

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της με αριθμ. **24/13-11-19**
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας

Αριθμός απόφασης 381/2019

Περίληψη:

Ενημέρωση – συζήτηση για τις εξελίξεις στο προσφυγικό – μεταναστευτικό.

Στη Νάουσα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 13η του μηνός Νοεμβρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 19575/7-11-19 πρόσκληση του Προέδρου, που γνωστοποιήθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 74 Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 28 μέλη και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2. ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
3. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
4. ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
5. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6. ΑΡΑΜΠΙΑΤΖΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
7. ΤΑΣΙΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8. ΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
9. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
10. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
11. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
12. ΔΟΛΔΟΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
13. ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
14. ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
15. ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
16. ΔΑΓΓΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
17. ΜΑΛΑΚΗ-ΔΕΛΗΤΖΑΚΗ ΑΘΗΝΑ
18. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ
19. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΘΩΜΑΣ
20. ΛΑΚΗΝΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ
21. ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
22. ΧΑΤΖΗΤ'ΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
23. ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΠΑΝΑΤ'ΛΑ (ΙΛΙΑ)
24. ΤΣΕΛΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
25. ΔΟΥΜΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ
26. ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΠ. ΙΩΑΝΝΗΣ
27. ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜ. ΙΩΑΝΝΗΣ
28. ΤΟΣΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 2. ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
- Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν

ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ ΚΑΙ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

1. ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - προσήλθε μετά τη διαπίστωση της απαρτίας.
2. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ - προσήλθε μετά τη διαπίστωση της απαρτίας.
3. ΖΑΧΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ – προσήλθε μετά τη διαπίστωση της απαρτίας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Κοινοτήτων

1.	ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Νάουσας
2.	ΝΗΣΙΩΤΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ	Αγγελοχωρίου
3.	ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	Αρκοχωρίου
4.	ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	Γιαννακοχωρίου
5.	ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Ζερβοχωρίου
6.	ΧΑΒΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	Κοπανού
7.	ΔΗΜΗΤΡΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Λευκαδίων
8.	ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Μονοσπίτων
9.	ΠΡΟΪΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	Πολυπλατάνου
10.	ΠΟΥΛΤΙΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ	Ροδοχωρίου
11.	ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Στενήμαχου
12.	ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Χαρίεσσας

ΑΠΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Κοινοτήτων

1.	ΟΡΔΟΥΛΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ	Επισκοπής
2.	ΒΙΑΤΣΑ ΣΩΤΗΡΙΑ	Μαρίνας

Ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Καρανικόλας και η Γενική Γραμματέας του Δήμου, κα Παρασκευή Εξαδακτύλου, προσκλήθηκαν και παρίσταντο στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η κα Σταμπουλού Μαρία υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Οι κ.κ. Θανασούλης, Βαλσαμίδης, Μαλάκη, Παυλίδης, Χατζήϊωαννίδης αποχώρησαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος και δεν προσήλθαν εκ νέου έως το πέρας της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικά με τις εξελίξεις γύρω από το προσφυγικό- μεταναστευτικό έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο για να εισηγηθεί το θέμα και στη συνέχεια ακολούθησαν τοποθετήσεις των αρχηγών των παρατάξεων, της βουλευτή του νομού Ημαθίας, κας Καρασαρλίδου, εκπροσώπων κομμάτων, φορέων, δημοτικών συμβούλων, δημοτών κ.λ.π.

Αναλυτικά η συζήτηση του θέματος είχε ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: *Να καλησπερίσω όλους τους πολίτες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην αίθουσα και τους δημοτικούς συμβούλους. Έχει διαπιστωθεί η απαρτία, οπότε θα ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση, με μοναδικό θέμα τις εξελίξεις γύρω από το προσφυγικό- μεταναστευτικό. Θα ήθελα λίγο να πω ότι όσοι έχετε κινητά, βάλτε τα στο αθόρυβο, να μην έχουμε διακοπές στη διάρκεια της διαδικασίας. Παρακαλώ.*

ΜΥΛΩΝΑΣ: *(εκτός μικροφώνου)*

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: *Όχι δεν έχω τελειώσει κύριε Μυλωνά. Λίγο επί της διαδικασίας, να πούμε ότι θα προηγηθούν οι αρχηγοί των παρατάξεων, θα δώσουμε αν θέλετε και το λόγο στην βουλευτή που παρευρίσκεται, για να ακολουθήσουν μετά οι τοποθετήσεις των φορέων. Θα ανοίξει σχετικός κατάλογος, για να τοποθετηθούν όσο γίνεται περισσότεροι. Έχουμε ήδη ζητήσει από*

τους εκπροσώπους των φορέων μία τοποθέτηση γύρω στα 3 λεπτά, για να μπορέσουμε να κρατήσουμε το χρόνο. Το ίδιο θα επιθυμούσα και από τους συναδέλφους, όσο γίνεται να είμαστε εντός χρόνου. Να ξεκινήσουμε με την εισήγηση του Δημάρχου και..

ΜΥΛΩΝΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, επί της διαδικασίας να πω κάτι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ.

ΜΥΛΩΝΑΣ: Καταρχήν καλησπέρα σε όλους. Επειδή το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό, επειδή άπτεται της επιβίωσης ή όχι της χώρας και επειδή γίνονται πάρα πολλά πράγματα και επειδή πάρα πολλοί δημοσιογράφοι παραπληροφορούν τον λαό για αυτά τα κυρίως θέματα, θα ήθελα να μας επιτραπεί τουλάχιστον, στους επικεφαλείς των παρατάξεων, να έχουνε αρκετό χρόνο, ώστε να εκφράσουν τις απόψεις τους και να πούνε αυτά που έχουν να πούνε, διότι όπως καταλαβαίνετε επειδή είναι ευαίσθητο το θέμα, μπορεί να γίνουν παρανοήσεις και το ένα και το άλλο, για αυτό θα παρακαλούσα πάρα πολύ και απευθύνομαι και στο Σώμα, να έχουμε αρκετό χρόνο, ούτως ώστε να εκθέσουμε τις απόψεις μας γύρω από το θέμα. Ευχαριστώ.

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Εγώ επί της διαδικασίας θα ήθελα να πω πρώτον δεν κατάλαβα, θα τοποθετηθούν οι φορείς και μετά θα τοποθετηθούμε εμείς; Εμείς πρώτα. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον. Το χρονικό όριο των 3 λεπτών, το θεωρώ υπερβολικά μικρό, δεν προλαβαίνουμε ούτε για καλησπέρα να πούμε. Ήδη τελείωσε ο χρόνος μου.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι. Λοιπόν είπα για τους φορείς έχει ζητηθεί ήδη στην επικοινωνία που είχαμε, να είναι η τοποθέτηση τους γύρω στα 3 λεπτά.

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Για μας πόσο θα είναι;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για σας κανονικά είναι 5 λεπτά, τον κανονισμό τον γνωρίζετε. Για τους αρχηγούς, έτσι;

ΜΥΛΩΝΑΣ: Ζητάμε τουλάχιστον 15 λεπτά, για να μπορέσουμε να πούμε ...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μυλωνά. Κύριε Μυλωνά. Πρώτα από όλα, καταρχήν έτσι δεν γίνεται να ξεφύγουμε. Εντάξει το να πάμε λίγο περισσότερο, λίγο λιγότερο, εντάξει, έτσι; Δεύτερον και καθαρά διαδικαστικό που αφορά το συμβούλιο. Από τη στιγμή που έχει γίνει σύμπραξη μεταξύ των δύο δημοτικών ομάδων, επικεφαλής της παράταξης είναι ο δήμαρχος. Δεν υπάρχει άλλος αρχηγός, έτσι, οπότε όλοι τοποθετείστε ως δημοτικοί σύμβουλοι. Εντάξει; Λοιπόν. Από κει και πέρα, προφανώς θα υπάρχει μια σχετική ελαστικότητα, αλλά να μην ξεφύγουμε. Εντάξει;

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, το θέμα το θεωρώ σοβαρό. Για να μην ερχόμαστε ξανά και ξανά εδώ πέρα και σε έκτακτα συμβούλια κιόλας, γιατί προέκυψε το Α ή το Β θέμα επί του ίδιου προβλήματος, θα ήθελα και θα έλεγα, η συζήτηση να γίνει σε βάθος, να πιάσουμε όλες τις διαστάσεις. Είμαστε όλοι εδώ πέρα, νομίζω καλοπροαίρετα, έχουμε και εκπρόσωπο του Ελληνικού κοινοβουλίου, υπάρχουν όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι εδώ πέρα, υπάρχουν εκπρόσωποι των φορέων, ας καθίσουμε και μία ώρα παραπάνω. Είδατε κάτω το ενδιαφέρον που προκαλεί στην κοινωνία της Νάουσας το θέμα. Δεν έγινε τίποτα να καθίσουμε και μία ώρα παραπάνω. Και το τελευταίο που θα ήθελα να πω, είναι το ότι θα πρέπει να καταλήξουμε και σε ένα ψήφισμα. Έγιναν κάποια γεγονότα, αν θα τα καταδικάσουμε αυτά τα γεγονότα. Ύστερα, αν θα ενισχύσουμε το κύμα αλληλεγγύης, το οποίο ήδη έχει εκδηλωθεί.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τσουκαλά μπαίνουμε ήδη σε τοποθετήσεις. Λοιπόν, δεν γίνεται τώρα.

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Όχι. Ναι δεν, μιλάω δεν είναι τοποθέτηση αυτό. Αν θα τα εκθέσουμε. Μέσα σε τρία ή πέντε λεπτά, δεν προλαβαίνουμε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπορείτε να τα εκθέσετε στη διάρκεια της ομιλίας σας. Αυτό είναι λογικό έτσι;

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Τέλος πάντων θα δούμε, εντάξει. Μετά να καταλήξουμε σε ένα ψήφισμα, σε μία απόφαση. Δημοτικό συμβούλιο είμαστε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εδώ είμαστε, θα τα συζητήσουμε όλα, μην ανησυχείτε.

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Εντάξει.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έτσι; Λοιπόν, ωραία, ξεκινάμε με την εισήγηση του Δημάρχου και συνεχίζουμε μετά. Ευχαριστώ.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λοιπόν, Ακούγομαι; Ωραία. Καλησπέρα και από μένα. Προφανώς το ζήτημα είναι φλέγον. Προφανώς απασχολεί την κοινωνία και άλλωστε για αυτό είμαστε εδώ, όλα τα ζητήματα τα οποία απασχολούν την κοινωνία και γενικότερα το δήμο μας, είμαστε εδώ για να τα συζητάμε, μέσα από έναν δομημένο διάλογο, ο οποίος θα έχει κάποιες αρχές, έχει μία αρχή, μία μέση και ένα τέλος. Αναφορικά λοιπόν με τη σημερινή συνεδρίαση, οφείλω να πω ότι ο τρόπος που την χειριστήκαμε ήταν ξεκάθαρος. Φωνάξαμε όλους τους φορείς, οι οποίοι.. Δεν ακούγεται; Ήρθαμε λοιπόν σε επικοινωνία με όλους τους φορείς, οι οποίοι οφείλουν να έχουν άποψη για τα ζητήματα του δήμου μας και μάλιστα θέλω να ξεκινήσω λέγοντας ότι καλέσαμε και τους φορείς του δήμου, αλλά και γενικότερα αν θέλετε τα πολιτικά πρόσωπα. Απευθίναμε πρόσκληση σε όλους τους βουλευτές του νομού Ημαθίας, σε όλους τους περιφερειακούς συμβούλους, τοπικές οργανώσεις, φορείς και λοιπά. Μάλιστα, επειδή είμαστε στη μέση της εβδομάδας και πολλοί βουλευτές λείπουν εκτός Νάουσας, στην Αθήνα, τους ζητήσαμε αν μπορούν να στείλουν έστω εγγράφως τις προτάσεις τους και ιδιαίτερα δε οι βουλευτές που ασκούν σήμερα διοίκηση στην Ελλάδα, ακόμα και αν θέλουν και ένα κοινό και οι τρεις μαζί. Δεν είχαμε κάποια ενημέρωση, τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα, για αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τη μοναδική βουλευτή Νάουσας που είναι εδώ μαζί μας, την κυρία Καρασαρλίδου, καθώς επίσης και όλους τους φορείς της πόλης και του Δήμου που είναι σήμερα εδώ. Επιτρέψτε μου λοιπόν αγαπητοί συνδημότες και συνδημώτισσες, να ξεκινήσω με την περιγραφή της σημερινής κατάστασης και των κινήσεων που έχουν γίνει μέχρι σήμερα στο δήμο μας. Το σημερινό δημοτικό συμβούλιο έχει πρώτα από όλα και μετά έπεται και συζήτηση ενημερωτικού χαρακτήρα προς τους δημότες της Νάουσας, αναφορικά με την κατάσταση προφανώς που υπάρχει, σχετικά με τη φιλοξενία προσφύγων και μεταναστών στα δύο ξενοδοχεία του δήμου μας, αλλά και τις κινήσεις που έχουν γίνει μέχρι στιγμής. Αλήθεια είναι ότι δεν υπήρξε καμία ενημέρωση προς το δήμο πριν την εγκατάσταση των ανθρώπων αυτών. Σε συνεργασία με τους ξενοδόχους και αφού επισκέφτηκα και τα δύο ξενοδοχεία με ομάδα της Δημοτικής Αρχής και του Νομικού προσώπου, μπορώ να ενημερώσω πρώτα από όλα για τα ακόλουθα. Στο πρώτο ξενοδοχείο, στο ξενοδοχείο Αμπελώνα, μετά από την επίσκεψη που κάναμε και σύμφωνα με τα στοιχεία από τον υπεύθυνο του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, διαμένουν 115 άτομα, τα οποία προέρχονται από την Μόρια της Λέσβου, εκ των οποίων τα 55 είναι ηλικίας κάτω των 18 ετών και υπάρχουν ενήλικες 31 γυναίκες και 29 άνδρες. Ειδικότερα τα νεογέννητα έως 2 ετών, είναι 8 κορίτσια και 14 αγόρια. Τα παιδιά 3 έως 5 ετών, είναι 10 κορίτσια και έξι αγόρια και 6 παιδιά ε; Τα παιδιά 6 έως 11 ετών, είναι 8 κορίτσια και πέντε αγόρια, ενώ οι έφηβοι 12 με 15 ετών, είναι 2 αγόρια και 2 κορίτσια. Περίπου δηλαδή οι μισοί είναι ανήλικοι. Οι υπόλοιποι πρόσφυγες και μετανάστες, είναι στην πλειοψηφία τους 18 με 34 ετών και μάλιστα τρεις εκ των οποίων είναι άνω των 60 ετών. Δύο ηλικιωμένες γυναίκες και ένας ηλικιωμένος άνδρας. Σε ότι αφορά τη χώρα προέλευσης, 75 προέρχονται από τη Συρία, άλλες 3 γυναίκες επιτρέψτε μου για να ακριβολογώ, για να κάνω το διαχωρισμό, είναι Παλαιστίνιες που μέναν στη Συρία και 37 που προέρχονται από Αφγανιστάν. Σύμφωνα με τους υπεύθυνους της δομής, τους ανθρώπους που είναι εκεί, είναι όλοι αιτούντες άσυλο ή βρίσκονται σε διαδικασία χορήγησης ασύλου και διαθέτουν έγγραφα και συγκεκριμένα το δελτίο αιτούντος διεθνούς προστασίας. Είναι το λεγόμενο τρίπτυχο. Είναι αυτό το οποίο παίρνουν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες, αφού καταθέσουν κατά την είσοδο στη χώρα διαβατήρια ή άλλα έγγραφα, όπως ταυτότητες. Αν δεν εξακριβωθεί η ταυτότητά τους, προφανώς πάνε σε κέντρα εξακρίβωσης και μένουν εκεί μέχρι

να ταυτοποιηθούν. Αντίστοιχα, στο ξενοδοχείο Αστέρα, αυτή τη στιγμή διαμένουν 73 άτομα και η καταγωγή των οποίων είναι από το Αφγανιστάν. Συνολικά δηλαδή σήμερα έχουμε 188 πρόσφυγες-μετανάστες αυτή τη στιγμή στα 2 ξενοδοχεία. Στον Αστέρα λοιπόν έχουμε έως 3 ετών 8 άτομα, 3 έως 12, 16 άτομα, 12 έως 18, 8 άτομα, ενώ έχουμε ακόμα 40 άτομα ενήλικες και ένας ακόμα άνω των 60 ετών. Αντίστοιχα είναι τα ζητήματα και εδώ, βέβαια ο Αστέρας, οι άνθρωποι αυτοί προέρχονται από διπλανό νομό, είναι όλοι επίσης, έχουν όλοι δελτίο αιτούντος διεθνούς προστασίας, το λεγόμενο τρίπτυχο, ενώ οι περισσότεροι εξ αυτών, όλοι μάλλον εξ αυτών, ανάλογα με την ηλικία εννοώ, έχουν ΑΜΚΑ ή ΑΦΜ. Μάλιστα από ότι έχω ενημερωθεί, μία οικογένεια στο πρώτο ξενοδοχείο, ήδη έχει εγκριθεί η πράσινη κάρτα και σε σύντομο διάστημα θα είναι ελεύθερη να μετακινηθεί σε όποια χώρα της Ευρώπης θέλει. Πέρα όμως από την περιγραφή της κατάστασης, θα θελα να δηλώσω τις αρχές που διέπουν, τουλάχιστον τη δικιά μου αντίληψη, αλλά και της Δημοτικής Αρχής, αναφορικά με το ζήτημα αυτό και επιτρέψτε μου να σας διαβάσω την ακόλουθη δήλωση. « Με συναίσθηση ευθύνης και αντιλαμβανόμενος την ανησυχία όλων για όλα όσα συμβαίνουν στη Νάουσα τις τελευταίες ημέρες, θα ήθελα να δηλώσω τα εξής. Το τελευταίο διάστημα πραγματοποιήθηκε όντως η εγκατάσταση 188 προσφύγων και αιτούντων άσυλο σε δύο ξενοδοχεία του δήμου μας. Μέσω του διαδικτύου κάποιες ακραίες κατά την άποψή μου ομάδες ή αν θέλετε μεμονωμένα περιστατικά, προσπάθησαν να δημιουργήσουν ένα κλίμα τρόμου και φόβου σε όλους μας αναφορικά με την έλευση μεταναστών και προσφύγων στην περιοχή μας. Υποκαθιστώντας τις αρμόδιες αρχές, όπως η κεντρική κυβέρνηση και τα υπουργεία, παραπληροφορούν ακόμα και σήμερα συνεχώς πολίτες, για δήθεν έλευση και νέο αριθμό μεταναστών, προκαλώντας πάντα το κοινό αίσθημα ασφάλειας. Γίναμε όλοι θεατές, είτε ζωντανά, είτε στο διαδίκτυο, ακραίων συμπεριφορών μίσους και ξενοφοβίας. Η κοινωνία διχάστηκε ή τουλάχιστον αναμένει από μας την απαραίτητη πληροφόρηση, αναφορικά με το ζήτημα. Αυτό μας προβληματίζει και μας ανησυχεί, δεδομένου ότι τα περισσότερα από αυτά ζητήματα, είναι ζητήματα και θέματα του κεντρικού κράτους και όχι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Βέβαια δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε αυτά τα φαινόμενα ξεχωριστά από όποιες πολιτικές σκοπιμότητες που παρατηρούμε και χωρίς να ακούσουμε όλους τους φορείς του δήμου μας. Η ρητορική μίσους που έχει αναπτυχθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σίγουρα δεν λύνει κανένα πρόβλημα, ούτε οδηγεί σε αποτελεσματικές λύσεις. Έχει ως σκοπό τον εκφοβισμό της κοινωνίας μας, την υπονόμευση της κοινωνικής συνοχής, τη διάβρωση των κοινών μας αξιών και είναι σίγουρα προάγγελος, όπως συμβαίνει συνήθως, φαινομένων βίας. Το ρεύμα αυτό, το μόνο που καταφέρνει τελικά, είναι να ρίχνει μία σκιά πάνω στα κοινά μας μεγάλα προβλήματα. Τόσο εγώ προσωπικά, όσο και η δημοτική αρχή, επιμένουμε στην αρχή της ισονομίας, της ανεκτικότητας και των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων για όλους. Βασική αρχή άλλωστε της Ευρώπης σε όσους επιμένουν τα χρησιμοποιούν το φόβο για να διχάσουν, είναι η αρχή της διαφορετικότητας και της ισονομίας. Δηλαδή το να είσαι διαφορετικός από την κοινωνία στην οποία ζεις, δεν σημαίνει ότι έχεις λιγότερα δικαιώματα. Δεν πρέπει άλλωστε ποτέ να ξεχνάμε ότι εν τέλει όλοι μας είμαστε διαφορετικοί σε κάποια άλλη κοινωνία, κάπου αλλού. Οφείλουμε απέναντι στην ιστορία και στα παιδιά μας, να απομονώσουμε τα ακραία φαινόμενα μίσους και ξενοφοβίας, να σεβαστούμε τους θεσμούς και να έχουμε εντέλει περισσότερη εμπιστοσύνη στο συντεταγμένο κράτος. Από την άλλη, η ρητορική του μίσους, δεν σημαίνει και περιορισμό ή απαγόρευση της ελευθερίας του λόγου. Όλοι μας μπορούμε να εκφραζόμαστε ελεύθερα. Ωστόσο από την πλευρά μας καταδικάζουμε οποιαδήποτε άσκηση βίας, λεκτική ή σωματική, σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού. Καλώ όμως όλους τους κοινωνικά υπεύθυνους ανθρώπους, να αναλογιστούν τα ακόλουθα. Όλοι μας έχουμε το δικαίωμα να είμαστε ανήσυχοι για τα κοινά μας ζητήματα, όμως

μην ξεχνάμε ότι ο Ελληνισμός είναι πρώτα από όλα ιδέα και αρχές και ποτέ δεν έχει να κάνει με τα χαρακτηριστικά του δέρματος ή τις φυσικές επιλογές του καθενός μας. Άλλωστε δεν υπάρχει τίποτε ηρωικό στο να επιτίθεται σε συνανθρώπους, σε ταλαιπωρημένους πρόσφυγες και μετανάστες. Αντίθετα, οι αρχές του Ελληνισμού, της ευρωπαϊκής διαφώτισης, αλλά και του χριστιανισμού, θα μας οδηγήσουν σωστά στις αποφάσεις που πρέπει να πάρουμε. Σας διαβεβαιώνω τόσο εγώ προσωπικά, όσο και η δημοτική αρχή, ότι λαμβάνοντας τις θέσεις όλων, θα προχωρήσουμε ακολουθώντας αυτές τις κοινές πανανθρώπινες αρχές, που παράλληλα βέβαια σέβονται την βούληση της κοινωνία μας. Κλείνοντας, δεν μπορώ να παραλείψω ένα άλλο ζήτημα που προέκυψε, αν και δεν έχω απόλυτη ενημέρωση, το οποίο είναι σχετικό με την ανάγκη παιδιών προσφύγων, που θα πρέπει να πάνε σε κάποιο σχολείο. Ομολογώ ότι αυτό το ζήτημα δεν είναι ζήτημα του δήμου, άλλα θέματα δομών Παιδείας, είτε της Πρωτοβάθμιας, είτε της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Βασική μας όμως αρχή είναι η ακόλουθη. Κανένα παιδί, ανεξαρτήτου προέλευσης, φυσικών ή κοινωνικών επιλογών και χαρακτηριστικών, προσανατολισμού ή αναπηρίας, δεν μπορεί να στερηθεί το σχολείο. Αν κάποιοι πιστεύουν ότι η ίση Παιδεία προς όλους, είναι ακριβό ζήτημα, σας προκαλώ να αναζητήσετε το κόστος της έλλειψης Παιδείας. Τα τεχνικά ζητήματα του που, πως, με ποιον τρόπο, θα πρέπει να τα λύσουν οι υπεύθυνες δομές για αυτό το ζήτημα. Τέλος, αναμένουμε το συντεταγμένο κράτος, να μας απαντήσει για τον ευρύτερο σχεδιασμό του, με ποια ταχύτητα προχωρούν τα ζητήματα, πώς θα γίνει η γεωγραφική τακτοποίηση ή οποιαδήποτε άλλη του φαινομένου, ποιες είναι τελικά οι κοινωνικές και οικονομικές δυνατότητες της πατρίδας μας, τι ζητάει η πατρίδα από το δήμο μας σήμερα, αλλά και στο μέλλον; Μπορεί τώρα να έχουνε λόγω καιρού και χειμώνα να σταματήσουν οι ροές, αλλά το καλοκαίρι είναι κοντά και όπως όλοι γνωρίζετε, δεν είναι μόνο θέμα του δικού μας κράτους, αλλά και ευρύτερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από την οποία και αναμένουμε να παρουσιάσει επιτέλους το σχεδιασμό της για το συγκεκριμένο φαινόμενο. Εμείς στη Νάουσα, 200 χρόνια μετά το '21, θα ξανακάνουμε το καθήκον μας προς την πατρίδα, γιατί είναι οι Ναουσαίοι και ξέρουμε και μπορούμε να σηκώσουμε ψηλά το δήμο μας». Σας ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ και εγώ. Να προτάξουμε λίγο την τοποθέτηση της κυρίας βουλευτού και στη συνέχεια οι αρχηγοί των παρατάξεων. Κυρία Καρασαρλίδου;

ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΟΥ: Θέλω να σας καλησπερίζω και εγώ από την πλευρά μου και επειδή είναι η πρώτη φορά που έχω την ευκαιρία και επειδή είναι η πρώτη φορά που έχω τη δυνατότητα να βρίσκομαι σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θέλω να σας συγχαρώ, να συγχαρώ τη νέα δημοτική αρχή και όλες και όλους που έχετε εκλεγεί και απαρτίζετε το δημοτικό συμβούλιο. Το δεύτερο που θα ήθελα να πω, είναι το ότι και εγώ σήμερα έπρεπε να είμαι στην Αθήνα, γιατί πραγματικά είχα πολύ σοβαρές υποχρεώσεις, υποχρεώσεις στη Βουλή, όμως μετά την πρόσκληση του Δήμου της Νάουσας, επειδή ακριβώς θεωρώ ότι τα πολιτικά πρόσωπα, τα πρόσωπα που κατέχουν μία δημόσια θέση και κυρίως τα πρόσωπα τα οποία βρίσκονται σε αυτή τη θέση μετά από την εκλογή τους από τους πολίτες, οφείλουν να παίρνουν θέση δημόσια και καθαρή θέση, προτίμησα να βρίσκομαι σήμερα εδώ. Πράγματι λοιπόν, θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομη. Πράγματι λοιπόν, το τελευταίο διάστημα βιώνουμε την κορύφωση μιας ακόμα, μιας ακόμα κορύφωσης της προσφυγικής κρίσης. Είναι ένα θέμα το οποίο παρακολουθούμε όλοι με πολύ μεγάλη αγωνία και θεωρώ ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει η κυβέρνηση να βάλει σε προτεραιότητα, ώστε να το συζητήσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί όπως ανέφερε και ο Δήμαρχος, το θέμα έχει γίνει Ελληνικό, σε εισαγωγικά λέω αυτή τη λέξη, αλλά όλοι ξέρουμε ότι είναι ένα θέμα Ευρωπαϊκό. Αυτό το δράμα, την τραγωδία, αυτών των ανθρώπων που παρατηρούμε, ξεριζωμένων ανθρώπων από τις χώρες τους, αναδεικνύει ακριβώς την

ανεπάρκεια της ευρωπαϊκής ένωσης, της πολιτικής δηλαδή που εφαρμόζει αυτή η ομάδα, η οποία αυτή τη στιγμή ασκεί την κυρίαρχη πολιτική. Δηλαδή, από τη μία πλευρά η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή χώρες ισχυρές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μόνο δεν κάνουν τίποτε ώστε να υπάρχει ειρήνη στον πλανήτη, αλλά συμμετέχουν σε πολεμικές συρράξεις. Το είδαμε και στη Συρία, το είδαμε ναορίτερα στο Αφγανιστάν, στο παρελθόν έχουμε παρακολουθήσει και άλλα πολλά σε άλλες πολλές χώρες. Και ενώ από τη μία πλευρά κάνει αυτό, από την άλλη πλευρά κλείνει τα σύνορα, με αποτέλεσμα να βρίσκεται η χώρα μας μόνη, όπως και άλλες χώρες βεβαίως, οι οποίες είναι χώρες εισοδοί για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για αυτούς τους ανθρώπους, μόνες να διαχειριστούν αυτό το τεράστιο πρόβλημα. Οφείλουμε τώρα, οφείλει η Ελληνική κυβέρνηση, οφείλει και η Ελληνική κοινωνία, να βρει έναν τρόπο να το διαχειριστεί, τον καλύτερο τρόπο θα έλεγα. Δεν θέλω να σταθώ σε σημεία, ώστε να έχουμε εδώ μέσα, να γίνουν αφορμή για μία κομματική αντιπαράθεση. Το θέμα είναι να δούμε πώς μπορεί αυτό το πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο θεωρώ ότι θα μας απασχολεί από δω και πέρα και στο μέλλον, ένα μόνο σημείο να αναφέρω, μία από τις προβλέψεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, μια εκτίμηση του είναι ότι τα επόμενα 30 χρόνια, λόγω της κλιματικής κρίσης, της κλιματικής αλλαγής, 50 εκατομμύρια άνθρωποι, λόγω δίψας και λόγω πεινάς και λόγω των κλιματικών συνθηκών που θα επικρατούν, θα χρειαστεί να μετακινηθούν προς τα πάνω από την υποσαχάρια Αφρική. Αυτό σημαίνει ότι είναι ένα πρόβλημα διαρκές και άρα χρειάζεται πάντα να είμαστε ψύχραιμοι, προκειμένου να το αντιμετωπίσουμε, γιατί όλα δείχνουν ότι δεν τελειώνει αυτή η ιστορία εδώ πέρα, μάλλον είμαστε στην αρχή του μεταναστευτικού προβλήματος. Πιστεύω ότι η Ελληνική κοινωνία, ενώπιον αυτού του τεράστιου προβλήματος, διαμορφώνει μία νέα συλλογική συνείδηση πια, γιατί καλείται να διαλέξει ανάμεσα σε δύο πράγματα. Από τη μία πλευρά υπάρχει αυτό το οποίο παρακολουθήσαμε να συμβαίνει και εδώ σε αυτή την πόλη, δηλαδή υπάρχει η ξеноφοβία, υπάρχει ο ρατσισμός, υπάρχει η βαρβαρότητα. Και από την άλλη μεριά, ο δρόμος είναι να δείξουμε ότι είμαστε ένας φιλόξενος λαός. Άλλωστε αυτή η πόλη, το ιστορικό βάρος που έχει, νομίζω αυτό το καθιστά μονόδρομο. Υπάρχει λοιπόν η αλληλεγγύη, η κατανόηση και η καλοσύνη. Πιστεύω ότι η Ελληνική κοινωνία και εδώ η κοινωνία του δήμου της Νάουσας, θα απομονώσει τις ακραίες φωνές. Οφείλει, όπως και καλά τα είπε ο Δήμαρχος, η τοπική αυτοδιοίκηση, η δημοτική αρχή, να συνεργαστεί με τους τοπικούς φορείς. Ήδη διαβάσαμε ότι το εργατικό κέντρο και θέλω να τον συγχαρώ για αυτό, έχει πάρει ήδη πρωτοβουλίες. Οφείλουμε να κρατήσουμε ως πολίτες τη σημαία της αλληλεγγύης ψηλά και αυτό και στο βαθμό που μπορώ Δήμαρχε, για ανάγκες οι οποίες θα υπάρξουν, αφού τις ανιχνεύσετε, είμαστε εδώ να τις συζητήσουμε και να δούμε πώς μπορούν να λυθούν. Το θέμα είναι, η ματιά μας και η καρδιά μας να προσπαθεί να βρει μία λύση, η οποία θα είναι μία λύση συμφιλίωσης με αυτούς τους ανθρώπους και αλληλοκατανόησης. Και κάτι το οποίο θέλω να πω κλείνοντας, επειδή διαβάζω αρκετά πράγματα που γράφονται, υπάρχει νομίζω σε ένα μεγάλο μέρος των πολιτών μια παρεξήγηση. Ακούω για τα επιδόματα που παίρνουν αυτοί οι άνθρωποι και θέλω από δω να διαβεβαιώσω ότι αυτά τα επιδόματα δεν καταβάλλονται από το υστέρημα των Ελλήνων φορολογουμένων, είναι χρήματα που έρχονται από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και από το ευρωπαϊκό ταμείο. Άρα δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας και φιλονικίας για αυτά τα πράγματα. Αυτά είχα να πω προς το παρόν. Σας ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε και εμείς. Θα συνεχίσουμε τις τοποθετήσεις των επικεφαλής των παρατάξεων. Οπότε κύριε Κουτσογιάννη ο λόγος σε εσάς.

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ: Να καλησπερίσω και εγώ το Σώμα τους συνδημότες μας που βρίσκονται στην αίθουσα, την κυρία Βουλευτή. Το θέμα είναι ιδιαίτερα σύνθετο, έχει πολλές προεκτάσεις. Είναι ένα θέμα το οποίο το αντιμετωπίσαμε ξανά πριν από 3 χρόνια, όταν, θα μου επιτρέψετε

να κάνω μία μικρή αναδρομή, όταν τότε, ο τότε Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Βίτσας, στο πλαίσιο της εγκατάστασης δύο άλλων κέντρων φιλοξενίας στο νομό Ημαθίας, στη Βέροια και στην Αλεξάνδρεια, επιθυμούσε και η τότε κυβέρνηση να εγκατασταθεί κέντρο φιλοξενίας, δομή φιλοξενίας και στη Νάουσα. Από τότε κύλησε πολύς χρόνος, χωρίς επίσης γιατί αναφέρθηκε η κύρια Καρασαρλίδου, δεν υπάρχει, είναι ένα θέμα το οποίο στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή εκφεύγει της δυνατότητας των Ελληνικών κυβερνήσεων να το διαχειριστούν, χωρίς τη συνδρομή των εταίρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρόλα αυτά όμως, σίγουρα οι εκάστοτε κυβερνήσεις οφείλουν και πρέπει να διαμορφώνουν ένα πλαίσιο στρατηγικής και να το επιδιώκουν, να επιδιώκουν την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί σε αυτό το σχέδιο, ειδικά σε ένα θέμα το οποίο βλέπουμε ότι, αντί να μειώνεται, με τον τερματισμό του μεγαλύτερου μέρους των συρράξεων στις περιοχές της Μέσης Ανατολής, τότε υπήρχε ακόμη ενεργή σύρραξη και στο Ιράκ, στο βόρειο Ιράκ, υπήρχε η πολεμική σύρραξη στο σύνολο σχεδόν της Συρίας. Σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει, δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, έχει τερματιστεί η πολεμική σύρραξη στο Ιράκ, χάρη στον φιλήσυχο γείτονά μας, ο οποίος επισκέπτεται σήμερα τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον κύριο Ερντογάν. Υπήρξε εκ νέου μία αναταραχή στο θέμα της Συρίας και ένα βασικό θέμα που τίθεται και τότε και εξακολουθεί να υφίσταται, όπως και το '16, είναι όχι μόνο η ανθρωπιστική διάσταση του πράγματος, η οποία προφανώς και δεν αφήνει κανέναν ασυγκίνητο, αλλά η αποσαφήνιση αφενός των ανθρώπων αυτών, οι οποίοι χρήζουν προστασίας και φιλοξενίας και ταυτόχρονα η ανάλυση των δυνατοτήτων της κάθε περιοχής, να προσφέρει φιλοξενία και προστασία και όλα όσα έρχονται μετά από αυτό. Τι εννοώ. Θυμάμαι τότε κάτω στο υπουργείο, τον κύριο Βίτσα, δύο ένστολους, ένας από το Ναυτικό και ένας από το στρατό ξηράς, να μου λένε ότι, Δήμαρχε σου δίνουμε τη διαβεβαίωση μας, ότι σε 6 μήνες, σε 6 μήνες, όλα τα κέντρα φιλοξενίας στην Ημαθία, όχι μόνο αυτό που επρόκειτο να γίνει στη Νάουσα, θα έχουν κλείσει. Ο στόχος μας είναι να προωθήσουμε τους ανθρώπους αυτούς στα λοιπά Ευρωπαϊκά κράτη και σας εγγυόμαστε, για να μεταφέρετε και στην τοπική κοινωνία, ότι αυτό θα γίνει και στην περίπτωση της Ημαθίας. Το ζητούμενο στην προκειμένη περίπτωση και το βασικό διακύβευμα και αυτό είναι που θα περίμενα από τον κύριο Δήμαρχο να αποσαφηνίσει, την πρόθεση της Δημοτικής Αρχής αναφορικά με το φιλοξενία; Ναι, φιλοξενία; Ποιον; Υπό ποιες συνθήκες, μέχρι τότε; Είναι πράγματα λοιπόν τα οποία πρέπει να αποσαφηνιστούν. Προφανώς και η έλευση των συγκεκριμένων 190 τόσων ανθρώπων, στις δύο ξενοδοχειακές μονάδες, τις οποίες εδώ θα πρέπει να κάνουμε και ένα διαχωρισμό λέγοντας ότι, η ιδιωτική πρωτοβουλία είναι, κάτι που είναι διαφορετικό από την επιδίωξη ενδεχομένως του δήμου, των δημοτών, έτσι; Κανείς στην πραγματικότητα δεν μπορεί να απαγορεύσει ή να επιβάλει, σε μία ιδιωτική επιχείρηση το πώς θα πορευτεί και τι θα κάνει. Το διακύβευμα λοιπόν δεν είναι προφανώς αυτές οι 190 ψυχές, υπό την έννοια ότι εδώ έχουμε ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο, που αφορά το ότι όπως ειπώθηκε, χρηματοδοτούνται από συγκεκριμένες πηγές. Εδώ λοιπόν αυτό το οποίο συμβαίνει, είναι μία αν θέλετε επιχειρηματική δραστηριότητα. Το ζητούμενο το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει, είναι η πιθανή στο κοντινό μέλλον, έτσι, λόγω αναγκαιότητας ενδεχομένως; Εγώ θα πω λόγω αναγκαιότητας. Αλλά θα υπάρξει σύντομα μία πίεση, η οποία θα αφορά στην εγκατάσταση, στη δημιουργία και εγκατάσταση μιας δομής φιλοξενίας, τα λεγόμενα hotspot, τα οποία έχουν μία τελείως διαφορετική φιλοσοφία και λογική λειτουργίας. Δεν έχουν καμία σχέση με αυτό το οποίο συμβαίνει στην προκειμένη περίπτωση με τις ξενοδοχειακές μονάδες. Και εκεί θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Να είμαστε έτοιμοι εκ των προτέρων, να αποφασίσουμε τι κρίνουμε ότι είναι καλύτερο για τον τόπο μας, τι κρίνουμε ότι είναι καλύτερο για τους ανθρώπους αυτούς, σε περίπτωση που δημιουργηθεί μία τέτοια δομή. Να δούμε τι μπορεί να υποστηρίξει ο τόπος και σε κάθε περίπτωση, βεβαίως μέσα

από συλλογικές διαδικασίες, να καταλήξουμε σε αυτό που θα είναι το βέλτιστο για όλους. Έρχομαι λοιπόν κάνοντας μία πρώτη έτσι ανακεφαλαίωση και λέγοντας το εξής. Η πρότασή μας τότε, το '16 και δεν έχει αλλάξει στην πραγματικότητα, ήταν σαφέστατα, δεν έχουμε κανένα ενδοιασμό για το αν πρέπει να προσφέρουμε στήριξη στους πρόσφυγες. Κανένα ενδοιασμό. Προφανώς οι άνθρωποι αυτοί, δυστυχώς λόγω των καταστάσεων τις οποίες βιώσανε στην πατρίδα τους, αναγκάστηκαν να γίνουν πρόσφυγες, διότι κινδύνευε η ζωή τους. Άλλωστε και το θέμα της χορήγησης του ασύλου, για το οποίο πλέον όλοι ζητούν άσυλο, ανεξαρτήτως από το που έρχονται, άσυλο ζητούν και οι άνθρωποι από το Πακιστάν, άσυλο ζητούν και άνθρωποι από την υποσαχάρια Αφρική και είναι ένα ερώτημα, το οποίο τίθεται και αυτό, ποια είναι η έννοια του ασύλου; Για ποιο λόγο αιτείται κάποιος άσυλο; Τι λέει το διεθνές Δίκαιο στην περίπτωση του ασύλου; Λοιπόν, προφανώς η υπόθεση με το άσυλο, η οποία πρέπει οι εκπρόσωποι του Ελληνικού λαού στο κοινοβούλιο να την δουν με πολλή προσοχή, είναι μία υπόθεση η οποία έχει ξεφύγει από την πραγματική εξουσία. Δεν γίνεται όποιος έρχεται αυτή τη στιγμή, με ποιον τρόπο εισέρχεται στη χώρα, να αιτείται άσυλο. Είναι αδιανόητο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν, εκείνο το οποίο πρέπει να αποσαφηνιστεί, είναι ότι ναι, στους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις πατρογονικές τους εστίες, επειδή η κατάσταση στην πατρίδα τους, ο πόλεμος, έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή τους, την βιωτή τους και έρχονται εδώ κατατρεγμένοι και με την ανάγκη να βρουν στήριξη και προστασία, σαφέστατα να το κάνουν, σαφέστατα. Και τότε το '16 είχα πει αυτό το πράγμα και μάλιστα είχα προτείνει τότε στον Υπουργό, ότι ήμασταν έτοιμοι, έτοιμοι, να προσφέρουμε φιλοξενία σε ασυνόδευτα παιδιά. Σε ασυνόδευτα παιδιά. Δεν ήσασταν κυρία Καρασαρλίδου παρούσα. Λοιπόν, σε ασυνόδευτα παιδιά. Το είχαμε πει αυτό, το είπα και στο Δημοτικό συμβούλιο, αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Λοιπόν από κει και πέρα, όλους; Αν τεθεί θέμα δημιουργίας ενός κέντρου, μιας δομής, η οποία ζέρετε η αντίστοιχη στην Αλεξάνδρεια έχει χωρητικότητα άνω των 1.000 ατόμων, στη Βέροια περίπου τα ίδια, έχουμε γνώση το τι συμβαίνει και τα λοιπά στις δομές αυτές, είμαστε σε κατάσταση αντικειμενικά να στηρίζουμε αυτό το επιπλέον βάρος, τον φόρτο που θα προστεθεί στην περιοχή, η οποία και τότε το '16 και σήμερα, αντιμετωπίζει συγκεκριμένα ζητήματα; Είχα τότε αναφερθεί, θυμάστε πάρα πολύ καλά, μιλούσαμε συνεχώς και σήμερα ακόμη το πρόβλημα είναι υπαρκτό, για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η υγειονομική μονάδα της Νάουσας. Μπορεί να υποστηριχθεί ο επιπλέον αριθμός ανθρώπων, σε επίπεδο υγειονομικό; Μπορεί να παρασχεθεί οι υπηρεσίες υγείας σε αυτούς τους ανθρώπους; Η Αστυνομική μονάδα, το τμήμα, το Τμήμα Ασφαλείας, έχει μία συγκεκριμένη δύναμη, πολύ μικρότερη από αυτή που προβλέπει ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας και ήδη σήμερα, σημαντικός αριθμός αστυνομικών βρίσκονται σε νησιά αποσπασμένοι, γιατί προφανώς εκεί υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα. Το θέμα λοιπόν είναι ότι, επειδή προφανώς αυτού του τύπου οι δομές φιλοξενίας, όπως σήμερα λειτουργούν στην Ελλάδα, όπως λειτούργησαν τα προηγούμενα χρόνια, όπως συνεχίζουν να λειτουργούν, στην πραγματικότητα δυστυχώς φαίνεται να αποκτούν έναν μόνιμο χαρακτήρα. Και είναι δυστυχώς, το δυστυχώς αφορά και τους ίδιους τους ανθρώπους, οι οποίοι βρίσκονται μέσα σε αυτές τις δομές, αλλά και τους ανθρώπους στις τοπικές κοινωνίες. Αυτό λοιπόν το οποίο πιστεύω ότι θα πρέπει σαν συμβούλιο και σαν τοπική κοινωνία να ερωτηθούμε και να απαντήσουμε, είναι όχι το αν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι που ήρθαν τώρα στις δύο ξενοδοχειακές μονάδες θα τύχουν της συνδρομής και της συμπαράστασή μας, φυσικά. Το θέμα είναι εάν, επειδή και σας λέω επειδή το έργο το έχω ξαναζήσει, εάν υπάρξει περίπτωση να μιλήσουμε για κάτι διαφορετικό, εκεί πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε, εκεί πρέπει να δούμε αν μπορούμε να το υποστηρίξουμε. Άρα λοιπόν κλείνω αυτή την πρώτη τοποθέτηση, λέγοντας ότι προφανώς και οφείλουμε και ο ανθρωπισμός μας και η παιδεία μας

και η κουλτούρα μας και η ιστορία της περιοχής, λέει ότι πρέπει να προσφέρουμε και θέλουμε να προσφέρουμε την συνδρομή μας και τη στήριξη μας σε αυτούς που έχουν ανάγκη ως πρόσφυγες. Από κει και πέρα, θα πρέπει να δούμε σε μία διαφορετική βάση το θέμα αυτών οι οποίοι βρίσκονται στη χώρα για άλλους λόγους, όχι αναγκασμένοι από αυτά τα οποία συμβαίνουν στις πατρίδες τους. Άρα λοιπόν, προφανώς και η συνδρομή μας είναι δεδομένη, αλλά υπάρχει το ερώτημα αυτό. Για μας η άποψή μας είναι ότι, η περιοχή μας δεν μπορεί να στηρίξει αυτή τη στιγμή, σε κανένα επίπεδο, μία μεγάλη δομή φιλοξενίας, αντίστοιχη αυτών οι οποίες υπάρχουν και δημιουργούνται καθημερινά στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας. Κλείνοντας, θα ήθελα αφενός να καταδικάσω εκείνες τις ακραίες φωνές και ειδικά εκείνες τις εικόνες, οι οποίες δεν τιμούν τη Νάουσα και όπως αυτές που ζήσαμε, που είδαμε, τις προάλλες να γίνονται δυστυχώς viral, να γινόμαστε περίγελοσ ανά την Ελλάδα, με τους Λακεδαιμόνιους ή Μακεδονομάχους ή οτιδήποτε άλλο και τα λοιπά, τους ντυμένους εννοώ, έτσι, διότι προφανώς κάθε πολίτης οφείλει και πρέπει να δικαιούται να εκφράζει την άποψή του, να εκφράζει τη διαμαρτυρία του, αλλά πάντοτε μέσα σε πλαίσιο που ορίζει η δημοκρατία και ο σεβασμός στο κοινωνικό σύνολο. Έτσι λοιπόν θέλω να καταδικάσω αυτές τις εικόνες. Δεν είναι η Νάουσα αυτή η εικόνα. Και ταυτόχρονα, θα ήθελα να συστήσω και στην πλευρά η οποία λοιδορεί αυτούς που έχουν μία εύλογη ανησυχία, να είναι και αυτοί πιο προσεκτικοί. Δεν πρέπει να πάμε σε μία λογική διχασμού της κοινωνίας και να αλληλοεξοντώνομαστε. Είναι ένα θέμα που είναι πολύ σημαντικό, είναι ένα θέμα που επηρεάζει το μέλλον της τοπικής κοινωνίας, επηρεάζει την πορεία της, επηρεάζει το μέλλον των παιδιών μας και οφείλουμε, ιδίως οι μεγαλύτεροι, να διδάζουμε ήθος. Ναι στη διαφωνία, ναι στη διαφορετική αντίληψη και άποψη, αλλά με σεβασμό, είτε στην εύλογη ανησυχία, είτε στην οποιαδήποτε διαφορετική τοποθέτηση, αντίληψη, πεποίθηση, που μπορεί να έχει ο οποιοσδήποτε συμπολίτης μας.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ. Κύριε Τσουκαλά.

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Να σας χαιρετήσω και εγώ από τη μεριά μου όλους τους συναδέλφους, όλους τους συμπολίτες που βρίσκονται εδώ πέρα. Να χαιρετίσω και την εκπρόσωπο του Ελληνικού κοινοβουλίου. Χαίρομαι καταρχήν που έστω και καθυστερημένα, εκφράστηκε ο αποτροπιασμός απέναντι σε αυτές τις φωνές και πράξεις μισαλλοδοξίας και ξενοφοβίας, οι οποίες πραγματικά ντρόπιασαν την πόλη μας. Εγώ δεν συμμερίζομαι τις απόψεις και έχω εμπιστοσύνη στην κοινωνία της Νάουσας, ότι η κοινωνία της Νάουσας είναι διχασμένη. Η κοινωνία της Νάουσας δεν είναι καθόλου διχασμένη. Η κοινωνία της Νάουσας αν θέλετε, μας έχει ξεπεράσει κιόλας, έχει προχωρήσει μπροστά από μόνη της, χωρίς να περιμένει να πάρει δικαιώματα από κανέναν. Έχει προχωρήσει σε πράξεις αλληλεγγύης. Είναι το Εργατικό Κέντρο, είναι ο Αγροτικός Συνεταιρισμός που επίσης και Σύλλογος και ο Αγροτικός Συνεταιρισμός, είναι πολλοί άλλοι φορείς, οι οποίοι μεμονωμένα έχουν προχωρήσει σε πράξεις αλληλεγγύης. Προσωπικά ήρθα σε επαφή με τον Φαρμακευτικό Σύλλογο, ο οποίος ζήτησε από το Εργατικό Κέντρο λίστα για το τι ακριβώς χρειάζεται και ήδη μαζεύονται υλικά, φάρμακα και πράγματα που είναι αναγκαία για αυτά τα άτομα τα κατατρεγμένα. Δεν θα κάνω διαχωρισμό εγώ σε πρόσφυγες και μετανάστες. Για μας τέτοιος διαχωρισμός δεν υπάρχει και θα εξηγήσω παρακάτω γιατί. Ήδη όμως η Νάουσα βρίσκεται πολύ πιο μπροστά από μας αυτή τη στιγμή εδώ πέρα. Χαίρομαι και που ο Δήμαρχος, έστω και καθυστερημένα, εξέφρασε αυτό τον αποτροπιασμό του. Παρακολούθησα τη συνέντευξη του, σε μία πάρα πολύ καλή εκπομπή και μάλιστα online, χωρίς social media και εκ των υστέρων, με υψηλό, με υψηλό επίπεδο παρευρισκομένων στο πάνελ, στη συζήτηση, χωρίς αυτούς τους σκυλοκαβγάδες που έχουμε συνηθίσει ανάμεσα σε κόμματα, ειδικά της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, που γίνονται μόνο και μόνο για να καλύψουν τις ομοιότητες τους σε κάποια πράγματα και θα πω παρακάτω που είναι οι ομοιότητες τους. Λοιπόν, εκεί

πραγματικά θέλω να σας πω κύριε Δήμαρχε ότι κάποιοι πολίτες, όπως ήταν λέτε εξοργισμένοι, που ήταν και μεμονωμένα, αυτοί που ήταν κάτω στη διασταύρωση και είχα και προσωπική εμπειρία από αυτούς, ήταν εξοργισμένοι, γιατί δεν καταδικάστηκαν αυτές οι ενέργειες και γιατί δεν πήραμε την κατάλληλη θέση, τη στιγμή που έπρεπε. Και η πόλη πραγματικά, μέσω των εικόνων που και εσείς καταδικάσατε εδώ πέρα, πραγματικά για άλλη μία φορά, εκτέθηκε πανελληνίως. Το προσφυγικό-μεταναστευτικό όμως, δεν έχει έρθει από τον ουρανό, ούτε είναι αποτέλεσμα μόνο της κλιματικής αλλαγής. Είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων αιτιών, πολύ συγκεκριμένων για την περιοχή μας. Είναι οι αντιπαραθέσεις μεταξύ ιμπεριαλιστικών δυνάμεων, τις οποίες τις ζούμε και τις διαβάζουμε καθημερινά. Δεν αποκλείεται αύριο να είμαστε και εμείς πρόσφυγες. Είναι ήδη γνωστό, μην σας φαίνεται υπερβολικό κύριε δήμαρχε, ήδη εφόσον γίνεται μία τέτοια ενημέρωση, θα ξέρετε ότι Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Λάρισα, Άκτιο, ειδικά η Σούδα, Άραξος, είναι κλειδωμένες από αντίπαλες δυνάμεις. Ιμπεριαλιστικές δυνάμεις δεν υπάρχουν μόνο από τη μία πλευρά, υπάρχουν και από την άλλη πλευρά, είναι κλειδωμένες και αυτές οι βάσεις, τις οποίες απλόχερα έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί μετέτρεψε κυριολεκτικά σε ένα απέραντο στρατόπεδο την Ελλάδα και σήμερα, η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει σε ένα στρωμένο έδαφος, δεν αποκλείεται και εμείς αύριο να βρεθούμε σε μία τέτοια θέση. Μετά η Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχουν κάποιες συμφωνίες, οι οποίες έχουν μετατρέψει, ειδικά τη χώρα μας, σε αποθήκη ψυχών. Είναι συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας από τη μία πλευρά, η Τουρκία εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά υπάρχει και από την άλλη πλευρά η ομάδα Βίσεγκραντ, η οποία απαγορεύει την έλευση προσφύγων-μεταναστών στη δικιά τους επικράτεια. Και εδώ ποια είναι η αντίφαση; Ότι μία χώρα, η Τουρκία, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλη μία χώρα η οποία βρίσκεται στα βόρεια σύνορά μας, επίσης εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Βόρεια Μακεδονία, ακολουθεί, Βόρεια Μακεδονία, ακολουθεί...

ΟΜΙΛΗΤΗΣ : Τι Βόρεια Μακεδονία, Σκόπια.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σταματήστε λίγο σας παρακαλώ, δεν έχετε δικαίωμα να μιλάτε. Δεν έχετε δικαίωμα να μιλάτε, χωρίς να ζητάτε τον λόγο.

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Πόσο είμαστε Έλληνες και πόσο είμαστε Τούρκοι, αν θέλετε το συζητάμε και μετά.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τσουκαλά δεν απευθύνεστε στο ακροατήριο. Σας παρακαλώ.

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Όποτε θέλετε. Όποτε θέλετε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τσουκαλά. Κύριε Τσουκαλά στο Προεδρείο σας παρακαλώ.

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Λοιπόν υπάρχουν οι χώρες του Βίσεγκραντ, Ουγγαρία, Πολωνία, Τσεχία και Σλοβακία, οι οποίες έχουν πάρει απόφαση και μία χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Βόρεια Μακεδονία, ακολουθεί τη δικιά τους την απόφαση. Επομένως έχουμε δύο χώρες, η Τουρκία αφενός και η Βόρεια Μακεδονία από την άλλη, οι οποίες ακολουθούν συμφωνίες και αποφάσεις χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η δικιά μας η κυβέρνηση, είτε η προηγούμενη, είτε η σημερινή, δεν έχει εκφράσει καμία αντίδραση σε αυτές τις συμφωνίες. Θα μπορούσε για τις χώρες του Βίσεγκραντ να αντιδράσει, θα μπορούσε να ζητήσουμε πρόστιμα από αυτές τις χώρες και όσες δεν δέχονται να δεχθούν ανάλογες κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχει γίνει. Από την άλλη πλευρά, όσον αφορά, η παρέμβαση που κάνατε κύριε Δήμαρχε, δεν ήταν για το προσφυγικό στη Νάουσα, ήταν για τα γενικότερα ζητήματα, τα γεωπολιτικά, στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή, το Ελληνοτουρκικό και το Κυπριακό. Άρα το ζήτημα της μετανάστευσης εξαρτάται από αυτά τα.. Λοιπόν, ποια είναι η υποστήριξη που έχουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση εμείς πάνω σε αυτά τα θέματα; Να σας πω ποια είναι. Προχθές, την προηγούμενη εβδομάδα, έγινε η συμφωνία, αυτές οι περιβόητες συμφωνίες που τις διαλαλούν και θα έχει όφελος η Κύπρος, για αυτά τα ζητήματα, η Τοτάλ

έκανε συμφωνία με την κυπριακή κυβέρνηση. Παραδίπλα στο ίδιο οικόπεδο, στο οικόπεδο 7 και το λέω έτσι γεωγραφικά, είναι βορειοδυτικά της Πάφου, έκανε εκεί πέρα, στο ίδιο οικόπεδο που είχε συμφέροντα δηλαδή η Τοτάλ η Γαλλική, έκανε έρευνες το τουρκικό ερευνητικό σκάφος. Καμία αντίδραση από τη Γαλλία. Υπήρχε αντίδραση και από τη Γαλλία και από τη Γερμανία, όταν τα ερευνητικά σκάφη της Τουρκίας έκαναν έρευνες στη Βόρεια περιοχή της Κύπρου. Πολλές φορές μπαίνοντας και στην Ελληνική υφαλοκρηπίδα. Αυτό θα μπορούσε να το πούμε και σαν Αττίλα τρία έτσι; Δεν μιλάω και μόνο για την ΑΟΖ, γιατί μπήκε στην... Ξέρετε γιατί αντέδρασαν η Γερμανία και η Γαλλία; Γιατί τα εξαρτήματα λέει των ερευνητικών σκαφών, δεν ήταν προέλευσης ευρωπαϊκής ένωσης. Αυτές ήταν οι αντιδράσεις από αυτές τις χώρες. Αν προχθές ο Μακρόν είπε ότι το ΝΑΤΟ είναι εγκεφαλικά νεκρό, εγώ θα έλεγα, για να χρησιμοποιήσω ένα αντίστοιχο όρο, η Ευρωπαϊκή Ένωση πάσχει από σηψαιμία, βρωμιά και δυσωδία. Γιατί; Γιατί όλα καλύπτονται με μία πρόφαση δικαιωμάτων και τα λοιπά και τα λοιπά, ενώ από πίσω υπάρχει η λογική του κέρδους και τίποτα άλλο. Δεν πέρασαν ούτε τρεις δεκαετίες από τότε που ακούσαμε εκείνη την ανόητη θεωρία περί τέλους της ιστορίας από τον Φουκογιάμα, που διάφοροι ανόητοι ακαδημαϊκοί και αξιολύπητοι μάλλον, έσπευσαν να την υιοθετήσουν, συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, ο κ. Κουτσογιάννης μίλησε αρκετή ώρα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και εσείς τον πλησιάζετε αρκετά.

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Δεν νομίζω να ξεπέρασα τον κύριο Κουτσογιάννη.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μίλησε 15 λεπτά, επειδή χρονομετρούσαν και είστε ήδη στα 12.

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Λοιπόν, η ιστορία σήμερα έρχεται αμείλικτη να πάρει την εκδίκησή της. Οι μετακινήσεις πληθυσμών, που πάντα ανά τους αιώνες διαδραματίζονται, γίνονται και σήμερα, παγκόσμια στην Ευρώπη και φυσικά και στην πατρίδα μας. Το προσφυγικό -μεταναστευτικό, ήρθε και θα συνεχίσει να απασχολεί. Όχι γιατί οι πρόσφυγες-μετανάστες θέλουν να εγκαταλείψουν τις πατρίδες τους, αλλά γιατί οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις, οι ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί για το μοίρασμα των σφαιρών επιρροής, η υποανάπτυξη, η οποία έχει δημιουργηθεί λόγω πολλών ετών αποικιοκρατίας, αναγκάζει αυτές τις ροές ανθρώπων. Για αυτό απαιτείται μία ορθολογική και επιστημονική ανάλυση και ενημέρωση του πληθυσμού. Παράλληλα ο λαός θα πρέπει να σηκώσει ένα τείχος αλληλεγγύης, για να προστατέψει τους κατατρεγμένους ανθρώπους, αν θέλουμε να λεγόμαστε άνθρωποι και εμείς και να αποτρέψουμε τις ρατσιστικές αντιδράσεις, που αποτελούν όμως και μία μορφή κεκαλυμμένου ναζισμού. Ήδη προχθές έχουμε διπλασιασμό στην Ισπανία των ακροδεξιών Δυνάμεων. Προσωπικά, έχω βαρεθεί, μετά από κάθε εκλογική αναμέτρηση, η Ευρωπαϊκή Ένωση να κλαίει μέσα σε εισαγωγικά, γιατί ανέβηκαν οι ακροδεξιές δυνάμεις. Όλες αυτές οι ακροδεξιές δυνάμεις έχουν σημείο αναφοράς τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, αλλά η πραγματική αιτία είναι η ύφεση, η φτώχεια, η κρίση, που αντιμετωπίζει η ίδια η Ευρώπη και εκεί είναι το πρόβλημα. Και αυτά τα φαινόμενα, τα έχουμε ζαναδεί με την άνοδο του ναζισμού στη Γερμανία. Τότε υπήρχαν οι Εβραίοι ή υπήρχαν οι κομμουνιστές ή υπήρχαν διάφοροι εργάτες ή διάφορες αδύναμες ομάδες. Σήμερα είναι οι πρόσφυγες και δεν ξέρουμε και ποιοι άλλοι θα ακολουθήσουν, αν δούμε να ανεβαίνουν αυτές οι δυνάμεις. Όσον αφορά αυτό που είπα για σαπίλα κύριε Δήμαρχε και σας είδα ότι δυσαρεστηθήκατε, θα σας διαβάσω ένα κείμενο. Εάν δεν με νοιάζει το πρόβλημα του άλλου, όχι συγγνώμη, συγγνώμη. Εάν δεν με νοιάζει, συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τσουκαλά Κύριε Τσουκαλά σε εμένα. Σε μένα. Έχετε 15 λεπτά που μιλάτε.

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Εάν δεν με νοιάζει το πρόβλημα του άλλου, είμαι πεθαμένος. Και δεν είμαι απλά πεθαμένος, είμαι δυστυχώς άταφος πεθαμένος, που σημαίνει ότι με την παρουσία μου λερώνω τον κόσμο όπου ζω. Γιατί αν όντως στον κόσμο υπάρχει πολλή δυσωδία πάσης

φύσεως, είναι γιατί πολλοί άταφοι νεκροί κυκλοφορούν στους δρόμους. Και είναι εκείνοι που έχουν σκοτώσει τον εαυτό τους, σκοτώνοντας την αγάπη στην καρδιά τους και έχουν αλλοτριώσει την ύπαρξή τους. Δεν το είπε κάποιος κομμουνιστής αυτό, το είπε ο Μητροπολίτης Σιατίστης και Σισανίου έτσι, τον οποίον τον απειλούσαν οι φασίστες και τους έλεγε, ελάτε εδώ είμαι, ελάτε να με βρείτε. Έχουμε και τη φωνή του Μητροπολίτη προχθές της Δημητριάδος, που είπε ότι όσοι δεν είναι, δεν δέχονται τους πρόσφυγες, δεν μπορούμε να τους λέμε χριστιανούς. Εμείς την παλικαριά και τη λεβεντιά, από όπου κι αν προέρχεται, την υμνούμε και την κατονομάζουμε, όπως και από την άλλη πλευρά, κατονομάζουμε και απομονώνουμε τις φωνές μίσους και μισαλλοδοξίας και ρατσισμού και για αυτό επισημαίνουμε και τον κίνδυνο ναζισμού. Τέλος πάντων.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τσουκαλά, τελειώστε σας παρακαλώ. Συγγνώμη κύριε Τσουκαλά, σας έχω ζητήσει, σε όλους έχω ζητήσει, έτσι; Τώρα αυτή τη στιγμή, έτσι, δεν σέβεστε εμένα.

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Για να τελειώσω κύριε Πρόεδρε έτσι σεβόμενος κάποια πράγματα. Λοιπόν, θα πρέπει να βγάλουμε στο τέλος απόφαση καταδίκης αυτών των εκδηλώσεων, θα πρέπει πραγματικά να ενισχύσουμε και σαν δήμος, γιατί σας είπα, η Νάουσα έχει προχωρήσει μπροστά, αλλά και σαν δήμος να εκφράσει συγκεκριμένες ενέργειες αλληλεγγύης. Δεν πρέπει να φοβόμαστε κανέναν, γιατί ο φόβος είναι αυτός που τα δημιουργεί όλα, να εκφράσουμε την αντίθεση μας σε όλες αυτές τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις, οι οποίες είναι η αιτία των προσφυγικών ροών. Και εδώ θα ήθελα να πω, σε αυτό που αναφέρθηκε ο κ. Κουτσογιάννης, ότι ακόμη και στο Διεθνές δίκαιο υπάρχει ερωτηματικό κατά πόσο κάποιες περιοχές, παραδείγματος χάρη στην υποσαχάρια περιοχή, μπορούν να ονομαστούν μετανάστες ή πρόσφυγες, γιατί και εκεί πέρα υπάρχουν περιοχές οι οποίες είναι εν μέρη εμπόλεμες ή όπως το Ιράκ ή όπως το Πακιστάν. Το οποίο Πακιστάν, επειδή έτσι ελέγχθηκε σαν...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τσουκαλά σας παρακαλώ πολύ δηλαδή.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ξέρετε κάτι; Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που περιμένουν να μιλήσουν. Σας δώσαμε παραπάνω χρόνο από όλους. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, για λόγους ευθιξίας και λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου, κλείστε τις σκέψεις σας με...

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Αυτό ήθελα να πω, ότι θα πρέπει να εκφράσουμε την καταδίκη μας στις αιτίες, οι οποίες γεννούν αυτές τις προσφυγικές ροές, να είμαστε συγκεκριμένοι και ας δημιουργηθεί μία επιτροπή μετά, η οποία θα κάνει αυτό το κείμενο, όπου θα αναφέρονται όλα αυτά. Αυτό ήθελα να πω.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ. Κυρία Ιωσηφίδου.

ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ: Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί συμπολίτες, πραγματικά και εγώ πιστεύω και από κει θέλω να αρχίσω και παρόλο που το είπαν κι άλλοι, να το πω, γιατί είναι πολύ σημαντικό, η εικόνα που παρουσιάσαμε αυτές τις μέρες, αδικεί κατάφωρα τη Νάουσα. Μια Νάουσα που είναι πόλη ηρωική, που είναι γνωστή για τους κοινωνικούς της αγώνες, που είναι γνωστή για την κοινωνική αλληλεγγύη, που είναι γνωστή για τη φιλοξενία της, μία πόλη που φιλοδοξεί να μαζέψει τουρίστες, να φέρει τουρίστες, να έχει τουρισμό, που πρώτα από όλα δηλαδή αυτό το οποίο ενδιαφέρει είναι η φιλοξενία, είναι ο Ξένιος Ζευς. Όλες αυτές οι εικόνες που παρουσιάσαμε, δυστυχώς αδικούν πάρα πολύ την πόλη μας, δεν της αξίζουν. Εγώ προσωπικά σαν μάνα και μάλιστα μάνα οικονομικού μετανάστη, γιατί η κόρη μου είναι οικονομικός μετανάστης στη Γερμανία, δεν μπορώ να μείνω ασυγκίνητη από αυτούς εδώ τους ανθρώπους, οι οποίοι έρχονται εδώ για οποιονδήποτε λόγο τους ανάγκασε να φύγουν από τις εστίες τους και να βρίσκονται σε μία άλλη χώρα. Όποιος και να είναι αυτός ο λόγος, δεν μπορώ να δεχτώ ότι υπάρχει άλλη λύση, εκτός από το να τους συμπαρασταθούμε και να τους περιθάλψουμε. Αντιλαμβάνομαι, ζω μέσα σε μία κοινωνία και αντιλαμβάνομαι τον

προβληματισμό των ανθρώπων. Δυστυχώς σήμερα η κοινωνία της Νάουσας δεν έχει εκείνη την ευρωστία, το δυναμισμό. Δεν έχει εκείνο το σφρίγος που διέθετε παλαιότερα, όταν κατάφερε και ενσωμάτωσε και αφομοίωσε τόσο τους Έλληνες από την πρώην Σοβιετική Ένωση, τους Βορειοηπειρώτες, τους Αλβανούς, τόσους ανθρώπους οι οποίοι ήρθαν και μάλιστα βοήθησαν την κοινωνία της Νάουσας, διότι βοήθησαν το ασφαλιστικό, βοήθησαν τον αγροτικό τομέα, διότι μπορέσαμε με χαμηλά μεροκάματα να δουλέψουμε τα χωράφια μας και τα λοιπά. Σήμερα η κρίση, το ότι τα παιδιά μας φεύγουν, το ότι δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα, δεν έχουμε αυτή την δύναμη να μπορέσουμε να ενσωματώσουμε, για αυτό ο κόσμος αγωνιά. Εγώ τον καταλαβαίνω τον κόσμο που αγωνιά και πιστεύω ότι πρέπει να τον καταλάβουμε, για να μπορέσουμε και να τον πείσουμε. Επίσης, οι άνθρωποι αυτοί, είναι πολύ διαφορετικοί, διότι μέχρι σήμερα είχαμε της ίδιας θρησκείας ανθρώπους, τώρα αυτοί οι άνθρωποι είναι με πολύ διαφορετικές κουλτούρες, ιδίως η θέση της γυναίκας, η μαντίλα. Αυτά μας ξενίζουν, φοβόμαστε, φοβόμαστε κάτι το οποίο δεν το ξέρουμε και είναι πιο πίσω από τη δική μας κοινωνική πραγματικότητα. Τα αντιλαμβάνομαι όλα αυτά, αλλά δεν μπορώ να αντιληφθώ ότι όταν υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι μέσα στη χώρα μας, δεν πρέπει και αυτούς να τους συμπαρασταθούμε, αλλά και να συμπαρασταθούμε στους συμπολίτες μας, της Μυτιλήνης παραδείγματος χάρη, οι οποίοι θα πρέπει δηλαδή αυτοί να σηκώσουν όλο το φορτίο. Όχι, πρέπει και εμείς να αντιληφθούμε και να συμπαρασταθούμε και να βοηθήσουμε και να συνεργαστούμε όπως πρέπει, για να μπορέσουμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα αυτό δεν είναι μόνο δικό μας, είναι πρόβλημα όπως είπαμε όλης της Ευρώπης, είναι πολύ σωστά ότι πρέπει να κάνουμε ότι πρέπει να κάνουμε, για να λυθεί από ψηλά. Αλλά όταν φτάνει σε εμάς, πρέπει να το διαχειριστούμε εμείς. Εδώ για να έρθουν οι άνθρωποι αυτοί δεν μας ρώτησε κανείς. Έρχονται χωρίς να μας ρωτήσουν, αλλά εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε, είναι να επιχειρήσουμε, να προσπαθήσουμε να μεγιστοποιήσουμε τα οφέλη και να ελαχιστοποιήσουμε τις ζημιές. Πρώτα-πρώτα να γνωρίζουμε τι μας περιμένει, πόσοι, ποιοι άνθρωποι, για πόσο καιρό ή και ποιοι εγκατασταθούν και πρέπει να εγκατασταθούν για πάντα. Ότι και να μας συμβεί, πρέπει να το γνωρίζουμε. Δεν το δέχομαι κύριε Δήμαρχε και κακώς, γιατί ο κύριος Πρωθυπουργός εγώ άκουσα ότι ενημέρωσε όλους τους Δημάρχους πριν να έρθει. Αυτό είναι απαράδεκτο, τώρα που ακούω ότι εσάς ειδικά ή δεν ξέρω, δεν ενημέρωσε ίσως και κανέναν, ενώ είπε, εγώ το άκουσα από το στόμα του να λέει ότι δεν θα πάει κανένας πουθενά, εάν δεν ενημερωθούν οι Δήμαρχοι. Όμως σας πιστεύω, τι ψέματα θα μου πείτε;

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Επειδή πρέπει να το πω, επειδή επικοινωνήσα με το Υπουργείο Εσωτερικών για το ένα ξενοδοχείο, επιμένουν ότι δεν υπάρχουν πρόσφυγες.

ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ: Φαντάσου.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η εν πάση περιπτώσει δεν είχαν τα χαρτιά. Δεν μπορούσαν να βρουν και μου έλεγαν όχι δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Στον Αμπελώνα δεν έχεις.

ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ: Από τη στιγμή λοιπόν που όλες οι πόλεις πρέπει να πάρουν ένα φορτίο, ένα αναλογικό φορτίο, εμείς δεν θα είμαστε πλυν Λακεδαιμονίων οι μόνοι που δεν θα το πάρουμε αυτό το φορτίο. Αυτό που ζητάμε από το δήμο, είναι να είναι σε εγρήγορση, να έχει την αποτελεσματικότητα, την αποφασιστικότητα, για να παρέμβει όπου χρειαστεί, αν χρειαστεί. Μακάρι να μη χρειαστεί, αλλά το ξέρουμε ότι όλο και κάτι θα χρειαστεί. Αυτό ζητάμε από το δήμο και εμείς θα τολμήσουμε, θα τολμήσω εγώ δηλαδή να κάνω και μία πρόταση ρηζικέλευθη, την είχαμε και στο πρόγραμμα μας. Δεν συμφωνούμε καθόλου με τα hotspot και την γκετοποίηση. Εάν πρόκειται να έρθουν κάποιοι άνθρωποι, θα ήταν ευχής έργο να μπορούν να έρθουν σε κανονικά σπίτια, όπως γινόταν παλιά με τους Έλληνες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, που τους νοίκιαζαν σπίτια, να μπορέσουν να μούνε μέσα στην κοινωνία,

να πάρουνε και κάποιοι άνθρωποι χρήματα, το οποίο θα τους κάνει και πιο αγαπητούς, αλλά και όταν θα τους γνωρίσουμε, όλοι είμαστε άνθρωποι, σε όλους τους σε όλες τις κοινωνίες υπάρχουν καλοί, κακοί, εγκληματίες, απατεώνες, ευγενικοί, αγενείς και τα λοιπά, θα τους γνωρίσουμε και αυτούς και θα γίνουν, θα είναι πολύ πιο εύκολη η ενσωμάτωση. Εγώ νομίζω ότι δεν πρέπει, δεν ωφελεί σε τίποτε ο αρνητισμός, δεν θα βοηθήσει κανέναν. Πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση, πρέπει να είμαστε ενήμεροι και πρέπει να δράσουμε. Αυτό και σας ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Τσέλιο. Λοιπόν, κύριε Μυλωνά θα περιμένετε. Θα ανοίξει ο κατάλογος των ομιλητών από τους δημοτικούς συμβούλους.

ΜΥΛΩΝΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα ειδικά για αυτό το θέμα να μιλήσω και να πω πέντε πράγματα. Ας γίνει μία παραχώρηση, διότι έχουν ακουστεί πράγματα και πρέπει να πούμε και κάποια πράγματα και εμείς.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μυλωνά προφανώς θα μιλήσετε έτσι, αλλά θα ακολουθήσουμε τη διαδικασία, έτσι; Προφανώς θα μιλήσετε, αλλά πρέπει να ακολουθήσουμε τη διαδικασία. Η διαδικασία λέει, οι επικεφαλές των παρατάξεων. Στην συνέχεια...

ΜΥΛΩΝΑΣ: Ωραία, εντάξει, το ξέρω αυτό, εντάξει. Αλλά...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα μιλήσετε, μην ανησυχείτε έτσι, θα μιλήσετε. Αλλά θα πάμε όπως ακριβώς προβλέπει η διαδικασία, εντάξει; Αν συμφωνεί το Σώμα να δώσουμε λίγο το λόγο στον κύριο Διαμαντόπουλο και στην κυρία Ζερβάκη, που είναι της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, γιατί είναι και από εκτός πόλης, για να μπορέσουν να αποχωρήσουν στη συνέχεια και μετά συνεχίζουμε. Κύριε Διαμαντόπουλε σε ένα μικρόφωνο.

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι δημοτικοί σύμβουλοι, είναι γνωστό πως στην εκπαίδευση των προσφύγων υπάρχει και μία εκπαιδευτική διάσταση που πολλές φορές αναδεικνύεται και ως κυρίαρχη. Το έχουμε ζήσει στο παρελθόν, με την έννοια ότι σε άλλες περιπτώσεις είχαμε θερμές εκδηλώσεις αλληλεγγύης και φιλανθρωπίας προς τα παιδιά που πηγαίνουν στο σχολείο και σε άλλες περιπτώσεις, δυστυχώς είχαμε εκδηλώσεις ρατσισμού και ξενοφοβίας, με παρεμπόδιση των παιδιών αυτών να εισέλθουν στην εκπαίδευση. Σε αυτή την πραγματικότητα, η εκπαίδευση, η Δημόσια εκπαίδευση, οφείλει να λειτουργεί στο πλαίσιο δυο σχετικών νόμων, πράγμα που κάνουμε και τώρα. Ο ένας νόμος είναι ο 3386 του 2005, που προβλέπει ότι παιδιά, τέκνα υπηκόων ξένων χωρών που βρίσκονται στη χώρα μας και τελούν υπό την προστασία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ, οφείλουν να ενταχθούν στην υποχρεωτική δημόσια εκπαίδευση. Μάλιστα ο ίδιος νόμος προβλέπει ότι η είσοδος των παιδιών αυτών στις εκπαιδευτικές δράσεις της γενικότητας, πρέπει να είναι απόλυτη. Υπάρχει ακόμα ένας νόμος, ο φετινός, ο 4636, οποίος θα έλεγα ότι είναι συμπλήρωμα του πρώτου, όπου λέει ότι επιβάλλονται κυρώσεις στους πρόσφυγες γονείς, που δεν επιτρέπουν τα παιδιά τους να πάνε στο σχολείο και να λάβουν ελληνική παιδεία. Άρα τα παιδιά αυτά οφείλουν να παν στο σχολείο. Εμείς ως Πολιτεία, ως χώρα, πρέπει να τα υποδεχτούμε και να διαμορφώσουμε τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες φοίτησης, αλλά και οι πρόσφυγες γονείς οφείλουν να πάνε τα παιδιά στο σχολείο. Στο πλαίσιο αυτό η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, ήδη λαμβάνει μέτρα και προετοιμάζεται για την είσοδο των παιδιά στο σχολείο, στα σχολεία της Νάουσας, κατά αντιστοιχία με αυτά που κάναμε στην Αλεξάνδρεια και στη Βέροια. Καταγράψαμε τα παιδιά. Αυτή τη στιγμή έχουμε 39 παιδιά συνολικά, 23 για το δημοτικό σχολείο και 16 για το νηπιαγωγείο.

ΤΡΙΤΟΣ (εκτός μικροφώνου): Στην Αλεξάνδρα και στην Βέροια βγήκαν μαχαίρια και θέλουν να φέρουν αυτά τα παιδιά..

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ μην διακόπτετε. Μην διακόπτετε. Ακούστε με λίγο. Αν συνεχίσετε **ΤΡΙΤΟΣ** (εκτός μικροφώνου): Να μας αποβάλλεις. Αλλά είστε όλοι πουλημένοι εδώ μέσα, να το ξέρετε αυτό.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ περάστε, περάστε έξω από την αίθουσα. Περάστε έξω από την αίθουσα σας παρακαλώ. Παρακαλώ περάστε έξω από την αίθουσα.

ΤΣΕΛΙΟΣ (εκτός μικροφώνου) Φασίστα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ηρεμήστε, κύριε Τσέλιο. Κύριε Τσέλιο ηρεμήστε. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Συγγνώμη κύριε Πρόεδρε επειδή το σχόλιο ήτανε σε εμένα, θέλω να ενημερώσω το Σώμα σας ότι στην Αλεξάνδρεια και στη Βέροια, στην Αλεξάνδρεια και στη Βέροια, σύσσωμη η κοινωνία, σύλλογοι γονέων, ιερείς, σύλλογοι και τα λοιπά, ήταν υπέρ των προσφύγων. Αυτές οι ελάχιστες ακραίες φωνές δεν υπάρχουν πλέον. Και ήθελα να το πω τελευταίο αλλά θα το πω πρώτο, σε όσα σχολεία στην Αλεξάνδρεια και στη Βέροια και στην Αγία Βαρβάρα έχουμε παιδιά προσφύγων, τα παιδιά εντάχθηκαν στο σύστημα το δικό μας πλήρως, μιλάνε ελληνικά, δεν έγινε ποτέ κανένα επεισόδιο, ούτε από τα δικά μας παιδιά προς τα προσφυγόπουλα, ούτε αντίθετα και θα έλεγα ότι, μετά λόγω γνώσεως ότι, η χώρα μας επειδή αυτοί θα φύγουν κάποτε, κερδίζει φίλους και πρεσβευτές. Όχι ήθελα να πω, για το, να σας ενημερώσω τι κάνουμε εμείς ως εκπαίδευση για τα παιδιά αυτά που θα έρθουν στο σχολείο. Λοιπόν έχοντας υπόψη τον αριθμό των παιδιών, την ηλικία τους και ελέγχοντας την εμβολιαστική τους κάλυψη, γιατί είναι υποχρεωτικό να είναι τα παιδιά εμβολιασμένα για να μπουν στο σχολείο μας, Ελληνόπουλα δεν είναι εμβολιασμένα πολλά, αυτά είναι εμβολιασμένα και διπλοεμβολιασμένα, όπου υπάρχουν ελλιπή στοιχεία, θα πάνε στο σχολείο λοιπόν, ακολουθώντας ένα μοντέλο εκπαίδευσης, το οποίο είναι συγκεκριμένο. Βέβαια στη Νάουσα οι πρόσφυγες ήρθαν αργά. Δεν ξέρουμε το μοντέλο αυτό αν εφαρμοστεί. Ποιο είναι το μοντέλο όμως που προτείναμε εμείς με έγγραφό μας στο Υπουργείο Παιδείας; Ζητάμε να συσταθεί στη Νάουσα ΔΥΕΠ, δηλαδή Δομή Υποστήριξης και Εκπαίδευσης Προσφύγων, αυτά είναι απογευματινά τμήματα, δύο τμήματα, θα λειτουργήσουν σε ένα σχολείο το οποίο θα το ορίσουμε σε συνεργασία με το δήμο, για απογευματινά τμήματα προπαρασκευαστικά για τα παιδιά αυτά. Μαθαίνουν τα βασικά, ελληνικά κυρίως, αλλά κι άλλα μαθήματα του σχολικού προγράμματος. Και για τα 16 νήπια που έχουμε, εμείς προτείνουμε στο Υπουργείο Παιδείας, την πρόσληψη μιας νηπιαγωγού για να λειτουργήσουμε ένα τμήμα. Θα δούμε που θα το λειτουργήσουμε, γιατί δεν μπορεί να λειτουργήσει μέσα σε ξενοδοχείο. Αν μας δώσουν το δικαίωμα να το λειτουργήσουμε εκτός ή σε πρωινή ή σε απογευματινή βάση. Εάν η πρότασή μας στο Υπουργείο Παιδείας, δεν γίνει δεκτή έτσι όπως υλοποιείται ήδη σε Αλεξάνδρεια και Βέροια λέω, επειδή είχαμε το χρόνο εκεί να το ετοιμάσουμε, δηλαδή είχαμε τους πρόσφυγες πριν την σχολική χρονιά, τότε είναι πιθανό τα παιδιά αυτά να ενταχθούν στα πρωινά τμήματα, με την αντίστοιχη υποστήριξη. Λοιπόν η πρόταση όμως είναι και πιστεύω πως αυτό θα υλοποιηθεί, απογευματινά τμήματα για τα παιδιά του δημοτικού σχολείου, για ένα έτος προπαρασκευαστικό και για τα νήπια, σύσταση ενός τμήματος, συγκρότηση ενός τμήματος νηπίων σε κάποιο χώρο, σε ένα δημόσιο σχολείο, το οποίο είπα, πάλι σε συνεργασία με το δήμο θα ορίσουμε ποια σχολεία είναι αυτά. Αυτά ήθελα να σας πω, δεν έχουμε τίποτα άλλο, ήθελα να πω μόνο την εμπειρία, για να είστε ενήμεροι και εσείς από την εκπαίδευση των προσφύγων παιδιών, μαθητών στα σχολεία της Ημαθίας, όπου αυτή τη στιγμή στην Αλεξάνδρεια έχουμε 110 παιδιά, συνολικά που φοιτούν δημοτικό και νηπιαγωγείο και στη Βέροια έχουμε 75 συνολικά παιδιά. Αυτά φοιτούν πρωί και απόγευμα σε αντίστοιχα τμήματα προπαρασκευαστικά, αλλά και όσα κάνουν τα προπαρασκευαστικά, στα πρωινά τμήματα που είναι ενταγμένα. Αυτά κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πολύ.

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Αν έχετε κάποια ερώτηση να απαντήσω, να παραμείνω.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει κάποια ερώτηση προς τον κύριο Διαμαντόπουλο; Όχι. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Βαλσαμίδη συγνώμη.

ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ: Τώρα επειδή είναι θέμα εκπαίδευσης, δεν ξέρω όμως, δεν είναι αρμόδιος ο κύριος Διαμαντόπουλος. Δεν χρειάζεται μόνο τα παιδιά των προσφύγων της γνώσης Ελληνικής γλώσσας. Απαιτείται να μάθουν την Ελληνική και κατόπιν να εισαχθούν και στις συνήθειες και στον τρόπο ζωής τον ελληνικό και οι γονείς. Δηλαδή πρέπει να υπάρξει μία πρόβλεψη από τη μεριά της συντεταγμένου κράτους, από την μεριά της πολιτείας, ώστε να ενταχθούν, εφόσον μιλάμε για άσυλο, θα έχουν το δικαίωμα φυσικά να μείνουν όπου θέλουν εντός της Ελληνικής επικράτειας ή να αποχωρήσουν από αυτή οι συγκεκριμένοι πρόσφυγες ή άλλοι οι οποίοι ενδεχομένως θα έρθουν. Θα πρέπει να μεριμνήσουμε για αυτό, γιατί απαιτείται ένταξη, σε αυτή την περίπτωση. Δεν μπορεί να υπάρχει κάποια γκετοποίηση, όπως έχουμε δει σε άλλες περιπτώσεις, να μην μπορούμε να συνεννοηθούμε, να μην μπορούν να συνεννοηθούν με το περιβάλλον τους και να έχουμε άλλα παρατάγρουδα. Λοιπόν αυτό είναι μία γενικότερη παρατήρηση.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Διαμαντόπουλε. Παρακαλώ.

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Καταρχήν χαίρομαι που υπάρχουν τέτοιες νηφάλιες φωνές στην εκπαίδευση, που αναλαμβάνουν τόσο υπεύθυνα το έργο τους. Εγώ θα ήθελα, διακόπτοντας τη διαδικασία, μία και γίνονταν έλεγχος κάτω, ποιος ήταν αυτός ο κύριος και με ποια ιδιότητα μπήκε εδώ μέσα, να μας λέει όλους εδώ πέρα ξεπουλημένους. Θέλω να γίνει έλεγχος ποιος ήταν και με ποια ιδιότητα μπήκε εδώ μέσα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πραγματικά δεν ξέρω να σας πω. Έτσι;

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Μπαίνουν κυριολεκτικά σαν τα ερπετά. Όχι, όχι. Κοιτάζτε. Σας είπα προηγούμενα..

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τσουκαλά, κύριε Τσουκαλά.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Προσέξτε λίγο. Όχι όχι συγνώμη θα πάρω εγώ το λόγο, έχω πάντα το δικαίωμα. Αυτή τη στιγμή, η διαδικασία είναι να υποβάλλετε παρατηρήσεις ή ερωτήσεις προς τον ομιλούντα. Στη συνέχεια θα έχουμε την δευτερολογία.

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Διακόπτω λίγο τη διαδικασία, κοιτάζτε ήταν προσβλητικός απέναντι σε όλους μας. Είστε ξεπουλημένοι, είστε ξεπουλημένοι...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και αποβλήθηκε. Τον αποβάλλαμε. Συγνώμη κύριε Τσέλιο τον αποβάλλαμε.

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Μία στιγμή.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να προχωρήσουμε τη διαδικασία σας παρακαλώ. Να προχωρήσουμε τη διαδικασία κανονικά.

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Ήρεμα. Ήρεμα. Εδώ πέρα θέλαμε να μούνε επώνυμα κοινοτικοί σύμβουλοι και έλεγαν δεν μπαίνουνε. Και μπήκε κάποιος εδώ μέσα, που δεν τον ξέραμε, που δεν ξέρουμε την ιδιότητα του, μας είπε ξεπουλημένους, ειδικά τους κομμουνιστές και σηκώθηκε και ...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όλους μας είπε.

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Όχι και ειδικά όπως είπε φεύγοντας όπως.. Εμείς είπαμε τα λέμε με τα ονόματά τους και αυτούς οι οποίοι σηκώνουν τη ρητορική μίσους και είναι οι ακροδεξιό φασίστες και από την άλλη, οι οποίοι όλοι από όπου κι αν προέρχονται, που κρατάνε λεβέντικη στάση. Ορίστε εδώ είναι να μας πουν αν υπάρχουν και άλλοι Ποιοι είναι αυτοί.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Κύριε Τσουκαλά, ακούστε με λίγο. Όλα τα ονόματα των ανθρώπων που είναι εδώ και θα έχετε την λίστα αύριο. Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να καλέσω λίγο.. Λοιπόν τελείωσε αυτό το θέμα. Εντάξει, τελείωσε, σας παρακαλώ πολύ. Λοιπόν θα καλέσω λίγο το πρόσωπό της δευτεροβάθμιας την κυρία Ζερβάκη. Αν θέλετε και από εκεί, ναι.

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό. Εγώ ρωτάω ποιος ήταν.

ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ: Σε δημόσια συνεδρίαση μπαίνουν όλοι.

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Ποιος, τον ξέρεις;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ τώρα. Όχι μεταξύ σας. Κύριε Παρθενοπουλε, όχι μεταξύ σας διάλογο

ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ: Λίστα γάμου κάνουμε; Δεν μιλάμε, δεν μιλάμε, εντάξει.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν κυρία Ζερβάκη.

ΖΕΡΒΑΚΗ: Να καλησπερίσω και εγώ την συγκέντρωση.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ησυχία. Κύριε Τσίτση λίγο ησυχία.

ΖΕΡΒΑΚΗ: Είμαι η Διευθύντρια του 1ου γυμνασίου Νάουσας και εκπροσωπώ και τη διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το νομοθετικό πλαίσιο το έθεσε ο κύριος Διαμαντόπουλος, δεν χρειάζεται να πω κάτι πάνω σε αυτό. Εμείς ως εκπαιδευτικοί στηρίζουμε και αποδεχόμαστε όλα τα παιδιά. Κανείς εκπαιδευτικός δεν αρνείται τη βοήθεια του. Ήδη στο σχολείο μου, που πρόκειται να έρθουν παιδιά από τις δομές τις προσφυγικές έχουμε αρχίσει να προετοιμάζουμε, να προετοιμαζόμαστε εμείς οι εκπαιδευτικοί και θα προετοιμάσουμε στη συνέχεια τους μαθητές μας και τους γονείς, να δεχτούμε τα παιδιά, με τον ίδιο τρόπο που τα δέχτηκαν από την Κοζάνη που μας ήρθαν, από όπου φροντίσαμε να πληροφορηθούμε τα καλύτερα. Φρόντισα να ενημερωθώ από όλα τα σχολεία της περιοχής, τα οποία έχουν φιλοξενήσει προσφυγόπουλα τα προηγούμενα χρόνια, από το ΕΠΑΛ εδώ της Νάουσας, που πέρυσι φιλοξένησε δύο γκρουπ, μου είπαν όχι απλά ήταν καλά παιδιά, αλλά βελτιώθηκε το κλίμα του σχολείου με την παρουσία τους, γιατί τα Ελληνόπουλα προσπάθησαν να τα βοηθήσουν στο να ενταχτούν και τους μιλούσαν στα αγγλικά, τους εξηγούσαν τα πράγματα που έλεγε ο καθηγητής μέσα στην τάξη, χωρίς να έχει δημιουργηθεί τάξη υποδοχής. Δηλαδή τα παιδιά μπήκαν κανονικά μέσα στην τάξη, πήραν ρόλο και τα δικά μας τα παιδιά να τα στηρίζουν, με αποτέλεσμα να βελτιωθεί τόσο πολύ το κλίμα του σχολείου. Βελτιώθηκε το κλίμα του σχολείου. Όχι απλά δεν δημιουργήθηκε πρόβλημα, αλλά βοηθήθηκαν και τα Ελληνόπουλα, γιατί πήραν κάποιο ρόλο και είδαν ότι μπορούν να βοηθήσουν. Πιστεύουμε ότι ένας άνθρωπος είναι επικίνδυνος, όταν πεινάει, όταν διψάει, όταν κρυώνει, όταν αισθάνεται περιθωριοποιημένος και όταν απειλείται. Οι άνθρωποι που ήρθαν εδώ πέρα, έχουνε στέγη να μείνουν, έχουν τροφή. Αν δεν αισθανθούν απειλή και αν δεν μπουν στο περιθώριο, νομίζω ότι δεν κινδυνεύει κανείς μας. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ. Ναι. Κυρία Ζερβάκη αν θέλετε. Ναι κύριε Κουτσογιάννη.

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ: Λοιπόν θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι, γιατί μου το μετέφεραν από κάποιο σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, μία διευκρίνιση να μας κάνετε, γιατί δεν βλέπω, μάλλον δεν ήταν στη λίστα οι άνθρωποι, δεν ξέρω γιατί δεν είναι εδώ. Οι μαθητές που αναφέρατε ότι ήρθαν από την Κοζάνη, είναι σχεδόν ενήλικες, σωστά;

ΖΕΡΒΑΚΗ: Τα παιδιά που ήρθαν από την Κοζάνη είναι 6 παιδάκια 13 χρόνων. Ένα αγόρι 14 και δύο παιδάκια 17 χρονών. Και προς στιγμήν εγώ θα αποδεχτώ τα μικρά τα παιδάκια και ζήτησα από τη διεύθυνση να δούμε τι θα κάνουμε μετά 17χρονα.

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ωραία, εντάξει, ευχαριστώ.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Απλά μία παρατήρηση. Επειδή τυγχάνει και εγώ να ασχολούμαι την εκπαίδευση, είναι διεθνής πια η τάση να μιλάμε για ένα ενιαίο σχολείο, πέρα από διαφοροποιήσεις και είναι αποδεκτό, αποδεδειγμένο και σίγουρο, ότι αυτό επιδρά θετικά σε όλες τις ομάδες μαθητών, είναι ξεκάθαρο αυτό. Δηλαδή είναι αυτό το φαινόμενο που παρατηρήσατε, έχει παρατηρηθεί σε

όλες τις χώρες. Ακριβώς. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο και συμβαίνει πάντα όταν καταφέρνουμε να το οργανώσουμε σωστά.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλες ερωτήσεις υπάρχουν; Όχι, ευχαριστώ πολύ. Ας υπάρξουν πρώτα οι τοποθετήσεις και μετά βεβαίως. Ωραία. Λοιπόν ποιοι δημοτικοί σύμβουλοι θέλουν να τοποθετηθούν; Λοιπόν ο κύριος Παρθενόπουλος. Μισό λεπτάκι λίγο να καταγράψω, για να μην έχουμε. Λοιπόν ο κ. Παρθενόπουλος, ο κ. Χατζηιωαννίδης, ο κ. Λακηνάνος, ο κ. Τσέλιος, ο κύριος Μυλωνάς, ο κύριος Μυλωνάς και ο κ. Τόσιος. Και εσείς κύριε Παυλίδη. Ωραία κύριε Παυλίδη.

ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι να καλησπερίσω και εγώ το Σώμα με τη σειρά μου. Εδώ βρισκόμαστε σε ένα πρόβλημα που απασχολεί και ολόκληρη τη χώρα και τον κάθε δήμο, με τα ιδιαίτερα του χαρακτηριστικά, ξεχωριστά. Εγώ προσωπικά δεν αισθάνομαι ικανός να κάνω μαθήματα ανθρωπισμού και χριστιανισμού στους Έλληνες και η περιοχή μας έχει αποδείξει στο παρελθόν, πόσο ανθρωπιστές είναι, πόσο έχουν το αίσθημα της αλληλεγγύης μέσα τους. Ας μην ξεχνάμε όλοι τι έγινε όταν ήρθαν οι Αλβανοί στην περιοχή μας. Εγώ στο δικό μου το χωριό αυτό που έζησα, ήταν όλες οι μανάδες να τρέχουν στα μπακάλικα, να αγοράζουν τρόφιμα, να παίρνουν κουβέρτες, να βοηθήσουν από το υστέρημά τους ότι και όπως μπορούσαν τους ανθρώπους αυτούς που ήρθαν εδώ. Δεν μου άρεσε καθόλου εδώ που χρησιμοποιείται ο όρος ρατσισμός, σε οποιοδήποτε έχει διαφορετική άποψη. Είναι ρατσισμός οι φωνές αγωνίας αυτών των ανθρώπων των νοικοκυραίων, που ακούμε καθημερινά στην τηλεόραση; Μας βολεύει να τους λέμε ρατσιστές, για να περάσουμε ο καθένας τη δικιά του σκέψη και επιθυμία; Σαφώς και είμαστε αλληλέγγυοι στους πρόσφυγες, αλλά κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, ο λαός είναι σοφός, δεν ανησυχεί για τους πρόσφυγες που θα έρθουν και θα εγκατασταθούν προσωρινά στον τόπο μας. Ανησυχεί γιατί ξέρει ότι ουδέν μονιμότερον του προσωρινού. Θα έρθουν αυτοί οι άνθρωποι, κάποιοι από αυτοί που θα μπορούσαμε να φύγουν στην Ευρώπη, θα φύγουνε. Οι υπόλοιποι θα μείνουν εδώ. Ξέρουμε τα χαρακτηριστικά της περιοχής μας; Είναι η περιοχή μας ικανή να δεχτεί ανθρώπους να κατοικήσουν εδώ; Έχει τις δουλειές που πρέπει να έχει, για να τους απασχολήσει; Αυτό είναι το ενδιαφέρον μας για τους πρόσφυγες; Έχουμε συγκεκριμένη πρόταση να κάνουμε για αυτούς τους ανθρώπους που μεθαύριο, ας μη γελιόμαστε όλοι, ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Κάποιοι από αυτούς θα μείνουν εδώ. Και μπορεί να είναι και αρκετοί αυτοί που θα μείνουν εδώ. Έχουμε εμείς κάποια πρόταση, για να κάνουμε σε αυτούς τους ανθρώπους, που θα τους απασχολήσουμε, που θα τους κατευθύνουμε, τι θα τους κάνουμε, πώς θα βγάλουν το μεροκάματο να νοικιάσουν ένα σπίτι, να εξασφαλίσουν τα αναγκαία για την διαβίωση τους εδώ στον τόπο μας; Σαφώς και δεν έχουμε. Μία χαρά, όλα καλά. Εγώ αισθάνομαι χαρούμενος από όσους άκουσα εδώ μέσα, που έρχονται πρόσφυγες, θα βοηθήσουν όλοι στον τόπο μας. Ας μη γελιόμαστε. Μπορούμε εμείς να τους βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους; Μπορούμε να τους απασχολήσουμε; Γιατί δεν ήτανε η αντίδραση του λαού ίδια με τους Αλβανούς; Ήταν άλλες οι συνθήκες τότε στη χώρα μας, ήταν άλλες οι συνθήκες στο χωριό μας, ήταν άλλες οι συνθήκες στην πόλη μας. Μη μάθαμε εδώ μέσα και χαρακτηρίζουμε ρατσιστή όποιον έχει διαφορετική άποψη. Δεν είναι η ανησυχία του λαού για τους ανθρώπους που θα φιλοξενηθούν προσωρινά. Είναι για το τι μέλλει γενέσθαι. Ούτε ξενοφοβία έχουμε, ούτε ρατσιστές είμαστε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Παρθενόπουλε αν θέλετε..

ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ: Δύο λεπτά μίλησα κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 4.

ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ: 4; Ελπίζω να το κρατήσετε και στους υπόλοιπους.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό προσπαθώ.

ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ: Εντάξει, ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βαλσαμίδη. Δεν θα.. Κύριε Χατζηιωαννίδη.

ΧΑΤΖΗΩΑΝΝΙΔΗΣ: Στην παιδεία μας, την ιστορία μας την μαθαίνουμε όταν πάμε στην Γ' δημοτικού. Εκεί η ιστορία ξεκινάει με την θεογονία. Ακούτε τώρα; Τώρα ναι, τώρα εντάξει. Λοιπόν επαναλαμβάνω. Εμείς στην παιδεία μας, ξεκινάμε στην τρίτη δημοτικού να μαθαίνουμε ιστορία. Ξεκινάμε την θεογονία του Ησίοδου. Εκεί ξεκινάει με τη γέννηση των θεών και μάλιστα λέει, ο Δίας ήταν ο αρχηγός των θεών και των ανθρώπων, ιδιότητα, ήταν το παν, αλλά ο Δίας λέει ήταν και ο θεός της φιλοξενίας. Φανταστείτε από τον 8ο αιώνα π.χ., η Φιλοξενία ήταν το παν για τους Έλληνες. Οι Έλληνες ήταν πάντα λαός εξωστρεφής, ταξίδευε παντού, έπαιρνε και έδινε ιδέες, ήξερε τι είναι το ξένο και το αφομοίωσε. Τώρα εμείς, εδώ στη Νάουσα, πρέπει να αποδεχτούμε αυτό που συμβαίνει. Είναι ένα γεωπολιτικό γεγονός. Η πολιτεία έστειλε στην περιοχή μας αυτούς τους ανθρώπους. Αυτοί οι άνθρωποι, οι ίδιοι άνθρωποι, από τα ίδια μέρη, ήρθαν και πριν από τρεις μήνες. Κανένας δεν αντιλήφθηκε ότι υπήρχαν, δεν υπήρχε καμία αντίδραση, ούτε το αντιληφθήκαμε. Το ίδιο πράγμα έγινε πριν από τρεισήμισι χρόνια και στις Βαρβάρες. Η πρώτη αντίδραση μερικών ήταν παράξενη. Μεταξύ τους ήταν και ένας Ιερέας, αλλά μόλις επενέβη ο Μητροπολίτης, τα πράγματα ηρέμησαν. Είμαι σίγουρος ότι άμα επέμβει πάλι ο Μητροπολίτης στην περιοχή μας, τα πράγματα θα ηρεμήσουν, διότι πολλά πράγματα, πολλά λέγονται, πολλοί άνθρωποι έχουν φόβο από το ξένο, αλλά αυτό δεν ταιριάζει με την ιδιοσυγκρασία των Ελλήνων. Θέλω να σας πω, πρόσφυγες ήταν και οι παππούδες μας, όταν ήρθαν εδώ το '23. Οι Ναουσαίοι στην αρχή ήταν επιφυλακτικοί. Και οι δικοί μας ήταν επιφυλακτικοί. Από τον συνοικισμό δεν κατέβαιναν στη Νάουσα. Και στη Νάουσα ίδρυσαν οι Ναουσαίοι σύλλογο πραγματικών Ελλήνων, σε αντιπαράθεση με τους όρους που τους λέγανε Τουρκόσπορους. Μετά από 20 χρόνια αυτά όλα εξέλειψαν. Δεν υπάρχει διαφορά. Τώρα θέλω να σας πω, λόγοι ανθρωπιστικοί, πολιτιστικοί και βεβαίως θρησκευτικοί, καθιστούν επιβεβλημένη την αποδοχή και τη στήριξη των μεταναστών στην πόλη μας. Η Νάουσα ανέκαθεν φημιζόταν για την αρχοντιά και τη φιλόξενη διάθεση των κατοίκων της, πάντοτε. Σε μία εποχή που δυστυχώς η πόλη μας βιώνει η ίδια την πικρία της φυγής των νέων, το ανέφερε η Ίλια, ανθρώπων, ακόμα και οικογενειών, σε ανεύρεση εργασίας στο εξωτερικό, είναι τουλάχιστον λυπηρό να έχουμε να αντιμετωπίσουμε συμπεριφορές ξενοφοβικές και παντελώς ανάρμοστες αλλά και δυσφημιστικές για την πόλη μας, όπως συνέβη. Κοπιάστε στη Νάουσα, διαμήνυσε το περασμένο Σαββατοκύριακο από τη φιλοξενία ο δήμαρχος. Στη Νάουσα ανοίγουν όλα τα σπίτια, το είπατε και κερνούν απλόχερα τώρα τους επισκέπτες τις Απόκριες. Θα αρνηθούν σήμερα οι Ναουσαίοι χείρα βοήθειας προς μάνες με παιδιά στις αγκαλιές, που ξεριζώθηκαν από τις πατρίδες τους και αποφάσισαν να διασχίσουν σχεδόν τη μισή υφήλιο, σε αναζήτηση καλύτερης τύχης με τα παιδιά τους; Όλοι έχουμε μπροστά στα μάτια μας τις εικόνες των παιδιών που ζέβρασαν τα κύματα στις ακτές και στην Τουρκία και στην Ελλάδα. Τότε λυπούμαστε όλοι. Αυτές τις εικόνες πρέπει να έχουμε όλοι στα μάτια μας και μετά να αποφασίζουμε τι πράξεις και τι βήματα θα κάνουμε. Αλλιώς για να επαναφέρω, η λήθη και ο θάνατος στην αρχαιότητα, είναι αδέρφια. Έτσι παρουσιάζονται σε εικόνες και σε αγγεία. Εάν λοιπόν ξεχάσουμε, τότε θα αναγκαστούμε να οδηγηθούμε σε πολύ δύσκολα πράγματα. Συνεχίζω και τελειώνω κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Χατζηιωαννίδη πέρασε ήδη ο χρόνος.

ΧΑΤΖΗΩΑΝΝΙΔΗΣ: Συνεχίζω και τελειώνω κύριε Πρόεδρε. Λέω, η επιφυλακτικότητα για το νέο και άγνωστο, είναι απολύτως κατανοητή και σεβαστή. Να το λέμε. Η ξενοφοβία και η επιθετικότητα όμως, απέναντι σε ανθρώπους χωρίς αποδεδειγμένη υπαιτιότητα τους σε κάτι συγκεκριμένο, γίνονται οι χειρότεροι σύμβουλοι και οδηγούν σε συμπεριφορές παντελώς ξένες

προς την πολιτισμική παιδεία και το ήθος των Ναουσαίων. Τέλος και ο θρησκευτικός πολιτισμό μας, είναι αυτός που μας επιβάλλει την αγάπη προς τον πλησίον, ανεξαρτήτως χρώματος και θρησκείας, αφού όπως πρόσφατα διεμήνυσε ο Δημητριάδος, ο Ιγνάτιος, ο Χριστός βρίσκεται στους αναγκασμένους. Δηλαδή σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Σας ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ και εγώ. Κύριε Λακηνάνο.

ΛΑΚΗΝΑΝΟΣ: Καταρχάς νομίζω, για να έχει σήμερα αξία η κουβέντα που κάνουμε και η συζήτηση, θα πρέπει να πάρουμε μία απόφαση, που από τη μία να καταδικάζουμε γεγονότα ακραίες συμπεριφορές και από την άλλη να εκφράσουμε και έμπρακτα τη συμπαράστασή μας, με ότι έχει ανάγκη στον προσφυγικό πληθυσμό. Τώρα ξεκινώντας την συζήτηση, θα ήθελα να πω ότι, να βάλω ένα ερώτημα, τη γενιά, τη προσφυγιά, την μετανάστευση και τον ξεριζωμό. Όλοι το γνωρίζουμε, είναι η πόλη με των μεγάλων καπιταλιστικών χωρών, όπως παραδείγματος χάρη οι ΗΠΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, των συνοδοιπόρων όπως η Τουρκία και άλλων, οι των καπιταλιστικών χωρών όπως Ρωσίας, Κίνας, για να καταληστεύσουν τους φυσικούς πόρους άλλων χωρών. Η δίψα για οικονομική κυριαρχία, για έλεγχο και μοίρασμα αγορών και δρόμων ενέργειας, που σε συνεργασία με τις ντόπιες Ελίτ, γεννά ανά χώρα την εκμετάλλευση, τη φτώχεια και την εξαθλίωση του ντόπιου πληθυσμού. Η κλιματική αλλαγή, σαν αποτέλεσμα της ληστρικής εκμετάλλευσης του περιβάλλοντος, από τις αναπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες. Για αυτήν σίγουρα δεν ευθύνονται και δεν έχουν συμμετοχή οι υπανάπτυκτες χώρες, ωστόσο αυτές πληρώνουν τα σπασμένα, με την ξηρασία, την καταστροφή της γης, το λιώσιμο των πάγων, απαραίτητο στοιχείο όλα αυτά, του περιβάλλοντος, για την επιβίωσή τους. Και εν τέλει δημιουργείται η μετανάστευση. Το φαινόμενο αυτό. Θέλω να πω ότι στις αρχές του αιώνα, η Υπατη Αρμοσθεία του ΟΗΕ, είχε προβλέψει ότι αυτό τον αιώνα, λόγω της κλιματικής αλλαγής, ένα δισεκατομμύριο μετακινήσεις πληθυσμών θα έχουμε ανά τη γη. Επίσης θα ήθελα να πω ότι δεν ευθύνεται για την κλιματική αλλαγή και το πάνω από 50% του πληθυσμού των καπιταλιστικών χωρών, που έχουν χαμηλό εισόδημα και που επιβιώνει οριακά. Ταυτόχρονα, η Δύση θέλει έναν ελεγχόμενο αριθμό μεταναστών, για φτηνό μεροκάματο. Δημιουργεί έτσι αποθήκες ψυχών, σε χώρες όπως η Τουρκία και η Ελλάδα, ανοίγοντας την στρόφιγγα οπότε θέλει. Κανένας δεν αφήνει τον τόπο του αν δεν κινδυνεύει, είτε από τον πόλεμο, είτε από τις συγκρούσεις, είτε από την πείνα. Τι πρέπει να γίνει λοιπόν; Σε όλους αυτούς τους κατατρεγμένους και ξεσπιτωμένους, τα ασυνόδευτα παιδιά, όλοι θύματα των δουλεμπόρων, κινδυνεύουν να έχουν την τύχη των 80.000 θαμμένων στους υγρούς τάφους της Μεσογείου την τελευταία εικοσιπενταετία, με ευθύνη της Δύσης, έχουμε ανθρώπινη υποχρέωση να τους φιλοξενήσουμε. Επειδή οι περισσότεροι από αυτούς έχουν άλλους προορισμούς, πρέπει να μην εφαρμοστεί η συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης -Τουρκίας, που ήταν με σύμφωνη γνώμη και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας. Επίσης η παλαιότερη συμφωνία του Δουβλίνου, που εγκλωβίζει πρόσφυγες και μετανάστες στη χώρα μας. Να δημιουργηθούν δομές υποδοχής που να παρέχουν ασφάλεια, υγεία και συνθήκες καθαριότητας και υγιεινής στους πρόσφυγες, εκπαίδευση και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Να στελεχωθούν με Ιατρικό και άλλο προσωπικό αυτές οι δομές, ώστε να καταγράφονται τα αιτήματά τους και στη συνέχεια να μεταφέρονται στις χώρες πραγματικού προορισμού, αφού η πλειοψηφία θέλει να πάει εκτός Ελλάδας. Να επανενωθούν οι οικογένειες και να βρουν τα ανήλικα ασυνόδευτα παιδιά τις οικογένειές τους. Τέλος, να ληφθούν μέτρα αποζημίωσης των πληγέντων Ελλήνων ιδιωτών στα νησιά, όπου επλήγησαν από αυτή την μεταναστευτική πολιτική σε εισαγωγικά. Επίσης, πρέπει να καταστήσουμε σαφές και στους πρόσφυγες ότι είμαστε μία φιλόξενη χώρα και ότι μέσα σε ένα αλληλοσεβασμό εθίμων, μπορούμε να συμβιώσουμε, για όσο καιρό τουλάχιστον θα είναι εδώ πέρα ή και για περισσότερο καιρό εάν επιλέξουν να μείνουν στη χώρα μας. Τα μεμονωμένα

φαινόμενα και κρούσματα παραβατικότητας, δεν πρέπει να χαρακτηρίζουν ομάδες ανθρώπων, ούτε να προκαλέσουν ξενοφοβία και μισαλλοδοξία. Εν τέλει να καταλάβουμε ότι ο άνεργος ή ο κακοπληρωμένος εργάτης στην Ελλάδα και ο μετανάστης πρόσφυγας, έχουν κοινή μοίρα, σαν αποτέλεσμα του ίδιου εκμεταλλευτικού συστήματος. Αντί να είναι διχασμένοι, μαζί πρέπει να διεκδικήσουν ανθρώπινο μεροκάματο και καλύτερες συνθήκες ζωής. Να παλέψουν, ώστε να ανατραπεί ένα σύστημα που διχάζει λαούς, γεννά τον πόλεμο και την εκμετάλλευση και εν τέλει την προσφυγιά και την μετανάστευση.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ κύριε Λακηγιάννο. Σε αυτό το σημείο θα αποχωρήσει, λόγω ενός προσωπικού θέματος, η κ. Καρασαρλίδου. Ευχαριστούμε κυρία Καρασαρλίδου για την παρουσία σας. Λίγο στο μικρόφωνο, για να καταγράψει λίγο.

ΒΟΪΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ: Καλησπέρα σε όλους σας. Είμαι Πρόεδρος του Συμβουλίου των γονέων και κηδεμόνων του Αγγελοχωρίου στο δημοτικό σχολείο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το όνομα σας.

ΒΟΪΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ: Βοΐτσης Αντώνιος ονομάζομαι. Το πρόβλημα αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο κατ'εμέ. Πιστεύω ότι οι Έλληνες πρέπει να το δουν στη βάση του το πρόβλημα και όχι να κοιτάζουν ο καθένας από την μεριά του, να μπορέσει να κάνει τη δουλειά του με λίγα λόγια. Θέλω να κάνω μία ερώτηση στον κ. Δήμαρχο και μία ερώτηση στην, ναι. Όσον αφορά την πολιτεία. Ο κύριος Χρυσόχοϊδης είπε ότι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή, είναι μη διαχειρίσιμο. Άρα εγώ σαν απλός πολίτης, σκέφτομαι και λέω. Αφού λέει ο κύριος Υπουργός ότι το πρόβλημα είναι μη διαχειρίσιμο, εμείς σαν τοπική κοινωνία εδώ, πώς θα το διαχειριστούμε ένα τόσο μεγάλο πρόβλημα; Επίσης, οι ροές που έρχονται αυτή τη στιγμή, είναι τέτοιες που το πρόβλημα θα επεκταθεί. Άρα κάτι πρέπει να γίνει τώρα. Εάν δεν γίνει τώρα κάτι, το πρόβλημα θα μεταφερθεί σε όλους μας. Δηλαδή τι θέλω να πω. Πρέπει να κοιτάζει η πολιτεία, να μεταφέρει ανθρώπους οι οποίοι μπορούν πραγματικά να έχουν άσυλο και αυτό να βρίσκεται επάνω στην Συνθήκη που έχει υπογραφεί το 1951 στη Γενεύη. Η συνθήκη αυτή είναι συγκεκριμένη και για να μπορεί κάποιος να λέγεται πρόσφυγας-μετανάστης, όπως είπε ο κύριος Δήμαρχος στην συνέντευξή του που παρακολούθησα στην τηλεόραση, θα πρέπει να έχει κάποια συγκεκριμένα στοιχεία. Εγώ πιστεύω ότι σήμερα, ανάλογα και με την ομολογία της Κυβέρνησης, συγκεκριμένα του κυρίου, τέλος πάντων τώρα σταμάτησε το μυαλό μου, όχι, του κυρίου Άδωνι, είπε ότι το 93% αυτήν τη στιγμή είναι λαθρομετανάστες και ένα 7% είναι πραγματικοί μετανάστες. Δηλαδή που προέρχονται από τη Συρία και από εμπόλεμες ζώνες. Εμείς δεν είμαστε ρατσιστές. Είμαστε Έλληνες, θέλουμε να έρθουν αυτοί που έχουν πραγματικό πρόβλημα και όχι αυτοί που εκμεταλλεύονται αυτή τη στιγμή, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλη business αυτή τη στιγμή το μεταναστευτικό, με πολλά λεφτά. Θέλουμε να έρθουν οι Σύριοι μετανάστες εδώ στον τόπο μας και να τους δεχτούμε και να ρθουνε παντού, να γίνουν ένα μαζί μας. Θέλουμε τους Κούρδους, οι οποίοι μπορεί στο παρελθόν να έκαναν λάθη, όσον αφορά το ποντιακό στοιχείο, αλλά σήμερα έχουν ένα πρόβλημα μεγάλο και αυτό πρέπει να σταματήσει, αν θέλουμε να λεγόμαστε άνθρωποι. Δεν μπορούμε όμως να δεχτούμε Πακιστανούς, Αφγανούς, Μαροκινούς, Σομαλούς. Με τι πάμε να μπλέξουμε. Τι κοινωνία θέλουμε για το αύριο των παιδιών μας; Εγώ είμαι απεσταλμένος σήμερα από τους γονείς, δεν έρχομαι μόνος μου, γιατί έχουν ανησυχίες. Αν αύριο-μεθαύριο, μας φέρετε άτομα εκεί, πώς θα κάνουμε εμείς το πρωί προσευχή, πείτε μας. Κάθε πρωί στο σχολείο μας κάνουμε προσευχή. Εγώ δεν θα διαφωνήσω με τους κυρίους όσον αφορά τον ιμπεριαλισμό, όσον αφορά τους πολέμους και όλα αυτά. Ναι έτσι είναι. Αυτοί φταίνε, δεν φταίμε εμείς. Εμείς γιατί πρέπει να επωμιστούμε όλη την ευθύνη, όλων αυτών που φταίνε και μόνο η Ελλάδα μας; Γιατί, για ποιο λόγο; Θέλω μία απάντηση από την κυρία.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε.

ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΟΥ: Μου επιτρέπετε Δήμαρχε να απαντήσω πρώτη ε; Λοιπόν, καταρχήν θέλω να πω ότι κανένας δεν λέει όλους, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Κανένας δεν αποκαλεί ρατσιστές τους ανθρώπους, τους κατοίκους αυτής της πόλης ή της χώρας, που εκφράζουν με κάποιο τρόπο την αγωνία τους για αυτά τα ερωτηματικά που βάζετε, ότι που πάει. Άλλωστε και εγώ, αν δεν έγινε κατανοητό στην τοποθέτησή μου, ακριβώς αυτό περιέγραψα, με άλλα λόγια, ότι η χώρα και η κοινωνία η Ελληνική, έχει απομείνει μόνη της από την πολιτική που ασκεί η κυρίαρχη τάξη αυτή τη στιγμή πολιτικής στην Ευρώπη, να διαχειριστεί ένα σοβαρό θέμα, που δεν μπορεί να το διαχειριστεί. Ένα είναι αυτό. Άρα δεν αποκαλεί κανένας ρατσιστές τους ανθρώπους οι οποίοι αγωνιούν, όμως αυτά τα οποία είδαμε να παίζουν στην περιοχή μας, ντυμένοι ως Ξέρξης ή Μακεδονομάχος ή δεν ξέρω τι είναι ακριβώς αυτό που περιμέναμε ή αυτά τα οποία ακούστηκαν μέχρι και για σφαγές, βεβαίως έτσι αυτά έπαιζαν σε όλη την επικράτεια, έτσι; Εγώ που δεν είμαι όλες τις μέρες στο νομό και είμαι και στην Αθήνα, θέλω να σας πω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος δεν τα έχει δει αυτά. Αυτά δεν μπορούμε να μην τα λέμε ότι είναι ρατσιστικά και να ζητούμε την απομόνωση τους. Άρα ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι το ότι βεβαίως εγώ δεν είμαι εκπρόσωπος ούτε του κυρίου Χρυσοχοϊδη, ούτε του κυρίου Άδωνι, για να σας απαντήσω για αυτά τα οποία.. Βεβαίως το μεταφέρουμε. Άλλωστε εμείς ως πολιτικός χώρος και εγώ προσωπικά, έχουμε διαφωνίες με την πολιτική που εφάρμοσε η Κυβέρνηση τέλος πάντων με την ολιγωρία, με ολιγωρίες και τα λοιπά και τα λοιπά. Αλλά είπα ότι δεν είναι η στιγμή αυτή τη στιγμή για κομματική αντιπαράθεση, δηλαδή μην ξεκινήσουμε μία συζήτηση που δεν τα έκαναν καλά αυτά, για να μου ανταπαντήσει εμένα κάποιος δεν τα έκανε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τα λοιπά και τα λοιπά. Βεβαίως μεταφέρουμε αυτή την αγωνία στην κυβέρνηση, αλλά δεν είμαι αρμόδια να σας απαντήσω για τις δηλώσεις του ούτε του κυρίου Χρυσοχοϊδη, ούτε του κυρίου Άδωνι. Θέλω να σημειώσω όμως ότι αυτό το οποίο λέει ο κύριος Γεωργιάδης, ότι το 93% είναι μετανάστες και δεν είναι πρόσφυγες από τον πόλεμο, λαθρομετανάστες, καταρχήν δεν ξέρω οι Υπουργοί αν χρησιμοποιούν αυτούς τους όρους, γιατί ξέρετε υπάρχει ένα πρωτόκολλο στη γλώσσα του δημόσιου λόγου. Έτσι δεν είναι; Και πρέπει να τηρείται. Δεν είναι τυχαίο. Ας κρατήσω μία επιφύλαξη, αλλά είμαι βέβαιη ότι είναι λανθασμένα τα νούμερα τα οποία λέει ο κ. Γεωργιάδης και ακριβώς αυτό είναι ένα σημείο μελανό αυτής της κυβέρνησης, μερικών Υπουργών αυτής της κυβέρνησης, γιατί ακριβώς δυναμιτίζουν ένα κλίμα στην Ελληνική κοινωνία, που δικαίως ανησυχεί. Αυτά. Δεν ξέρω αν σας κάλυψα. Δεν μπορώ πάντως να σας μιλήσω εκ μέρους αυτής της κυβέρνησης. Εντάξει; Θα μπορούσε να είναι ένας εκ των τριών Βουλευτών ή να έχει στείλει τη θέση του εδώ πέρα δημόσια και να μπορούμε να μιλήσουμε ή να σας απαντήσει. Εγώ δεν μπορώ να σας απαντήσω εκ μέρους του κυρίου Χρυσοχοϊδη. Ευχαριστώ. Με συγχωρείτε αλλά εγώ θα πρέπει να αποχωρήσω.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πάντως πριν αποχωρήσετε, απαντώντας εγώ να πω κάτι που ίσως αυτό Θα ήθελα να το ακούσει η κ. Καρασαρλίδου. Νομίζω ότι είναι η κοινή σκέψη όλων μας, ότι ένα βασικό ρόλο, ένα σημαντικό ρόλο στο ζήτημα και της προσφυγιάς και της μετανάστευσης και όλων των όρων που μπορεί να χρησιμοποιήσει, των αιτούντων άσυλο, των λαθρομεταναστών, δεν έχω κανένα πρόβλημα με τις έννοιες πραγματικά, γιατί καμιά φορά η έννοια λαθρομετανάστευση, ακούγεται λίγο άσχημη και ακούγονται πολλές συζητήσεις επί του θέματος, αλλά παρόλα αυτά όλοι έχουμε δικαίωμα να εκφραζόμαστε ελεύθερα και όπως αισθανόμαστε. Ένα λοιπόν ζήτημα σημαντικό είναι, γιατί προφανώς δεν μπορείς να καθορίσεις πώς θα φερθεί η Τουρκία ή τι θα γίνει στη Συρία ή, δεν μπορούμε τουλάχιστον εμείς τουλάχιστον να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, δεν έχουμε κανένα λόγο. Ένα σημαντικό ζήτημα όμως είναι η Ευρωπαϊκή

Ένωση. Και εδώ υπάρχει μία, γιατί το άκουσα από πάρα πολλούς ομιλητές πριν, θα ήθελα να αποσαφηνίσω κάτι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα όργανά της, έχουμε καταφέρει μέχρι στιγμής να έχουμε κοινές πολιτικές, έχουμε ας πούμε την Κοινή Αγροτική πολιτική, την οποία την ξέρουμε και ακολουθούμε κανόνες. Έχουμε την Κοινή Νομισματική Πολιτική, την οποία την ξέρουμε και την έχουμε αντιληφθεί. Δεν έχουμε Κοινή Μεταναστευτική πολιτική, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Και μάλιστα αν θέλετε και η απόδειξη αυτού είναι ότι ας πούμε η Γερμανία, έχει περίπου ένα εκατομμύριο πρόσφυγες, με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Η Πολωνία ας πούμε είπε, εγώ θα δεχτώ πέντε χιλιάδες χριστιανούς. Και η Ουγγαρία είπε εγώ χτίζω και ένα τοίχος και δεν μπαίνει κανείς. Δηλαδή με λίγα λόγια, δεν υπάρχει μία κοινή στάση αυτού του ζητήματος και αν θέλετε όταν στην αρχή οι χώρες του νότου είχαν το πρόβλημα, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν το αντιλαμβανόταν στην αρχή. Σιγά-σιγά όταν έφτασε εκεί, άρχισε να αντιλαμβάνεται την σημαντικότητα του προβλήματος. Και αν θέλετε, δεν είναι μόνο η Ελλάδα ίσως, γιατί τελικά πληρώνουμε την γεωγραφική μας θέση, έτσι; Αυτή είναι η ιστορία μας, είμαστε η πόρτα. Είμαστε όμως η πόρτα της Ασίας περισσότερο. Οι Ισπανοί έχουν από Αφρική και από Λατινική Αμερική. Υπάρχουν λοιπόν και άλλες πόρτες στην Ευρώπη. Υπάρχει σίγουρα η Ελλάδα που έχει το μεγάλο πρόβλημα, ιδιαίτερα με τους ανθρώπους που έρχονται από την Ασία και υπάρχει ένα κενό ευρωπαϊκών πολιτικών δομών, δράσεων, για να μπορέσουμε να λύσουμε το θέμα, με όποιον τρόπο, να καθίσουμε να το συμφωνήσουμε. Αυτή τη στιγμή, για την ώρα, τι κάνουμε; Διαχειριζόμαστε όπως μπορεί ο καθένας το πρόβλημα και τελικά όταν ή αν δεν μπορέσουμε να το διαχειριστούμε, θα αρχίσουμε να ψαχνόμαστε πάλι. Παρόλα αυτά υπάρχει ένα κενό και εγώ ήθελα να καθίσετε κυρία Καρασαρλίδου, γιατί θα θελα να το μεταφέρετε αυτό, οφείλουν οι Ευρωβουλευτές μας να βάλουν το ζήτημα σοβαρά. Είναι ένα κοινό Ευρωπαϊκό θέμα, το οποίο έχουμε τις αρχές της Ευρώπης, του χριστιανισμού. Ο χριστιανισμός έχει κάνει τεράστιο καλό στην Ευρώπη και ο Διαφωτισμός στη συνέχεια. Αλλά πάνω σε αυτές τις αρχές, οφείλουμε να το δούμε και με ρεαλισμό και με ανθρωπισμό συγχρόνως. Αυτό αν θέλετε ως μία απάντηση.

ΒΟΪΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ: Να κάνω μία ερώτηση;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βοΐτση δεν γίνεται, δεν γίνεται. Αν όλοι αρχίσουν να ρωτάνε, έτσι. Δεν χρειάζεται να αποχωρήσετε, πέστε την ερώτηση και θα απαντηθεί μετά γιατί δεν μπορούμε να ανοίξουμε διάλογο έτσι; Να ευχαριστήσουμε την κυρία Καρασαρλίδου.

ΒΟΪΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ: Αν παρθεί μία απόφαση από την πολιτεία και μας πει, κύριοι, πού είμαστε τώρα, εγώ που έτυχε να είμαι Πρόεδρος του Συμβουλίου των Γονέων και Κηδεμόνων, κύριοι πρέπει να δεχτείτε μετανάστες- πρόσφυγες στο σχολείο σας, η λειτουργία του σχολείου θα αλλάξει; Η κυρία Μπακογιάννη είπε ότι θα γίνουν, θα μεταφερθούν σε 150 μέρη διαφορετικά. Αυτοί οι άνθρωποι δεν θα προσεύχονται εκεί που θα βρίσκονται; Δηλαδή εγώ αναρωτιέμαι, θα γίνουν 150 τζαμιά στην Ελλάδα ας πούμε; Δηλαδή πώς θα μπορέσουμε εμείς να διαχειριστούμε μία τέτοια κατάσταση, όταν θα έχουμε και τους γονείς από πάνω από το κεφάλι, να λένε ωπ εδώ τι γίνεται; Εδώ έχουμε πρόβλημα. Τα παιδιά μας είναι χριστιανοί και έτσι θέλουμε να μείνουμε. Αυτό.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. Λοιπόν.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ένα λεπτό επιτρέψτε μου να απαντήσω. Κοίταξε λίγο, αυτή τη στιγμή πάλι με ρωτάτε πράγματα, τα οποία είναι πάνω από τις δυνάμεις μου. Δηλαδή δεν είναι θέμα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Έχουμε μία δέσμευση του 1% του πληθυσμού σε κάθε περιφέρεια και μάλιστα το Υπουργείο λέει ότι στην Κεντρική Μακεδονία έχουμε παραπάνω και θα πρέπει να ελαχιστοποιήσουμε λίγο τους ανθρώπους. Για την ώρα. Τα παιδιά που θα έρθουν στο σχολείο, έχουν ειδική, ειδική μεταχείριση, ειδικές συνθήκες. Δηλαδή θα πρέπει να έχουν ένα φιλόλογο

δικό τους για να κάνουν Ελληνικά. Θα συμμετέχουν σε μαθήματα, όπως μαθηματικά, όπως γυμναστική, τα εικαστικά και άλλα όπου μπορούμε. Δεν μπορούν να μουν στα άλλα τα μαθήματα όπως αντιλαμβάνεστε. Υπάρχει πιθανότητα να κάνουν κάποιες άλλες ώρες μάθημα. Άρα λοιπόν θα πρέπει οι δομές της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας, να βρουν τον τρόπο που τον έχουν, τον έχουν και το γνωρίζουν, αυτή η δουλειά τους, έτσι ώστε να είναι εύκολη η ένταξη. Αλλά αν θέλετε την άποψή μου, εγώ θα θεωρούσα σημαντικό το να μπορέσουμε να περάσουμε σε αυτά τα παιδιά, ειδικά αυτά τα παιδιά που είναι 3, 4, 5 ετών, την Ελληνική παιδεία. Εγώ θα το ήθελα αυτό. Αν θέλετε έναν προσωπικό σχολιασμό. Μόνο αυτό.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε με τον κύριο Τσέλιο.

ΤΣΕΛΙΟΣ: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ειλικρινά όταν έλαβα την πρόσκληση για το δημοτικό συμβούλιο, στεναχωρήθηκα. Στεναχωρήθηκα γιατί λέω, πως είναι δυνατόν να μας καλούν για να πάρουμε μία απόφαση για το αυτονόητο. Ότι δηλαδή πρέπει να φιλοξενήσουμε 200 πρόσφυγες και μετανάστες. Σιγά-σιγά με την αντίδραση, με τις αντιδράσεις που είδα, κατέληξα και εγώ ότι θα έπρεπε να γίνει δημοτικό συμβούλιο για να πάρει το αρμόδιο όργανο αυτή την απόφαση και για να σταματήσει να ακούγεται μόνο η φασαρία που ακούγεται γενικώς και για να ακουστεί η άποψη των πολλών, η άποψη της λογικής, της ανθρωπιάς, της αλληλεγγύης και της αξιοπρέπειας. Γιατί πρέπει να ενημερωθούν επίσημα οι συμπολίτες μας, το τι σημαίνει η έλευση αυτών των προσφύγων και των μεταναστών που έχουν έρθει στην πόλη μας. Αυτοί οι άνθρωποι που προκαλούν τη φασαρία, θέλουν να εμφανίσουν ότι αυτό το πράγμα συμβαίνει στη Νάουσα, στη Νάουσα της οποίας ο πληθυσμός απαρτίζεται από πρόσφυγες και πολλών τύπων μετανάστες. Αν το έχουμε ξεχάσει. Μπορούμε να καταλάβουμε όλοι και ξέρουμε όλοι. Στη Νάουσα που πάντα υποδεχόταν και υποδέχεται εκατοντάδες αλλοδαπούς μετανάστες- αγρότες-εργάτες γης από καιρούς και ημεδαπούς μετανάστες εργάτες των Βιομηχανιών. Πάντα υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι. Που πάντα τους αποδεχόταν και τους φιλοξενούσε. Στη Νάουσα που πάντα αιμορραγούσε και πάντα πάλι αιμορραγεί από τα παιδιά της που φεύγουν προς άλλα μέρη της γης, ως οικονομικοί μετανάστες. Φαντάζομαι πως κανένας μας δεν θέλει τα παιδιά μας, αυτοί που φεύγουν ως μετανάστες οικονομικοί, να έχουν την ίδια μεταχείριση και να εκφράζονται εναντίον τους οι ίδιες φοβίες, αυτές που εκφράζονται και εδώ πέρα. Προσωπικά πιστεύω πως είναι ένας βραχυπρόθεσμος, βραχύχρονος παροξυσμός, απέναντι σε μία, στη διαφορετικότητα στην πολιτισμική, στην ενδυματολογική και στη θρησκευτική. Αυτοί δε που εκφράζουν αυτές τις φοβίες, με αυτό το χυδαίο τρόπο, έναντι των προσφύγων και των μεταναστών, ξέρουμε ότι δεν έχουν πρόβλημα μόνο στα ενδυματολογικά και στο χρώμα, αλλά είναι και σε κάθε άλλη διαφορετικότητα που παρουσιάζει ο κάθε άνθρωπος. Αυτή είναι. Αλλά και επειδή και πολλοί από αυτούς ανθρώπους, ανθρώπους, Okay, από αυτούς που κάνουν φασαρία τέλος πάντων, παρουσιάζονται και καλοί, εκτός από καλοί πατριώτες και καλοί χριστιανοί, θα συνεχίσω και εγώ λίγο αυτό που είπε ο συνάδελφος, ο κ Χατζηιωαννίδης, αυτά που άκουσα να τα λέει ο Ιγνάτιος Δημητριάδος. Όλοι επικαλούμαστε αυτόν, γιατί αυτός κάνει δηλώσεις. Λέει Χριστός σημαίνει να περιθάλπεις όποιον άνθρωπο από όπου κι αν είναι. Ο Χριστός υπάρχει εκεί που υπάρχουν αναγκασμένοι, αυτό που είπε και ο συνάδελφος. Και βέβαια μιλάμε για ψυχές ανθρώπινες. Αυτά τα λόγια είναι καλά να μουν στο μυαλό όλων των χριστιανών. Για αυτούς που δεν επικαλούνται το χριστιανισμό και είναι και επικαλούνται την αρχαιότητα και τα λοιπά, να πω ότι πάντα υπήρχε και ο Ξένιος Δίας, ο οποίος ήταν για τους επισκέπτες. Περιποιούνταν τους επισκέπτες. Για να κλείσω, θυμάμαι πως κάτι ανάλογο είχε παρατηρηθεί και με τον ερχομό των Αλβανών. Μέχρι να συνηθίσουμε την παρουσία τους και να μάθουμε να συμβιώνουμε ειρηνικά. Προφανώς και πρέπει να πιέζουμε έντονα την κάθε κυβέρνηση, να αγωνίζεται για τη καλύτερη διευθέτηση του θέματος και να διεκδικεί από την Ευρωπαϊκή

Ένωση. Πρέπει όμως να σκεφτόμαστε και να βοηθήσουμε τους συμπατριώτες μας και στα νησιά. Τι να κάνουμε με αυτούς τους συμπατριώτες μας; Να τους αφήσουμε, να τους εγκαταλείψουμε εκεί πέρα να δεχτούν όλο το βάρος αυτοί; Επειδή εκτιμώ πως το θέμα δεν θα λυθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα, ταπεινά προτείνω και προτρέπω τους συμπολίτες μας, να μπούμε στη λογική και να αποδεχτούμε το φαινόμενο και να συνδράμουμε με τις καλύτερες των προθέσεών μας. Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ και εγώ κύριε Τσέλιο. Κύριε Μυλωνά.

ΜΥΛΩΝΑΣ: Εδώ από ότι βλέπω, κοιτάμε το δέντρο και δεν βλέπουμε το δάσος. Το θέμα είναι πολιτικό, δεν είναι ότι εγώ δεν θέλω κάτι με το ένα ή με το άλλο, αλλά η ουσία του πράγματος, ουσιαστικά από ότι, δικιά μου αντίληψη είναι, μας διαφεύγει. Τι γίνεται εδώ πέρα στην Ελλάδα; Εδώ και 10 χρόνια, η χώρα μας βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα. Δέχεται μία σαρωτική, ασύμμετρη γεωπολιτική επίθεση, χωρίς προηγούμενο, για αυτό και έχω γράψει πολλές φορές ότι η Ελλάδα έχει τελειώσει. Λοιπόν, τέλος πάντων, είχα πολλά να πω, θα τα παρέλθω. Ο τρόπος με τον οποίον απελευθερώθηκε η Ελλάδα από τον Οθωμανικό Ζυγό, καθόρισε και την πορεία της. Από τότε ακόμα, από το 1824, έγινε μία αποικία χρέους και αυτή η αποικία χρέους, προδίκασε την πορεία της Ελλάδας για τα επόμενα 200 χρόνια. Και να μαστε πάλι τώρα στον ίδιο παρανομαστή. Πριν δέκα χρόνια, μέσω των μνημονίων, επέβαλαν στη χώρα μας μία παρατεταμένη, ελεγχόμενη πτώχευση, μετατρέποντας για ακόμα μία φορά την Ελλάδα σε αποικία αβάσταχτου χρέους, αλλά και καταστροφής του παραγωγικού της ιστού. Η Ελλάδα έχασε το 30% του ΑΕΠ, ενώ οι στρόφιγγες του χρήματος έκλεισαν, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν στρατιές εκατομμυρίων ανέργων και φτωχών ανθρώπων, ενώ χιλιάδες συμπατριώτες μας αυτοκτόνησαν. Μέσα σε αυτή την αναμπουμπούλα, εισέβαλαν στη χώρα μας χιλιάδες πρόσφυγες, που στην αρχή προέρχονταν από εμπόλεμες περιοχές και όντως είχαν ανάγκη ανθρωπιστικής βοήθειας και όντως έπρεπε να τους βοηθήσουμε, ωστόσο τα τελευταία πέντε χρόνια, μπήκαν ανεξέλεγκτα στην Ελλάδα, εκατομμύρια παράνομοι μετανάστες από δεκάδες χώρες της Αφρικής, της Ασίας και της Μέσης Ανατολής, αφού πήραν το μήνυμα ελάτε όλοι, ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Δημιουργώντας έτσι μία εκρηκτική κατάσταση, χωρίς προηγούμενο στην ιστορία της χώρας. Δεν έχει να κάνει τίποτα και με κανέναν ρατσισμό αυτή η υπόθεση. Είναι ο σχεδιασμός μιας κατάστασης αυτών που διευθύνουν τις τύχες του πλανήτη και θέλουν να φέρουν στην Ευρώπη 200 εκατομμύρια μουσουλμάνους και άλλους ανθρώπους από την Αφρική και από αυτά τα 200 εκατομμύρια, τα 12 θα έρθουν στην Ελλάδα. Αυτό δεν έχει κάνει, είναι θέμα πολιτικής, πρέπει να το καταλάβουμε. Εγώ ο ίδιος έζησα σε τρεις-τέσσερις ξένες χώρες, 15-16 χρόνια, λάτρεψα αυτές τις χώρες που έζησα, τις αγάπησα ,σεβάστηκα τους νόμους, ποτέ δεν πέρασε ούτε με κόκκινο στο απέναντι, με κόκκινο φανάρι στο απέναντι πεζοδρόμιο, μόνο και μόνο γιατί σεβόμουν τα ήθη, τα έθιμα τους και τους νόμους τους. Επίσης ακούω τώρα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ότι λόγω των πολέμων, έγιναν όλες αυτές οι μετακινήσεις πληθυσμών και αυτά. Εντάξει, υπήρχε αυτό το πρόβλημα, αλλά να σας θυμίσω το εξής, ότι στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Σοβιετική Ένωση έχασε 25 εκατομμύρια κατοίκους και καταστράφηκε ολοσχερώς, κανένας δεν έφυγε από τη Σοβιετική Ένωση. Το ίδιο έγινε και στην Κίνα, που είχε δέκα χρόνια εμφύλιο πόλεμο και όταν νίκησε ο Μάο Τσε Τουνγκ τον Οκτωβρίου του 49, εγκαθιδρύθηκε εκεί πέρα το καθεστώς του Μάο Τσε Τουνγκ, κανένας Κινέζος δεν έφυγε. Το ίδιο έγινε και στην Κορέα. Η Κορέα είχε πέντε εκατομμύρια έγιναν φρικτός πόλεμος στην Κορέα, είχε πέντε εκατομμύρια νεκρούς, κανένας Κορεάτης δεν έφυγε. Το ίδιο έγινε και στο Βιετνάμ. Το Βιετνάμ είχε τέσσερα εκατομμύρια νεκρούς, οι Αμερικανοί έριξαν χημικά αέρια, για δεκαετίες θα είναι μολυσμένο το Βιετνάμ, όπως το και τα λοιπά, κανένας Βιετναμέζος δεν έφυγε. Λοιπόν τώρα υπάρχει αυτή η κατάσταση, η οποία

δημιουργήθηκε από την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, είχαμε ένα διπολικό σύστημα, έγινε ένα μονοπολικό σύστημα, επειδή έπρεπε να υπάρχει αντίπαλο δέος, δημιούργησαν τη διεθνή τρομοκρατία. Τι σημαίνει η διεθνή τρομοκρατία; Δημιουργώ έναν αόρατο εχθρό που είναι παντού και πουθενά και τον πολεμώ αέναα αιώνια παντού και πουθενά. Αυτό το πράγμα, σε συνδυασμό με τις πορτοκαλί επαναστάσεις στη Μέση Ανατολή, στην Αίγυπτο και τα λοιπά, έφεραν όλη αυτή την κατάσταση, με στόχο να μετακινήσουν τους πληθυσμούς. Και έτσι έρχονται εκατομμύρια, παραδείγματος χάρη το 2014 μπήκαν στην Ελλάδα 41 χιλιάδες, το 2015 μπήκαν 860.000 άνθρωποι. Εμείς δεχόμαστε τους ανθρώπους από τη Συρία, οι οποίοι ήταν σε εμπόλεμη κατάσταση και είχαν υποφέρει από τον πόλεμο εκεί πέρα, να τους περιθάψουμε, να τους βοηθήσουμε, να κάνουμε ότι είναι δυνατόν, για να αισθάνονται καλύτερα. Αλλά εδώ υπάρχει εισβολή, το καταλαβαίνετε, υπάρχει εισβολή και έχουνε σχεδιάζει να φέρουν στην Ελλάδα 12 εκατομμύρια ξένους ανθρώπους. Η Ελλάδα έχει ανοίξει τα σύνορα της. Εγώ όταν ήθελα να πάω στην Αμερική, τέσσερις φορές δεν μου έδωσαν βίζα για να πάω στην Αμερική. Λοιπόν, πώς είναι δυνατόν τώρα, επειδή εγώ αναλύω αυτά τα θέματα, να μου λένε κάποιои ανίδεοι, άσχετοι και αγράμματοι, ρατσιστή οτιδήποτε άλλο; 12 εκατομμύρια μετανάστες που θέλουν να φέρουν στην πατρίδα μου και οι οποίοι αυτοί μετά από 20 χρόνια, θα γίνουν 25 και εμείς θα γίνουμε 8, αυτό το πράγμα δεν το βλέπουμε; Δεν βλέπουμε τι γίνεται; Και αυτό το πράγμα είναι ρατσισμός; Για όνομα του Μαρξ και Ενγκελς.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μυλωνά λίγο συντομεύετε.

ΜΥΛΩΝΑΣ: Σε παρακαλώ τώρα, εδώ τώρα ήμουν, εντάξει θέλω να πω πέντε πράγματα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συντομεύετε όμως λίγο.

ΜΥΛΩΝΑΣ: Λοιπόν. Η Ελλάδα τώρα βρίσκεται στο παγκόσμιο επίκεντρο της μετακίνησης των πληθυσμών. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, 65 εκατομμύρια άνθρωποι μετακινούνται από δω και από κει. Όλα αυτά γίνονται διότι θέλουν να μετατρέψουν την Ευρώπη σε ένα υβριδικό χώρο, όπου την πλειοψηφία μετά από 40-50 χρόνια, θα έχουν οι μουσουλμάνοι. Αυτή η πρωτοφανής και μαζική εισβολή των ξένων στην Ελλάδα, ουσιαστικά αν το πάρουμε και ιστορικά, κατά την άποψή μου και δεν θέλω να τη σεβαστεί κανένας, ακυρώνει την Επανάσταση του 1821, διότι η Επανάσταση του 1821 ήταν οι αγώνες και οι θυσίες του λαού μας, για την εθνική ανεξαρτησία, την ελευθερία και την προκοπή του τόπου. Η Επανάσταση του 1821 στην ουσία έγινε εναντίον του Ισλάμ, αφού ο Σουλτάνος ήταν τοποτηρητής του Μωάμεθ στη γη και ο αγώνας που έκανε ήταν ιερός για την εξάπλωση του Ισλάμ, εξ ου και οι εξισλαμισμοί των χριστιανών. Τώρα, με τη μαζική εισβολή, ξεκινάει στην πατρίδα μας, αλλά και στην Ευρώπη και θα το δούμε αυτό στις επόμενες δεκαετίες, ένας νέος Μεσαίωνας. Αυτός ο νέος Μεσαίωνας ουσιαστικά σημαίνει ότι θα εκφυλιστεί ο δυτικός πολιτισμός και από την άλλη μεριά θα ανατείλει το άστρο της Κίνας, καλά θα κάνει. Αυτό είναι το διακύβευμα της κατάστασης. Το να δεχόταν η Ελλάδα, εάν η Ελλάδα ήταν ένα σωστό ευνομούμενο κράτος και δεχόταν 100, 200, 300, 500.000 ανθρώπους που ήθελαν να δουλέψουν εδώ μέσα, που είχαν ανάγκη, με τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα, νόμιμα, με τις πρεσβείες τους και το ένα και το άλλο, να ανοίξουμε τις αγκάλες μας και να τους υποδεχτούμε. Αλλά αυτή η παράνομη μαζική εισβολή, όπου ένα εκατομμύριο ξένοι από την Αφρική, από όλες τις χώρες της Ασίας και της Αφρικής, εισβάλουν μέσα στην Ελλάδα, αυτό το πράγμα δεν είναι σωστό. Λοιπόν τέλος πάντων, αυτό που εν κατακλείδι, ναι στους πρόσφυγες του πολέμου από τη Συρία, όχι στους παράνομους μετανάστες που παραβιάζουν τα σύνορά μας, πολλοί από τους οποίους είναι Τζιχαντιστές.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μυλωνά ο λόγος σε εσάς.

ΜΥΛΩΝΑΣ (ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜ.): Καλησπέρα και από μένα. Η πόλη μας είναι..

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μυλωνά λίγο κλείστε το μικρόφωνο. Ευχαριστώ.

ΜΥΛΩΝΑΣ (ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜ.) : Η πόλη μας είναι αυτή η οποία δέχτηκε με ανοιχτές αγκάλες τους ξεριζωμένους από την Μικρά Ασία του Πόντου, τους παλινοστούντες από την πρώην Σοβιετική Ένωση. Έτσι με αυτά δεν θα γυρίσουμε την πλάτη μας σε αυτούς τους ανθρώπους, όμως εδώ έχω κάποιους προβληματισμούς εάν θα έπρεπε να έρθουν αυτοί οι άνθρωποι στην πόλη μας, με αυτόν τον τρόπο που ήρθαν, μέσα σε ένα βράδυ, χωρίς κανένα έστω τυπικό έλεγχο. Και σκέφτομαι την συνεχή παραμονή αυτών των ανθρώπων εδώ. Ελπίζω να τηρήσει η κυβέρνηση το 1% για τους μετανάστες, γιατί ήδη με αυτούς που ήρθαν, κάλυψε το ποσοστό που αναλογεί στην πόλη μας. Κάτι για το οποίο θεωρώ ότι όλοι οι πολίτες της πόλης μας αναρωτιούνται είναι. Γνωρίζουμε για το ποιόν αυτών που έρχονται; Είναι από εμπόλεμη περιοχή; Είναι οικονομικοί μετανάστες; Είναι καταζητούμενοι κάποιοι από το από τη χώρα τους; Έχουν δηλώσει τα πραγματικά στοιχεία τους; Είναι σίγουρο ότι θα συμμορφώνονται σε αυτά που το κράτος ζητάει, δηλαδή να συνεργαστούν με τις κατά τόπους αρχές για το όσο το δυνατόν καλύτερη προσαρμογή τους στα δεδομένα που δημιουργούνται για αυτούς, αλλά και για μας στη Νάουσα; Τι θα κάνει η δημοτική αρχή για να προστατεύσει τους πολίτες, αν κάποιοι από αυτούς που ήρθαν δεν προσαρμοστούν και δημιουργήσουν προβλήματα στην πόλη; Και έχουμε φαινόμενα όπως αυτά που διαβάζουμε και βλέπουμε καθημερινά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εγώ είμαι ένας ελεύθερος επαγγελματίας, δουλεύω από 12 χρονών, δουλεύω 53 χρόνια τώρα, προσέφερα τα μέγιστα σύμφωνα με τις δυνάμεις μου, υπηρέτησα την πατρίδα και την πόλη μου και τώρα που θέλω να ζήσω τα τελευταία χρόνια της ζωής μου ήρεμα, γαλήνια, με αξιοπρέπεια, αντιμετωπίζω αυτά τα φαινόμενα. Η απόφασή μου να είμαι υποψήφιος και η εμπιστοσύνη του κόσμου στο πρόσωπό μου, μέσα από την ψήφο του, με οδήγησαν στον ένα από τους δημοτικούς συμβούλους. Έτσι έχω ένα λόγο παραπάνω να ανησυχώ για όσα συμβαίνουν στην πόλη μου και θέλω να υπάρχει έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για οτιδήποτε αφορά τους κατοίκους. Να προστατεύω τον τόπο μου και τους πολίτες και ασφαλώς να ακούω τις απόψεις όλων, να εκφράζω τις δικές μου απόψεις και δημοκρατικά να καταλήγουμε σε τι είναι καλύτερο. Ως το φλέγον θέμα, μετανάστες -πρόσφυγες, είναι απαραίτητο να χειριστεί δημοκρατικά, συλλογικά, υπεύθυνα, γιατί ο σεβασμός φέρνει σεβασμό και αν δεν είμαστε όλοι μαζί, κάνεις μόνος του δεν θα είναι αρκετός. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ και εγώ κύριε Μυλωνά. Κύριε Τόσιο.

ΤΟΣΙΟΣ: Αδιαμφισβήτητα το προσφυγικό μαζί με τις υπόλοιπες παράνομες ή νόμιμες δραστηριότητες που ξεπηδούν από αυτό, είναι μία από τις μεγαλύτερες μπίζνες του 21ου αιώνα. Αυτό το γνωρίζουμε όλοι. Πρωτίστως όμως θα πρέπει να επιστήσουμε την προσοχή, ώστε η κοινωνία να μην διχαστεί, γιατί στα πρόθυρα είμαστε. Και θα πρέπει να τονίσουμε ξανά ότι, η πόλη μας και φιλόξενη είναι και από προσφυγιά ξέρει και από μετανάστευση. Εδώ μιλάμε πλέον για κάτι διαφορετικό, για κάτι πρωτόγνωρο. Για να συμπληρώσω τον κύριο Χατζιωαννίδη και τον κύριο Τσέλιο, ναι μεν οι Έλληνες φημίζονται για τον Ξένιο Δία και τη φιλοξενία, αλλά η μυθολογία μας αναφέρει στην Οδύσσεια για τη μοίρα και το τέλος που είχαν οι μνηστήρες οι απρόσκλητοι, έτσι; Και την αντιμετώπιση. Άρα όλα έχουν το όριο τους. Εδώ μιλάμε για μία συγκεκριμένη κατηγορία ανθρώπων, με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά πολιτιστικά και θρησκευτικά. Ασφαλώς κανένας δεν αμφισβητεί ότι τουλάχιστον αυτούς που έχουμε, οι 188 γυναικόπαιδα επί το πλείστον, είναι φιλήσυχοι πολίτες, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μία συγκεκριμένη φράση. Φέρουσα ικανότητα. Είναι μία φράση που θα την ακούσουμε και στο αυριανό συμβούλιο. Πόσους μπορεί άραγε αυτή η κοινωνία να δεχτεί; Να μην ξεχνάμε ότι απέναντι περιμένουν 4 εκατομμύρια στην Τουρκία, βάση του Προέδρου Ερντογάν και άλλοι πόσοι θα μας έρθουν αύριο, μεθαύριο, εφόσον έχουμε ανοιχτές αγκάλες και δεν κάνουμε κάτι να αντιμετωπίσουμε αύριο αυτό το ζήτημα, από την Αφρική και από τις υπόλοιπες χώρες. Και

βέβαια, και μεν κανείς δεν αμφισβητεί ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι φιλήσυχοι, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει μία ανεπάρκεια τόσο από το ελληνικό κράτος, όσο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο να διακρίνει ποιος από αυτούς έχει εξτρεμιστικές τάσεις. Γιατί σίγουρα κάποιος από αυτούς που θα έρθουν ή που είναι ήδη στη χώρα μας, είναι εξτρεμιστές, αυτοί ή οι οικογένειές τους. Άρα εγώ αύριο μεθαύριο που θα έχω το παιδί μου στο σχολείο, πρέπει να είμαι ήσυχος, όπως και ο καθένας γονιός. Δεν θέλω να αναφερθώ στις συνέπειες μίας αθρόας μετανάστευσης, οι οποίες είναι, η οποία είναι στα πόδια μας ήδη. Αυτήν τη στιγμή εμείς ψάχνουμε την αιτία, ενώ πρέπει να αντιμετωπίσουμε το αποτέλεσμα. Θα πρέπει όμως να συγκρίνουμε το τι συμβαίνει άραγε, γιατί εμείς δεν έχουμε αυτή τη στιγμή, είναι κάτι πρωτόγνωρο, και μεν έχουμε γνώση από προσφυγιά και μετανάστευση, αλλά ειδικά αυτή την κατηγορία της μετανάστευσης, δεν την έχουμε γνωρίσει στη Νάουσα. Θα πρέπει λοιπόν να παρακολουθούμε το τι συμβαίνει σε άλλες πόλεις της Ελλάδος, πού βρίσκονται κοντά στα hotspots, στο κέντρο της Αθήνας πόσο υποβαθμίστηκε η ποιότητα ζωής των ανθρώπων αυτών. Ας συγκρίνουμε βέβαια και άλλες χώρες, όπως η Σουηδία που είχαν εξελεγμένο σύστημα όσον αφορά την ενσωμάτωση των μεταναστών. Τα βλέπουμε συνέχεια. Λοιπόν αυτά για όσους είναι μόνο υπέρ. Άρα υπέρ είμαστε βεβαίως να δεχτούμε ανθρώπους οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν το πρόβλημά τους, να τους περιθάλψουμε και με το καλό να φύγουν. Θα πρέπει να λάβουμε σοβαρά μέτρα και να ξέρουμε στην ουσία πόσους από αυτούς μπορούμε να φιλοξενήσουμε, δίνοντας γη και ύδωρ ανεξέλεγκτα, δεν θα λύσουμε ούτε τον πόλεμο, ούτε το προσφυγικό, ίσα-ίσα ανοίγουμε την όρεξη όλων αυτών όσων έχουν συμφέροντα για κοινωνική και εργασιακή εκμετάλλευση. Αυξάνουμε έτσι την ψαλίδα της κοινωνικής ανισότητας στους κατατρεγμένους αυτούς ανθρώπους. Προτείνω λοιπόν, άμεσα να συσταθεί μία επιτροπή πολιτών, η οποία θα απαρτίζεται από παραγωγικούς, πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς φορείς, χωρίς ακραίες ενέργειες και απόψεις, για το καλό της πόλης, για να δούμε πως άμεσα το πρόβλημα θα αντιμετωπιστεί. Και βέβαια να ελέγχουμε, εφόσον οι άνθρωποι που ήδη υπάρχουν σήμερα στις δομές φιλοξενίας της πόλης μας, έχουν όλα τα απαραίτητα και τυπικά προσόντα, ασφαλώς να μείνουν, πάντα με επιφύλαξη έτσι; Από κει και μετά να μην δεχτούμε κανένα παραπάνω, γιατί αυτή τη στιγμή η κοινωνία της Νάουσας δεν έχει τη φέρουσα ικανότητα, όπως προανέφερα, να δεχτεί άλλους μετανάστες. Μόνο προβλήματα θα μας φέρουν και αυτή τη στιγμή έχουμε τα δικά μας προβλήματα. Δεν έχω σκοπό να λύσω το πρόβλημα του Αφγανού. Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ και εγώ. Και τελευταίος δημοτικός σύμβουλος ο κ. Φουντούλης και κλείνουμε με τους δημοτικούς συμβούλους.

ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για μία ακόμη φορά η Νάουσα υποδέχεται πρόσφυγες για κάποιους, λαθρομετανάστες για κάποιους άλλους και από ότι φαίνεται δεν γνωρίζει κανείς για πόσο θα μείνουν, οπότε εγώ θα τους αντιμετωπίσω σαν προσωρινούς συγκατοίκους μας. Κι όλο αυτό είναι αποτέλεσμα μιας λανθασμένης κυβερνητικής πολιτικής, χωρίς σχεδιασμό, η οποία στην προσπάθειά της να αποσυμφορήσει την κατάσταση στα βεβαρημένα νησιά μας, ξεφορτώνει караβιές ανθρώπων στην ενδοχώρα, χωρίς κανένα κριτήριο το που θα πάνε, το πώς και το γιατί. Θεωρώ ότι κάποια ευθύνη έχουμε και εμείς εδώ πέρα σαν Δήμος, που επιτρέψαμε σε αυτούς τους ανθρώπους, θεωρώ ότι και εμείς σαν δημοτικό συμβούλιο έχουμε εδώ πέρα κάποια ευθύνη, καθώς επιτρέψαμε σε αυτούς τους ανθρώπους να έρθουν νύχτα σαν τους κλέφτες και να εγκατασταθούν λάθρα. Για μία ακόμη φορά παρακολουθούμε από μεγάλη μερίδα συμπολιτών μας, μια επίδειξη εθνικής εναισθησίας, που φυσικά έχει ως αιτία το φόβο, το οποίο έχει δημιουργηθεί και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και ας μη γελιόμαστε και από όσα έχουμε δει να συμβαίνουν στα hotspots. Παρακολουθούμε φυσικά και ακόμη μία μερίδα όμως

ανθρώπων, να επιδίδονται σε μία επίδειξη ανθρωπισμού και να κατηγορούν τους πρώτους για ρατσισμό. Φαντάζομαι ότι είναι κακό και για τους μεν και για τους δε, διότι υπάρχει ένα πρόβλημα κεντρικής πολιτικής ευθύνης, το οποίο αν συνεχίσουμε να το αντιμετωπίζουμε, σύντομα θα βρεθούμε να αλληλοκατηγορούμαστε μεταξύ μας, σε μία πόλη που ήδη μαστίζεται και από ανεργία και από ανασφάλεια για το μέλλον μας, ενώ οι νέοι μας όσο πάει και εγκαταλείπουν την πόλη, ευελπιστώντας να βρουν ένα καλύτερο αύριο στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό και σε άλλες μεγαλουπόλεις. Σε μία τέτοια κατάσταση, ήρθαν να προστεθούν και άλλοι 50, 100, 200 άνθρωποι, κανείς δεν ξέρει το συγκεκριμένο αριθμό, ελπίζοντας σε κάτι καλύτερο στη δική μας πόλη. Μπορεί η δική μας πόλη να τους το δώσει; Φαντάζομαι ότι κανείς δεν ξέρει ακριβώς την απάντηση, λόγω της δύσκολης υπάρχουσας κατάστασης, που είναι χρόνια στην πόλη μας. Για αυτό λοιπόν, πιστεύω ότι θα πρέπει κατά την ταπεινή μου άποψη, να προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε αυτούς τους νέους, έστω και προσωρινά συγκατοίκους μας και να απομονώσουμε οποιαδήποτε τυχόν εξτρεμιστικά στοιχεία μπορεί να υπάρχουν μέσα σε αυτούς. Θεωρώ επίσης ότι θα πρέπει να αιτηθούμε από την πολιτεία και μέσω των βουλευτών μας, να μας διασφαλίσει αστυνόμευση και όλα τα εχέγγυα, ασφάλεια και για εμάς, αλλά και για αυτούς. Κανείς δεν θέλει να διώξει ούτε τον κατατρεγμένο, αλλά φυσικά και κανείς δεν θέλει να βρεθεί σε μία δύσκολη περίπτωση, εξαιτίας αυτής της καλής προαίρεσης. Θα πρέπει φυσικά να εξηγήσουμε τι σημαίνει ανθρωπιά, μέσω της φιλόξενης διάθεσης μας, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και μία επιφύλαξη από μέρους μας, καθώς έχουμε ακούσει και έχουμε δει πάρα πολλά να συμβαίνουν. Θέλω να κλείσω λέγοντας γιατί δεν θέλω να σας κουράσω, ότι θεωρώ ότι αν δεν διασφαλιστούν όλα αυτά τα παραπάνω, αυτή η πόλη δεν μπορεί ούτε να φιλοξενήσει αυτούς τους ανθρώπους και φαντάζομαι ότι ούτε αυτοί θα θέλουν να φιλοξενηθούν από εμάς, με ότι αυτό συνεπάγεται. Είμαστε θετικοί στη φιλοξενία στους Σύριους πρόσφυγες πολέμου και φυσικά όχι σε οποιαδήποτε μορφή μετανάστευσης. Και φυσικά αντίθετοι σε οποιαδήποτε δημιουργία μόνιμης δομής εγκατάστασης προσφύγων. Όχι σε hotspot. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ κύριε Φουντούλη. Τώρα ο Πρόεδρος της Δημοτικής ενότητας Νάουσας, ο κύριος Χατζηστυλλής, για να εκφράσει την...

ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΛΗΣ: Καλησπέρα σε όλους. Ίσως θα είχε μεγαλύτερο νόημα αν η ανάγνωση του κειμένου είχε προηγηθεί από τις τοποθετήσεις, όχι για να, απλώς επειδή περιγράφουμε την κατάσταση που αντιμετωπίζουμε και συναντάμε στην πόλη. Επειδή όμως είναι σύντομο το κείμενο, ούτε ένα λεπτό δεν θα μου χρειαστεί να σας το διαβάσω. Λοιπόν, κατόπιν της συνεδρίασης του Συμβουλίου της κοινότητας Νάουσας, την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2019, τα μέλη αυτού, ανταποκρινόμενα στην επικαιρότητα, επιθυμούμε να γνωστοποιήσουμε στο δημοτικό συμβούλιο την επικρατούσα κατάσταση, αναφορικά με το θέμα εγκατάστασης προσφύγων- μεταναστών και να εκφράσουμε το σύνολο των κατοίκων της κοινότητάς μας. Όπως ήδη θα γνωρίζετε, είναι μεγάλος ο αριθμός πολιτών μας που εκφράζουν έντονες ανησυχίες για την εγκατάσταση στην περιοχή, τις οποίες αφουγκραζόμαστε και κατανοούμε. Είναι πιθανό μεγάλο μέρος των ανησυχιών αυτών, να πηγάζουν από ελλιπή ενημέρωση και λανθασμένη πληροφόρηση της τοπικής κοινωνίας, είτε μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης, είτε των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Επιπρόσθετα, πρέπει να γίνει γνωστό ότι, αντίστοιχα μεγάλη μερίδα πολιτών, έχει ήδη δραστηριοποιηθεί για τη στήριξη των προσφύγων-μεταναστών, μέσω της συγκέντρωσης ειδών πρώτης ανάγκης σε τοπικούς φορείς και τη διάθεση αυτών. Εκ των παραπάνω προκύπτει η ανάγκη για αναλυτική ενημέρωση των κατοίκων της πόλης και τον κατευνασμό της ταλαντευόμενης κατάστασης, αλλά και για πίεση των αρμόδιων κυβερνητικών οργάνων -προσώπων, για την άμεση ολοκλήρωση των διαδικασιών που απαιτούνται. Επιπλέον, επικρίνουμε τα ακραία γεγονότα που προηγήθηκαν το τελευταίο διάστημα και ζητούμε

πρυτάνευση της λογικής από όλες τις πλευρές, προς αποφυγή διόγκωσης του οποιοδήποτε πιθανού προβλήματος. Η έντονη διχογνωμία που παρατηρείται, οδηγεί σε μη επιθυμητά αποτελέσματα, καθιστώντας επιτακτική ανάγκη τη μαζική κατά το δυνατόν επίλυση του θέματος. Κλείνοντας, επικαλούμαστε τα ανθρωπιστικά συναισθήματα που όλοι μας διαθέτουμε, ώστε να αποτελέσουν οδηγό για την αποφυγή του αδιεξόδου, αρνητισμού και την επαναφορά της ηρεμίας και ομαλότητας στην κοινωνία μας. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ κύριε Χατζηστυλλή. Παρακαλώ.

ΔΑΓΓΑΣ : Συγγνώμη μια παρέμβαση μόνο. Επειδή μιλάμε τώρα, ακούω τόση ώρα για την πόλη της Νάουσας και την πόλη της Νάουσας. Εδώ ξεχνάμε ότι είμαστε ένας διευρυμένος Δήμος Νάουσας. Αυτό το ακούω και το ξανακούω τόση ώρα και κανένας δεν προσπαθεί να το διορθώσει. Τέλος πάντων, αυτό είναι μία παρατήρηση. Η δεύτερη παρατήρηση που θα θελα να κάνω είναι η εξής, ότι εάν έχουμε όπως ακούσαμε τον κύριο Χατζηστυλλή, τον Πρόεδρο της κοινότητας Νάουσα εδώ, αν έχουμε και τις αποφάσεις των τοπικών Συμβουλίων του διευρυμένου δήμου Νάουσας. Αν υπάρχει απόφαση από τα τοπικά συμβούλια να ακουστούν και αυτές θα ήθελα σας παρακαλώ πολύ. Αυτό είναι θέμα δικό σας βέβαια, αλλά...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να σας ενημερώσω ότι, έχουμε ζητήσει από όλους τους Προέδρους έτσι και δεν υπάρχει τοποθέτηση. Παρακαλώ.

(Μιλάνε εκτός μικροφώνου)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως. Όχι τέτοιο, ζητήσαμε αν θα τοποθετηθείτε. Να παρευρεθείτε και αν θα τοποθετείτε. Έτσι; Αυτό ζητήθηκε. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με τοποθετήσεις των εκπροσώπων των κομμάτων. Λοιπόν από το ΣΥΡΙΖΑ θα τοποθετηθεί ο κ. Καλδάρας.

ΧΑΤΖΗΩΑΝΝΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε να μεριμνήσετε για αυτό, το υποσχθήκατε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα αλλάξει όλος ο εξοπλισμός. Έτσι; Θα αλλάξει όλος

ΚΑΛΔΑΡΑΣ: Καλησπέρα. Ουσιαστικά μία παρένθεση, ένα πρόλογο ουσιαστικά, επειδή υπήρχε λίστα, επιφορτίστηκα να εκπροσωπήσω και το ΣΥΡΙΖΑ εδώ. Υπάρχει μία ανακοίνωση, θα μου επιτρέψετε ίσως στο τέλος να τη διαβάσω, που μου δώσανε από τη νομαρχιακή επιτροπή, αλλά αυτή τη στιγμή εγώ θα ήθελα να εκπροσωπήσω και την πρωτοβουλία για τους πρόσφυγες, αλληλεγγύης για τους πρόσφυγες και φυσικά και τον εαυτό μου, λέγοντας το εξής, ότι, πρώτα από όλα ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνεται ο λόγος, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί δημοτικοί σύμβουλοι, μέχρι πριν λίγο συνάδελφοι και θα ήθελα να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ για το Δήμαρχο και να πω κάλλιο αργά παρά ποτέ. Ότι όλο αυτό το χρονικό διάστημα των ημερών που ήταν πολύ έντονο, πάρα πολύ έντονο, να είστε σίγουρος κύριε Δήμαρχε ότι όλοι οι Ναουσαίοι, όλοι οι πολίτες του δήμου Νάουσας, οι δημότες όλοι, είχαν την ανάγκη να ακούσουνε από τη δημοτική αρχή αυτό το λόγο της συμπαράστασης, αυτό το λόγο της ηρεμίας και της ομόνοιας, απέναντι στα γεγονότα των τελευταίων ημερών. Από την αρχή είχα ξεκινήσει και το μόνο που ζητούσα και με την περσινή εμπειρία που είχαμε, ήταν να αναλάβει η δημοτική αρχή τις ευθύνες της, να αναλάβουν οι βουλευτές τις ευθύνες τους, αλλά εδώ πέρα θα πω, ανέμους έσπειρες, θύελλες θέρισες. Κάπως έτσι έγινε. Φαντάζομαι ότι νιώθουν κάπως εκτεθειμένοι, αλλά αυτό που είπα στην αρχή, κάλλιο αργά παρά ποτέ, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όλες αυτές τις μέρες, εκτός από το φόβο, μια τρομοκρατία που υπάρχει στους πολίτες της Νάουσας, έχει γίνει συλλογική μνήμη αυτό πλέον, ότι φοβόμαστε να μιλήσουμε όταν είμαστε και θα διαφωνήσω με τον πρώην Δήμαρχο, τον κύριο Κουτσογιάννη, πριν μίλησε για διχόνοια, ότι πρέπει να προσέξουν και οι δύο. Όχι οι άνθρωποι συμπαρίστανται, δείχνουν τον ανθρωπισμό, την ειρήνη, την ομογένεια, την ομοψυχία προς τους αυτούς.

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ: Για τους χαρακτηρισμούς μίλησα, σας παρακαλώ πολύ..

ΚΑΛΔΑΡΑΣ: *Ναι θα ήθελα να πω δηλαδή ότι, αυτή η εκφορά του λόγου...*

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ: *Όχι εκφορά του λόγου...*

ΚΑΛΔΑΡΑΣ: *Συμφωνώ, συμφωνώ και χαίρομαι να το έχω παρεξηγήσει. Αυτό χαίρομαι να το έχω παρεξηγήσει και να ήτανε, αλλά η φορά του λόγου ότι αναφέρθηκε ο διχασμός, αφού υπάρχουν και άλλοι κακοί που δημιουργούν αυτά τα πράγματα, μέσα από τα φαντάζομαι τα κοινωνικά δίκτυα, θα ήθελα απλώς να απαλειφθεί αυτό το γεγονός και να ξεκαθαριστεί, όπως και έγινε και ευχαριστώ πολύ που το ξεκαθαρίσατε. Τώρα, δεν θα μακρηγορήσω, θα πω μονάχα ότι, το ξέρουμε όλοι, ότι η προσφυγιά δεν είναι επιλογή, είναι ανάγκη. Κανένας δεν έφυγε στη Μεσόγειο να πνιγεί στις ακτές της, στις θάλασσες της, να τον ξεβράσουν αυτά τα πλοιάρια από επιλογή. Από ανάγκη είναι. Ούτε κανένας ήρθε στην Ελλάδα για να πάρει 400 ευρώ. Ποιος θα το έκανε; Όσο φτωχός κι αν ήταν, αν δεν έχει καταστραφεί το σπίτι του, η οικογένεια του, η χώρα του η ίδια. Οπότε μια και άκουσα και τους εκπαιδευτικούς και χάρηκα πάρα πολύ, μία και η ελληνική παιδεία είναι το ιστορικό μας όπλο σαν Έλληνες, χάρηκα πάρα πολύ για την υποδοχή που επιφυλάσσουν στα παιδιά που θα πάνε σχολείο και ελπίζω να είναι μαζικότερη αυτή και να είναι το αποτέλεσμα από όλα τα σχολεία, γιατί αυτά τα μικρά παιδιά δεν είναι εισβολείς όπως ακούμε από μερικά στόματα. Αύριο λοιπόν όλοι μαζί, δήμαρχος, παρατάξεις, συλλογικότητες, δημότες της Νάουσας, όλοι μαζί να σκεφτούν πώς θα είμαστε πιο αλληλέγγυοι σε αυτούς τους ανθρώπους. Και μάλιστα πρότεινα και νομίζω θα συμφωνήσουν όλοι και με συζητήσεις που κάναμε απέξω, κάποιες συναυλίες, κάποιες εκδηλώσεις, κάποιος εκφράσεις συμπαραστάσης και βοήθειας προς τους πρόσφυγες. Δεν θα μακρηγορήσω, δεν θα πω περισσότερα, απλώς θα πρέπει να διαβάσω την ανακοίνωση της Νομαρχιακής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ για τους πρόσφυγες. Παρακολουθούμε τις τελευταίες ημέρες το θέατρο του παραλόγου και της γελοιοτήτας, από μία μικρή ομάδα πρώην Μακεδονομάχων, που αφού λούφαζαν για το Μακεδονικό, βρήκαν ένα νέο «πεδίο δόξης», το προσφυγικό, για να εκφράζουν τα ρατσιστικά, ξενοφοβικά και φασιστικά τους συναισθήματα, σε αδύναμους ανθρώπους. Δείχνουν το απάνθρωπο πρόσωπό τους σε κατατρεγμένες οικογένειες, γυναίκες, παιδιά, ηλικιωμένους, που ο πόλεμος τους οδήγησε στην πατρίδα μας, για να αποφύγουν το θάνατο, αναζητώντας μία νέα Ελπίδα για τη ζωή τους. Τους πληροφορούμε ότι ο ρατσισμός τους δεν θα περάσει. Θα μας βρουν απέναντί τους, θα βρουν απέναντί τους την ίδια την κοινωνία, που αυτοί με τις πράξεις τους αμαυρώνουν και σπιλώνουν την ιστορία της ηρωικής πόλης Νάουσας. Άμοιροι ευθυνών όμως δεν είναι και η σημερινή Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που πρώτη της πράξη ήταν να καταργήσει το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και τις Γραμματείες του. Δεν προχώρησε στην υλοποίηση προγραμμάτων που είχαν δρομολογηθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, όπως η δημιουργία δύο νέων κέντρων φιλοξενίας στην ενδοχώρα, αλλά και το πρόγραμμα Εστία, για την στέγαση και την κατάρτιση πέντε χιλιάδων προσφύγων. Το μόνο που κάνει, είναι να ονειρεύεται κέντρα κράτησης και άτυπους καταυλισμούς, για να μεταφέρουν τους πρόσφυγες σαν υπανθρώπους, δείχνοντας το πιο ανάλγητο και σκληρό πρόσωπο της. Η Νέα Δημοκρατία πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι η επίλυση του προσφυγικού, είναι ο τερματισμός των πολέμων, η ενίσχυση των χωρών προέλευσης, μέσα από μία ισότιμη συνεργασία με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πίεση στην Ευρώπη με κάθε τρόπο και όχι με ευχολόγια και δηλώσεις, για δίκαιη κατανομή των προσφύγων. Πρέπει να μπει τέλος στα ταξίδια θανάτου των προσφύγων στη Μεσόγειο. Επίσης, είναι αναγκαία η έμφαση στις πολιτικές ένταξης, όπως αυτές που εφάρμοσε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, μέσα από την εθνική στρατηγική για την ένταξη. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ εντός του 18 και 19, μετέφερε από τα νησιά στην ενδοχώρα πάνω από 30.000 ανθρώπους, μεριμνώντας παράλληλα για τη διανομή τους σε δομές φιλοξενίας, ξενοδοχεία και διαμερίσματα, βρίσκοντας μάλιστα σε πολλές*

περιπτώσεις μεγάλη αντίδραση από στελέχη και αυτοδιοικητικούς της Νέας Δημοκρατίας. Καλούμε τις τοπικές κοινωνίες, τις δημοτικές αρχές, τα πολιτικά κόμματα, να σταθούν, τους βουλευτές του νομού, τους συλλόγους και όλους τους μαζικούς φορείς, να σταθούν δίπλα στους πρόσφυγες, να δείξουν την αλληλεγγύη τους και τη φιλοξενία τους. Καλούμε όλους τους πολίτες να απομονώσουν τους γραφικούς, ευτυχώς λίγους, τύπους στα Διαβατά και όπου αλλού, αφήνοντάς τους να λιγουρεύονται μπάμπεκιοι, όπως και να χορτάσουν τα βάρβαρα ένστικτα τους. Νομαρχιακή επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ Ημαθίας. Θα το καταθέσω μάλλον φαντάζομαι εκεί πέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και να προστατεύσουμε τους πολίτες. Αυτός ο φόβος πρέπει να φύγει και από τα ξενοδοχεία τα ίδια. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ και εγώ κύριε Καλδάρια. Το ΚΙΝΑΛ θα εκπροσωπήσει ο κ. Παπακωνσταντίνου. Ναι αν θέλετε.

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Καλησπέρα σας και από μένα. Η θέση του ΚΙΝΑΛ για το προσφυγικό -μεταναστευτικό, είναι γνωστές. Ο ανθρωπιστικός του προσδιορισμός, αλλά και ο πατριωτισμός του, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανέναν, από την ημέρα της ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ μέχρι και σήμερα. Είναι δεδομένη επομένως η άποψή μας και για τους πρόσφυγες-μετανάστες. Προσωπικά θέλω να πω το εξής, ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μία ανθρωπιστική κρίση και έτσι θα πρέπει να το δούμε συνολικά. Βρισκόμαστε μπροστά σε μία παγκόσμια ανακατάταξη, είτε για λόγους εφαρμογής μιας νέας τάξης πραγμάτων, είτε για λόγους κλιματικής αλλαγής όπως ακούστηκε εδώ μέσα και αυτό συμβαίνει, σε ότι αφορά το πρώτο, με πολεμικές συρράξεις, όπου ισοπεδώνονται χώρες, καταστρέφονται λαοί, είτε με οικονομικούς στραγγαλισμούς, κάτι το οποίο το ζούμε και εμείς. Η κλιματική αλλαγή, την οποία επίσης ζούμε, σε άλλες περιοχές είναι ακόμη πιο έντονη, είτε με ξηρασίες, είτε με λειψυδρίες, είτε με πλημμύρες. Επομένως αντιλαμβανόμαστε ότι πολλά πράγματα σε αυτό τον πλανήτη αλλάζουν και αλλάζουν για όλους μας, δεν αλλάζουν μόνο για κάποιους. Προς το παρόν εμείς βρισκόμαστε σε μία ας το πούμε λίγο καλύτερη κατάσταση, από όλες αυτές τις άλλες καταστάσεις που βλέπουμε στη γειτονιά μας. Ας μετρήσουμε ότι έχουμε έναν επικίνδυνο, επικίνδυνα διεθνή ταραξία δίπλα μας, ο οποίος είναι απρόβλεπτος και ο οποίος δεν ξέρουμε ποια στιγμή και προς τα πού μπορεί να στραφεί. Επομένως, το ενδεχόμενο που ακούστηκε από κάποιον προλαλήσαντα, της προσφυγιάς, ίσως κάποια στιγμή να αφορά και εμάς. Βέβαια δεν είμαστε εμείς εδώ, οι κάτοικοι της Ημαθίας, οι κάτοικοι της Νάουσας, οι οποίοι θα χαράζουμε εξωτερική πολιτική ή θα μπορούμε σε μία διαδικασία διπλωματικών κινήσεων και τα λοιπά. Έτσι; Εμείς απλά αντιλαμβανόμαστε μία κατάσταση, μία περιρρέουσα ατμόσφαιρα και έτσι πρέπει να την αφομοιώσουμε. Έχουμε όμως ένα ανθρωπιστικό χρέος. Να ανταποκριθούμε και να φανούμε αλληλέγγυοι σε όλους αυτούς που υποφέρουν. Έχουμε ένα δεύτερο ανθρωπιστικό χρέος, να ηρεμήσουμε, να ομονοήσουμε και να παλέψουμε και για τους ανθρώπους που αυτή τη στιγμή υποφέρουν, να παλέψουμε και για μας που είμαστε εν δυνάμει κατάσταση να ακολουθήσεις. Συμφωνώ με την πλειοψηφία του Ναουσαϊκού λαού, με την πλειοψηφία του κόσμου που βρίσκεται εδώ μέσα και τοποθετήθηκε, συμφωνώ με το ψήφισμα που ετοίμασε ο δήμαρχος. Ας δούμε τα πράγματα πιο ήρεμα, ας αγωνιστούμε δίπλα στους ανθρώπους, ας αγωνιστούμε να σταθούμε κι ας φροντίσουμε, ξέρετε θα ήθελα να σας πω ένα προσωπικό παράδειγμα, ας φροντίσουμε να ζανά ζωντανέσουμε τον ελληνικό πολιτισμό και ανθρωπισμό. Τον τελευταίο μήνα, έχω μεταφέρει δύο γκρουπ Κυπρίων αγροτών, να επισκεφτούν τη σχολή του Αριστοτέλη. Εκεί λοιπόν και από τους ανθρώπους οι οποίοι παρουσίασαν την ιστορία της Νάουσας και την ιστορία του Αριστοτέλη, της σχολής του Αριστοτέλη, μάθαμε ότι η εκστρατεία του Αλέξανδρου ήταν καθαρά πολιτιστική και απευθύνθηκε και σε Αφγανούς και σε Πέρσες και σε Σύριους και σε Βαβυλώνιους, και σε Αιγύπτιους και τα λοιπά. Ας κάνουμε κτήμα μας αυτόν

τον ελληνικό πολιτισμό και ας ανοίξουμε τα σχολεία στα παιδιά αυτών των ανθρώπων. Η Ελλάδα ήταν πάντα το χωνευτήρι των ανθρώπων. Πάντα με τον πολιτισμό της τραβούσε μπροστά και δεν έχει να φοβηθεί τίποτε. Δεν έχουμε να φοβηθούμε και εμείς τίποτα. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστώ πολύ. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος θα εκπροσωπήσει ο περιφερειακός σύμβουλος ο κ. Τσεχελίδης.

ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ: Να σας καλησπερίσω και εγώ με τη σειρά μου, όλους τους παρευρισκόμενους εδώ. Βρίσκομαι εδώ εκπροσωπώντας το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ως περιφερειακός σύμβουλος στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και ως δημότης του δήμου Νάουσας, λόγω της καταγωγής μου από την Επισκοπή. Θα μου επιτρέψετε πρώτα για ένα λεπτό να σας πω μία μικρή ιστορία. Λοιπόν, το 2005 στο Μόναχο της Γερμανίας, ο Θεόδωρος Βουλγαρίδης, μέσα στο κατάστημα του, ένα κλειδαράδικο σε έναν από τους πιο εμπορικούς δρόμους του Μονάχου, ήμουν τότε στη Γερμανία ως αποσπασμένος εκπαιδευτικός εκεί, λοιπόν πέφτει νεκρός από τις σφαίρες στο κεφάλι εξ επαφής. Λοιπόν, γίνοντας το ένατο θύμα σε μία αλυσίδα λοιπόν θυμάτων, όπου τα προηγούμενα 8 θύματα, ήταν Τούρκοι μετανάστες. Ποιο ήταν λοιπόν το νήμα που συνέδεε τον Θεόδωρο Βουλγαρίδη με τους 8 Τούρκους μετανάστες; Ήταν ότι και αυτός ήταν ξένος. Άρα λοιπόν στα μάτια αυτών που έχουν δηλητηριαστεί, στα μάτια λοιπόν αυτών που κάθε κύτταρο του κορμιού τους έχει δηλητηριαστεί από το ρατσιστικό δηλητήριο, δεν έχει σημασία εάν κάποιος έχει χαρτιά. Ο Θεόδωρος είχε χαρτιά, προερχόταν από μία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πήγε στη Γερμανία με χαρτιά. Τότε η Γερμανική αστυνομία, αλλά και ο Γερμανικός τύπος, σχεδόν σύσσωμος με προεξάρχουσα την Build, ξέρετε η build είναι η εφημερίδα, η οποία κατά την καπιταλιστική κρίση που ξέσπασε από το 2009 και έπειτα, ήταν εκείνη η οποία κατηγορούσε εμάς τους Έλληνες, ότι είμαστε οι τεμπέληδες, ότι είμαστε οι χαραμοφάδες, ότι τρώμε τα λεφτά από τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλα αυτά τα ωραία. Προσπαθούσαν λοιπόν να στρέψουν τα φώτα της δημοσιότητας, στο ότι αυτές οι δολοφονίες ήταν αποτέλεσμα, πώς να το πω, κάποιου ξεκαθαρίσματος λογαριασμών, μεταξύ της τουρκικής μαφίας. Μετά το 2011, εντελώς τυχαία, αποκαλύφθηκε ότι αυτά ήταν θύματα μιας νεοναζιστικής οργάνωσης λοιπόν, η οποία τους είχε στοχοποιήσει εντελώς τυχαία. Όποιος θέλει μπορεί να κάνει μία έρευνα στο διαδίκτυο λοιπόν και να τα βρει. Αυτά λοιπόν τώρα όσον αφορά αυτή την ιστορία. Γιατί το είπα όμως αυτό; Λοιπόν το είπα αυτό διότι αυτοί οι οποίοι σε αυτή τη φάση, έχουν προβεί στον ακτιβισμό της ρίψης γουρουνοκεφαλών ή έχουν προβεί στον ακτιβισμό του μαγκαλιού, του μπάρμπεκιου, έξω από τα κέντρα φιλοξενίας ή όπως σήμερα στη Βέροια πήγανε και κόψανε την κολώνα της ΔΕΗ, με αλυσοπρίονο το βράδυ, έξω από το κέντρο φιλοξενίας στην Αγία Βαρβάρα, με ότι σημαίνει αυτό, που θα μπορούσε εκείνη την ώρα κάποιος περαστικός να περάσουν και να γίνουν κάρβουνα, αν έρχονταν σε επαφή με τα καλώδια, γιατί ειδοποιήθηκε μετά η ΔΕΗ για να έρθει να αποκαταστήσει και να διακόψει την παραγωγή, να αποκαταστήσει την βλάβη, πολύ εύκολα, με βάση αυτή τη ρητορική του μίσους που ακούγεται λοιπόν, μπορεί να περάσουμε και σε άλλες πιο ανεξέλεγκτες μορφές βίας, να το πω έτσι, όπως είναι και οι δολοφονίες. Βέβαια εδώ να κάνω μία διευκρίνιση και να πω το εξής. Δεν σημαίνει ότι όλοι οι πολίτες, οι συμπολίτες μας, γενικά όλοι όσοι ανησυχούν για την όξυνση του προβλήματος, το οποίο εγώ δεν θα πω αν είναι προσφυγικό, αν είναι μεταναστευτικό, εντάξει σας είπα το παράδειγμα με το Θεόδωρο, ο οποίος ήταν μετανάστης, δεν ήταν πρόσφυγας έτσι; Είχε χαρτιά, νόμιμος ήτανε. Λοιπόν ότι ανησυχούν λοιπόν εύλογα για αυτό το ζήτημα που έχει προκύψει, ότι είναι ρατσιστές ή ότι είναι ξενοφοβικοί ή είναι οτιδήποτε άλλο, οποιοδήποτε άλλο χαρακτηρισμό, μακριά από μας κάτι τέτοιο. Δηλαδή να τσουβαλιάζουμε όλο τον κόσμο και να τον βάλουμε μαζί με αυτές τις φωνές, οι οποίες σπέρνουν το δηλητήριο. Όμως, πρέπει λίγο

να δούμε ότι αυτού του είδους η ρητορική, πέρα από το ότι δηλητηριάζει τις συνειδήσεις των λαϊκών στρωμάτων, για μας θα το πούμε έτσι, των εργαζομένων, των ανέργων, των μικρομεσαίων αγροτών και τα λοιπά, έχει και έναν άλλο στόχο. Έρχεται να συγκαλύψει τις διαχρονικές ευθύνες που έχουνε όλοι εκείνοι, οι οποίοι με τις παρεμβάσεις τους, με τα όπλα, δημιουργούν τις εστίες, δημιουργούν τα προβλήματα που γεννάνε, συγγνώμη δημιουργούν τα προβλήματα τα οποία λέγεται μετανάστευση, λέγεται προσφυγιά, πείτε το όπως θέλετε. Επομένως για μας, για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, είναι η ίδια η μήτρα που γεννά αυτά τα προβλήματα. Είναι η ίδια η μήτρα η οποία γεννάει και τα χαμηλά, το τσάκισμα των μισθών στην πατρίδα μας, στους Έλληνες εργαζόμενους, είναι η ίδια η μήτρα που γεννά και το γκρέμισμα της ασφάλειας, της κοινωνικής ασφάλειας, είναι η ίδια η μήτρα, η οποία πριν 20 χρόνια μακέλεψε τους λαούς στη Γιουγκοσλαβία και έσπειρε την περιοχή των Βαλκανίων με βόμβες απεμπλουτισμένου ουρανίου και αυτή έχει συγκεκριμένο ονοματεπώνυμο. Επομένως λοιπόν για το λαό της περιοχής και γενικότερα για το λαό, τον ελληνικό λαό, ο κίνδυνος δεν βρίσκεται στα κέντρα φιλοξενίας των προσφύγων. Ο κίνδυνος βρίσκεται στα κονκλάβια του ΝΑΤΟ, βρίσκεται στα κονκλάβια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βρίσκεται σε όλους αυτούς τους οργανισμούς, οι οποίοι μπροστά στο κέρδος τους, δεν διστάζουν μπροστά σε τίποτα. Μπροστά στο να αρπάζουνε από εκείνες τις χώρες, τις πλουτοπαραγωγικές πηγές, στο να ελέγχουν τους δρόμους μεταφοράς ενέργειας, λοιπόν βάζουνε και με τις πλάτες των δικών μας κυβερνήσεων και με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τώρα, αλλά και με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ παλιότερα, βάζουν πλάτες και μπλέκουν το λαό μας σε αυτό το επικίνδυνο κουβάρι. Είναι διαχρονικές οι ευθύνες λοιπόν των κυβερνήσεων, των αστικών κυβερνήσεων στην Ελλάδα και πρέπει να τις κατονομάσουμε. Μάλιστα διαγωνίζονται Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ ποιος θα είναι ο καλύτερος γεωπολιτικός μεντεσές για τα συμφέροντα των Αμερικάνο-νατοϊκών στην Ελλάδα. Ποιος από τους δύο είναι αυτός που εξυπηρετεί καλύτερα τα συμφέροντά τους. Κατά την άποψη λοιπόν του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να απεγκλωβιστούν από εδώ, γιατί εδώ είναι εγκλωβισμένοι εξαιτίας της κατάπτυστης συμφωνίας, που είχε υπογράψει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και της, συνεχίζει τώρα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με την Τουρκία, λόγω της συμφωνίας του Δουβλίνου, που τότε, το 2002, ως Υπουργός είχε βάλει, ως Υπουργός του ΠΑΣΟΚ, έχει βάλει την υπογραφή του ο σημερινός Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Είναι συμφωνίες που εγκλωβίζουν τους πρόσφυγες στην Ελλάδα, τελειώνω. Λοιπόν, άρα πρέπει να δοθούν τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα σε αυτούς τους ανθρώπους, να μπορέσουν να φύγουν προς την Ευρώπη, να απεγκλωβιστούν από δω, όσοι έχουν οικογένειες που είναι έξω να ενωθούν με τις οικογένειές τους, ο λαός της περιοχής να γυρίσει την πλάτη σε αυτές τις ακραίες φωνές, να σταθεί αλληλέγγυος στους πρόσφυγες και να σταθεί ενάντια σε αυτές τις πολιτικές του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που γεννάνε αυτά τα προβλήματα. Δεν μπορεί αυτοί οι οποίοι αποτελούν μέρος αυτού του προβλήματος, να αποτελούν και λύση του προβλήματος. Σας ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε και εμείς. Τώρα θα περάσουμε στους φορείς. Κύριε Παρθενόπουλε αν γίνεται λίγο το μικρόφωνο. Ευχαριστώ. Στους φορείς. Ορίστε; Ως τι; Συγγνώμη αλλά έχουμε τοποθέτηση από την Ένωση ξενοδόχων, από τον Πρόεδρο. Έχει στείλει επιστολή, έχει στείλει. Συγγνώμη, συγγνώμη, αλλά την έχει στείλει την επιστολή, την έχω μπροστά μου. Εντάξει. Θα τοποθετηθείτε. Μην ανησυχείτε. Ο εκπρόσωπος του Εργατικού Κέντρου Νάουσας. Παρακαλώ λίγο να τηρούμε το χρόνο όμως. Κύριε Τσίτση.

ΤΣΙΤΣΗΣ: Ναι ναι, να είσαι σίγουρος. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Το Εργατικό Κέντρο Νάουσας, από την πρώτη στιγμή επισκέφθηκε και τους δύο χώρους που φιλοξενούνται οι πρόσφυγες και οι μετανάστες. Μίλησε μαζί τους, καθώς επίσης και με τους υπεύθυνους

συντονιστές των δομών. Καταγράψαμε από την πρώτη στιγμή τις άμεσες ανάγκες, κυρίως που αφορούσαν τις ανάγκες των μικρών παιδιών και βρεφών, συγκεντρώσαμε μεγάλες ποσότητες στο εργατικό κέντρο, πριν ακόμα βγάλουμε την ανακοίνωση μας για να συγκεντρωθούν τα είδη, θα τα παραδώσουμε μαζικά την Παρασκευή και θα συνεχίσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Αύριο θα παραδώσουμε στο κέντρο της Αλεξάνδρειας εκεί των προσφύγων -μεταναστών, με βάση τη λίστα των γιατρών που έχει δώσει εκεί ο γιατρός της δομής, σε συνεργασία με την ομοσπονδία γυναικών Ελλάδος. Συνεχίζουμε τη συγκέντρωση των ειδών τις επόμενες μέρες σε φάρμακα, κυρίως παυσίπονα, αντιβιοτικά παιδιών και λοιπά, που έχουν άμεση ανάγκη εδώ τα δύο κέντρα. Αυτό βέβαια κάναμε και για τους πρόσφυγες στην Ειδομένη, στις Βάρβαρες και λοιπά, το ίδιο ακριβώς συμπαρασταθήκαμε και κάναμε για τους πυρόπληκτους στο Μάτι, το ίδιο κάναμε με κουβέρτες και άλλα υλικά στη Μάντρα, το ίδιο κάναμε και με ανέργους της περιοχής μας που συγκεντρώσαμε τρόφιμα και για αυτούς, το ίδιο κάναμε και για τους εργαζόμενους ανέργους στη Νάουσα που τους έκοβαν το ρεύμα, για αυτούς που τους πλειστηριάζουν το σπίτι, για αυτούς που ήταν ανασφάλιστοι και το ξέρετε ότι τους κλείναν την πόρτα στο νοσοκομείο, συμπαρασταθήκαμε στους εργαζόμενους, είτε ήταν Έλληνες, είτε ήταν ξένοι. Οργανώνουμε την πάλη, γιατί μας λείπουν γιατροί και οργανώνουμε την πάλη μας για την κοινωνική ασφάλιση και στις 30 Νοέμβρη θα κάνουμε συγκέντρωση στη Νάουσα. Δίνουμε τη μάχη μαζί με τους εργαζόμενους του Μπουτάρη στα διαλογητήρια όπου είναι απλήρωτοι, όπως δώσαμε τη μάχη στη ΔΕΤ στους εργολαβικούς, τους συμβασιούχους και λοιπά. Στους απλήρωτους εργαζόμενους του Βαρβαρέσου, που σήμερα είναι σε 24ωρη απεργία, γιατί είναι εδώ και δύο μήνες απλήρωτοι, συμφωνώντας με τα δίκαια αιτήματά τους. Συμπαρασταθήκαμε το ίδιο και με τους αγρότες στα μπλόκα στη διασταύρωση, στην Κουλούρα. Στους μαθητές που βρίσκονται στους δρόμους. Με κουβέρτες στην Παλαιστίνη. Βρεθήκαμε μαζί με τους Σέρβους παλαιότερα εργάτες, πάνω στις γέφυρες και κάτω από τις βόμβες. Κύριε Πρόεδρε, οι πρόσφυγες και οι μετανάστες που ήρθαν στη χώρα μας και στην περιοχή μας και εδώ, δεν έχουν έρθει με τη θέλησή τους και ούτε θέλουν και επιθυμούν να μείνουν εδώ. Δεν είναι εισβολείς στη χώρα μας, είναι θύματα των ιμπεριαλιστικών πολέμων του ΝΑΤΟ, της ευρωπαϊκής ένωσης και του ΝΑΤΟ και της άγριας εκμετάλλευσης. Είναι τεράστιες οι ευθύνες της σημερινής, όπως και της προηγούμενης κυβέρνησης, που είπαν ένα μεγάλο ναι στην συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας και αυτή είναι η πηγή του προβλήματος, που εγκλωβίζει στη χώρα μας πρόσφυγες και μετανάστες. Προτείνουμε κύριε Πρόεδρε στο Δημοτικό συμβούλιο, ένα, με ξεκάθαρη απόφαση του, φαίνεται κάπως εδώ και είναι θετικό αυτό, να συμβάλει να μην καλλιεργηθεί κλίμα πανικού, μίσους, τρόμου και λοιπά στην περιοχή μας. Ξέρουμε από προσφυγιά. Το δεύτερο που προτείνουμε είναι να πάρει απόφαση το δημοτικό συμβούλιο, να συγκεντρώσει τα απαραίτητα είδη που είναι άμεσης ανάγκης, κυρίως για παιδιά, να ορίσει χώρους, να καλέσει όλους τους κατοίκους και των τοπικών κοινοτήτων, να μεταφέρουν εκεί με βάση τον πίνακα των ελλείψεων της. Επίσης, γιατί ούτως ή άλλως, είτε θέλουμε είτε όχι τουλάχιστον μέχρι το Μάρτη θα είναι εδώ. Καλούμε επίσης όλους τους συλλόγους, φορείς και λοιπά, είτε είναι εδώ, είτε δεν είναι, να συνεδριάσουν, να πάρουν αποφάσεις και να κινηθούν κατά τη γνώμη μας σε τέτοια κατεύθυνση. Το Εργατικό Κέντρο με σύνθημα όχι στον πόλεμο, την εκμετάλλευση και την προσφυγιά, θα συνεχίσει σε αυτό το δρόμο. Θέλουμε και πιστεύουμε πως πρέπει να πάρουμε υπόψη μας κύριε Πρόεδρε ότι, με το νομοθετικό πλαίσιο που υπάρχει και στη χώρα μας, με βάση τις κατευθύνσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και με βάση τον κανονισμό του Δουβλίνου, δεν διευκολύνονται οι πρόσφυγες να πάνε στους προορισμούς τους, θα εγκλωβιστούν στη χώρα μας. Άρα ότι και να λέμε εδώ και το ξέρουμε κατά βάθος, μάλλον διστάζουμε να το πούμε, στη βάση αυτή θα συγκεντρωθούν στη χώρα μας, στην πόλη μας, σε κέντρα, φυλακές, στρατόπεδα, δεν

ξέρω τι θα ναι, ανθρώπων που δεν έχουν κάνει κανένα έγκλημα και που δεν θέλουν να μείνουν στην περιοχή μας και φυσικά θα δημιουργηθούν πρόβλημα στους πρόσφυγες και στους μόνιμους κατοίκους της περιοχής. Κλείνουμε, το διαφορετικό χρώμα, η διαφορετική θρησκεία, ο άλλος πολιτισμός του κάθε εργάτη, δεν είναι ο αντίπαλος μας. Αντίπαλος μας είναι αυτό το σάπιο εκμεταλλευτικό σύστημα που γεννά πολέμους, φτώχεια και εξαθλίωση. Κλείνω, ποτέ το Εργατικό Κέντρο και με βάση τα τελευταία γεγονότα, δεν χαρακτήρισε εύκολα φασίστες, ρατσιστές και λοιπά και το ξέρετε αυτό από τις ανακοινώσεις μας. Σχολιάσαμε όμως αρνητικά το γεγονός ότι, οργανωμένα κινήθηκε ομάδα, με παλούκια στη διασταύρωση, έξω από ξενοδοχεία και η προσπάθειά τους αυτή η οργανωμένη, είχε στόχο να καλλιεργήσει τη φτώχεια, το ρατσισμό, την ξενοφοβία και λοιπά. Ευχαριστούμε θερμά.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ. Ο κύριος Κάλλης από τον Εμπορικό Σύλλογο.

ΚΑΛΛΗΣ: Λοιπόν από τη σειρά μου να σας ευχαριστήσω και εγώ για την πρόσκληση. Η αλήθεια είναι ότι, επί προσωπικού θα είχα πάρα πολλά πράγματα να πω, θα περιοριστώ μόνο σε δύο πράγματα, αυστηρά ως ένας επαγγελματικός σύλλογος. Ο Εμπορικός Σύλλογος κάθε πόλης και της πόλης μας, θέλει να διευκολύνει πάντα την αγορά και το επιχειρείν. Παρά το γεγονός ότι είμαστε ιδιαίτερα ανοιχτόμυαλοι σε κάθε είδους μεταβολή και ευπροσάρμοστοι, για αυτό άλλωστε και είμαστε μες στην αγορά, δεν μπορούμε να μην ανησυχούμε όταν η ασφάλεια και ηρεμία στην πόλη διακυβεύεται. Και αυτό δεν το λέω εξαιτίας των προσφύγων ή μεταναστών, όπως θέλετε να το πείτε. Το λέω περισσότερο, επειδή βλέπω ότι μέσα ακόμα και στο Δημοτικό μας Συμβούλιο, τα κόμματα ειδικά, δεν χάνουν την ευκαιρία να διχοτομούν αυτή την κοινωνία. Μία κοινωνία η οποία πάρα πολύ εύκολα θα μπορούσε να βρει το δρόμο της και τα πατήματα της. Δεν είναι οι 183 άνθρωποι που ήρθαν το πρόβλημα. Είναι τα προβλήματα που θα φέρουν, όταν εμείς δεν θα μπορούμε να τους αποδεχτούμε ή όταν αυτοί δεν θα μπορούν να ζήσουν μαζί μας. Κοιτάζτε να δείτε, είτε η κυρία του 1ου αν θυμάμαι καλά Γυμνασίου, η διευθύντρια, ότι πραγματικά η έλλειψη ασφάλειας είναι αυτή που δημιουργεί προβλήματα. Σαφώς. Από την άλλη πλευρά όμως πρέπει να σκεφτούμε ότι και οι πολίτες τώρα αυτή τη στιγμή, έχουν έλλειψη ασφάλειας. Ίσως από παραπληροφόρηση. Δεν ξέρω. Εδώ πέρα είναι που πρέπει να εστιάσουμε εμείς και να αφήσουμε την πολιτική και τα κόμματα για τη Βουλή. Εμείς είμαστε μία τοπική κοινωνία, θα πρέπει να συνταχθούμε και να δούμε πώς θα αποτάξουμε από πάνω μας το φόβο και πώς επίσης, θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε με όλους. Δεν είναι πράγματα αυτά που ακούω. Κάτι που θα ήθελα να πω, είναι πολύ σοβαρό νομίζω για μένα, ότι δεν διανοείται να παίρνονται αποφάσεις για την πόλη μας, ερήμην της πόλης μας. Και τι θέλω να πω με αυτό το πράγμα. Αυτή η πόλη ρε παιδιά, είναι εδώ και χρόνια στην κατρακύλα, δεκαετίες, από τότε που έκλεισαν τα πρώτα εργοστάσια. Συνέχεια συρρικωνόμαστε, συνέχεια τα πράγματα πάνε χειρότερα οικονομικά και το βλέπουμε, Αυτό το κράτος δεν ήρθε ποτέ πάνω να σκύψει και να μας πει, τι κάνετε ρε παιδιά εσείς, πώς είστε τόσο ήρωες εκεί πάνω και αντέχετε; Αντίθετα μας τιμούν με το έπαθλο να μας φορτώσουν με άλλα προβλήματα, δικά τους. Και ρωτώ. Εγώ να φιλοξενήσω όποιον θέλετε. Σε ποια υποδομή ρε παιδιά; Στο νοσοκομείο, το οποίο λέμε ότι θα κλείσει; Είναι δυνατόν τώρα; Φιλοξενώ κάποιον και θα τον αφήσω να πεθάνει; Λέμε ότι έχει παιδιά μέσα στους πρόσφυγες και στους μετανάστες. Ποιος νοιάζεται για αυτά τα παιδιά όταν δεν λειτουργεί το νοσοκομείο μας; Νομίζω ότι πολλά είπα, όπως σας είπα είμαστε επαγγελματικός σύλλογος, δεν θέλουμε τις προστριβές, θέλουμε την ηρεμία, θέλουμε να λειτουργεί η αγορά και η κοινωνία μας εύρυθμα. Παρακαλώ τώρα πρώτα τη δημόσια, την κεντρική διοίκηση, να ενημερώνει πρώτα τις τοπικές κοινωνίες και να λαμβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα προβλήματα και χαρακτηριστικά τους, πριν κάνουν οτιδήποτε άλλο. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο, ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ευχαριστώ και εγώ. Ο εκπρόσωπος του Αγροτικού συλλόγου.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ: Καλησπέρα και από εμάς, καλησπέρα κύριε πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Μετά από απόφαση του διοικητικού Συμβουλίου του Αγροτικού Συλλόγου της Νάουσας Μαρίνος Αντύπας, αντιπροσωπεύει τον συλλόγο, μαζί με το Εργατικό Κέντρο και άλλους φορείς, επισκέφθηκε τα ξενοδοχεία που φιλοξενούνται οι πρόσφυγες και μετανάστες, την προηγούμενη εβδομάδα, για να εκφράσουμε την αλληλεγγύη και τη συμπαραστάση μας σε αυτόν τον δοκιμασμένο λαό. Στην πλειοψηφία τους πρόκειται, ειπώθηκε και νωρίτερα από τον κύριο Δήμαρχο, για μικρά παιδιά και γυναίκες. Βρήκαμε μπροστά μας μία κατάσταση τραγική, που κανέναν κατά την άποψή μας δεν θα άφηνε ασυγκίνητο. Πρόσωπα στα οποία ζωγραφίζονταν ο φόβος, ο τρόμος, η απόγνωση. Οι άνθρωποι αυτοί αγαπητοί συμπολίτες, είναι άνθρωποι θύματα του πολέμου. Δεν είναι εισβολείς στον τόπο μας, είναι θύματα των ιμπεριαλιστικών πολέμων, των Αμερικανών, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πληρώνουν αδρά για να μετακινηθούν, να γλιτώσουν από τη φωτιά του πολέμου, της πείνας και της εξαθλίωσης. Θαλασσοπνίγονται στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο. Οι κάτοικοι της περιοχής μας χρειάζεται να βγάλουν τα σωστά συμπεράσματα και να στρέψουν τα βέλη τους εκεί που πραγματικά πρέπει, σε αυτούς όλους που σπέρνουν τον πόλεμο, θερίζουν με το θάνατο, ξεσπιτώνουν λαούς από τα σπίτια τους. Θεωρούμε ότι είναι τεράστιες οι ευθύνες της κυβέρνησης, της Νέας Δημοκρατίας, που συνεχίζει να εφαρμόζει την απαράδεκτη συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης- Τουρκίας, που εγκλωβίζει χιλιάδες ανθρώπους στη χώρα μας, ανάμεσά τους και χιλιάδες μικρά παιδιά. Καλούμε το λαό της περιοχής μας, το δημοτικό συμβούλιο της Νάουσας, να υψώσουμε όλοι μαζί ένα τείχος ενάντια στις αιτίες που γεννούν τα προβλήματα. Την προσφυγιά και τη μετανάστευση. Να καταδικάσουμε τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, τους ανταγωνισμούς για το μοίρασμα των σφαιρών επιρροής, την αρπαγή του πλούτου των λαών, να αντιπαρατεθούμε με την απαράδεκτη συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας που οδηγεί στον εγκλωβισμό χιλιάδων ανθρώπων στη χώρα μας, καθώς και χιλιάδων παιδιών χωρισμένων από τις οικογένειές τους. Να υποδεχτούμε τους πρόσφυγες και τα παιδιά τους, με όλους τους τρόπους και όλες τις μορφές αλληλεγγύης και συμπαραστάσης. Το διοικητικό συμβούλιο του Αγροτικού Συλλόγου της Νάουσας Μαρίνος Αντύπας, αφού συνεδρίασε, αποφάσισε τη συγκέντρωση, έχουμε ήδη προχωρήσει στη συγκέντρωση διαφόρων ειδών που μας ζητήθηκαν και το ίδιο καλούμε να πράξουν και όλοι οι φορείς της πόλης, με μπροστάρη το δήμο μας, για όσο διάστημα αυτοί οι άνθρωποι θα είναι στον τόπο μας. Αυτά. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πολύ. Ο εκπρόσωπος του Ερυθρού Σταυρού.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ: Καλησπέρα σας. Ο κύριος σκοπός του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, σύμφωνα με το άρθρο 3 του καταστατικού του κινήματος, είναι να προλαμβάνει και να ανακουφίζει τον ανθρώπινο πόνο, με απόλυτη αμεροληψία, χωρίς διάκριση ως προς την εθνικότητα, καταγωγή, φυλή, φύλο, θρησκεία, γλώσσα, κοινωνική τάξη, πολιτικές πεποιθήσεις. Για το σκοπό αυτό, καθήκον μας είναι να παρέχουμε υπηρεσίες αποκατάστασης οικογενειακών δεσμών, υπηρεσιών εντοπισμού και επικοινωνίας, να καθορίζουμε τις καταστάσεις κρίσης στις πιο ευάλωτες ομάδες, ως βασικούς δικαιούχους των προγραμμάτων μας. Το διεθνές κίνημα Ερυθρού Σταυρού, είναι το μεγαλύτερο ανθρωπιστικό δίκτυο στον κόσμο, που δημιουργήθηκε από την επιθυμία παροχής βοήθειας, χωρίς διάκριση και προσπαθεί υπό τη διεθνή και εθνική του ιδιότητα, να προλάβει και να ανακουφίσει τον πόνο οπουδήποτε. Σκοπός μας είναι να προστατεύσουμε τη ζωή και την υγεία και να εξασφαλίσουμε τον σεβασμό προς τον άνθρωπο. Προάγουμε την αμοιβαία κατανόηση, φιλία, συνεργασία και διαρκή ειρήνη μεταξύ των λαών. Δεν κάνουμε διάκριση ως προς την εθνικότητα, φυλή, θρησκευτικές πεποιθήσεις, τάξεις ή πολιτικές απόψεις. Προσπαθούμε να ανακουφίσουμε τις ταλαιπωρίες των

ατόμων, ωθούμενοι μόνο από τις ανάγκες τους και να δίνουμε προτεραιότητα στις οποίες επείγουσες περιπτώσεις δυστυχίας. Για να διατηρήσουμε την εμπιστοσύνη όλων των μελών, το κίνημα δε δύναται να μεροληπτεί ή να εμπλέκεται οποτεδήποτε σε αντιθέσεις πολιτικής, φυλετικής ή θρησκευτικής, ιδεολογικής φύσεως. Το διεθνές κίνημα Ερυθρού Σταυρού, είναι ένα εθελοντικό κίνημα βοήθειας, καθ ουδένα τρόπο εμπνευσμένο από την επιθυμία για κέρδος. Στον Ερυθρό Σταυρό, διαθέτουμε τη διεύθυνση αναζητήσεων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, που από την ίδρυσή του το 1915 μέχρι σήμερα, είχε επιδείξει πολύ σημαντικό έργο. Για όλη την πορεία του που έχει διαδραματίσει σε έκρυθμες καταστάσεις, σε περιόδους πολέμου και Ειρήνης, αναζητώντας αγνοούμενους, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά και διευκολύνοντας την επικοινωνία αιχμαλώτων, φυλακισμένων και προσφύγων με τους οικείους τους. Στον ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, δημιουργήσαμε και λειτουργούμε την τηλεφωνική γραμμή πληροφόρησης και υποστήριξης Hotline, που δημιουργεί στο πλαίσιο του πολυδύναμου κέντρου κοινωνικής στήριξης και ενσωμάτωσης προσφύγων, στη διάθεσή οποιουδήποτε το τηλέφωνο. Οι υπηρεσίες που παρέχουν αφορούν, παροχή σωστής και επικυρωμένης της πληροφόρησης, καθοδήγησης, υποστήριξης, συμβούλων στη μητρική γλώσσα προσφύγων και μεταναστών που ζουν στην Ελλάδα. Παρέχεται πληροφόρηση για θέματα προσφύγων και αιτούντων άσυλο, διαδικασία ασύλου, άδεια παραμονής, νομικά θέματα και άλλα. Επίσης πληροφόρηση για φορείς, υπηρεσίες και τις αντίστοιχες παροχές τους για διαμεσολάβηση και διευκόλυνση. Τέλος διερμηνεία μέσω τηλεφώνου. Μέσω της τηλεφωνικής γραμμής, η επικοινωνία γίνεται σε 11 γλώσσες. Καλούμε όλους τους φορείς που επιθυμούν, να συμβάλουν στο έργο μας. Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ και εγώ. Από την ένωση γονέων και κηδεμόνων.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ: Καλησπέρα σας, το διοικητικό συμβούλιο της ένωσης γονέων Νάουσας, σε πρόσφατη συνεδρίαση του, παίρνοντας υπόψη τη διάχυτη ανησυχία των κατοίκων του δήμου και των γονέων των μαθητών, συζήτησε το θέμα του μεταναστευτικού με αφορμή τον ερχομό των 188 ατόμων. Λαμβάνοντας ως δεδομένη την πολεμική κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή μας, τη συχνή πυροδότηση αντιπαραθέσεων, έχοντας την πρόσφατη επέμβαση της Τουρκίας στη Συρία, βλέπουμε πως βρισκόμαστε μέσα στη δίνη εξελίξεων που μόνο ασφάλεια και ειρήνη δεν εμπνέουν. Ο πόλεμος συμφερόντων για τους δρόμους του πετρελαίου και του εμπορίου, έβαλε και θα συνεχίσει να βάζει τα συμφέροντα των λαών, μαζί και του δικού μας, στην μπάντα. Αυτή είναι η αλήθεια και αυτό που βλέπουμε μπροστά μας πια. Είναι τα θύματα αυτής της δράσης, αντίπαλος των συμφερόντων, που είναι ξένα για εμάς τους απλούς ανθρώπους. Σαν συνέπεια των παραπάνω, οι πρόσφυγες-μετανάστες έχουν την κατανόηση και τη συμπάθειά μας. Ωστόσο, θέλουμε να πούμε, επειδή αρκετά χρόνια τώρα, ακούμε για την Ειδομένη και τη Μόρια, ότι εδώ υπάρχει ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ελληνικών κυβερνήσεων, για το ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να πάνε σε χώρες που θέλουν. Είναι εγκλωβισμένοι στην Ελλάδα και αυτή τη στιγμή τους μετακινούν για να αποσυμφορήσουν τις υπερφορτωμένα περιοχές των συνόρων, των νησιών. Η λύση πιστεύουμε είναι να τους επιτραπεί να ταξιδέψουν στους προορισμούς τους. Στη θέση αυτή της αδιαφορίας, χρειάζεται εγρήγορση και δύσκολες αποφάσεις από την πολιτεία. Στο διάστημα που διαμένουν στον τόπο μας, θα πρέπει να διασφαλιστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, δηλαδή στέγη, τροφή, θέρμανση, περίθαλψη και να γίνεται συχνά έλεγχος από αρμόδιες υπηρεσίες της κατάστασης τους. Να ισχύουν κανονικά οι νόμοι της χώρας για παραβατικές πράξεις. Αν αυτά μπορούν να εφαρμοστούν, η ένταση και ανησυχίες που ξεκινούν από τη λογική και γίνονται παραλογισμός, δεν θα μας διχάσουν. Με την ευκαιρία της σημερινής

συνεδρίασης, καλούμε το δημοτικό συμβούλιο να πάρει τις σχετικές πρωτοβουλίες, με συναίσθηση της ευθύνης. Σας ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν. Συγγνώμη ο κύριος Φραγκότσης από την Ένωση Επαγγελματιοβιοτεχνών.

ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ: Καλησπέρα και από μένα. Φραγκότσης Χρήστος από την Ομοσπονδία Επαγγελματιοβιοτεχνών. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση κύριε Πρόεδρε. Το ιδανικό θα ήταν να μην υπήρχε ούτε μεταναστευτικό, ούτε προσφυγικό, αλλά το πρόβλημα είναι εδώ και το ζούμε και θα το ζούμε για αρκετά χρόνια ακόμη, αν δεν υπάρξουν φωνές από όλους προς τα κέντρα εξουσίας τα οποία δημιουργούν το πρόβλημα. Οι φωνές οι οποίες δεν θα είναι φωνές μίσους, αλλά φωνές για Ειρήνη, αλληλεγγύη, Δημοκρατία. Η Ομοσπονδία με τα σωματεία της, σε ένα πλαίσιο αλληλοκατανόησης και σεβασμού, θα βοηθήσει σε οτιδήποτε της ζητηθεί από το δήμο ή άλλο φορέα για τη φιλοξενία και τη στήριξη των ανθρώπων αυτών. Επίσης καταδικάζουμε τα επεισόδια που έγιναν και δυσφήμισαν την πόλη μας. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ και εγώ. Η εκπρόσωπος των εργαζομένων του νοσοκομείου Νάουσας. Κυρία Ανθρακέα.

ΑΝΘΡΑΚΕΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ: Καλησπέρα και από μένα. Η Κατερίνα Ανθρακέα είμαι, εργαζόμενη στο νοσοκομείο. Θα θελα να σας μεταφέρω λιγάκι τα προβλήματα που έχουμε σαν νοσοκομείο, τα οποία τα έχετε ακούσει πολλές φορές, απλά τώρα με την έλευση των προσφύγων, γίνονται λίγο μεγαλύτερα και θα θέλαμε τη συμβολή του δημοτικού συμβουλίου, στο να λυθούν για να μην δημιουργηθούν ακόμη χειρότερες καταστάσεις. Το νοσοκομείο είναι η φύση του τέτοια, που είναι η προσφορά. Όταν κάποιος έρχεται στο νοσοκομείο, δεν θα κοιτάζουμε ποτέ ούτε ηλικία, ούτε θρήσκευμα, ούτε χρώμα, τίποτα. Όποιος και να ρθει εννοείται ότι θα νοσηλευτεί, δεν θα μας πειράζει και δεν θα δούμε με την εθνικότητα είναι η Σύριος, αν είναι Έλληνας, οτιδήποτε, απλά και να ξέρετε ότι τα παιδάκια που έχουν έρθει ήδη στο νοσοκομείο, είχαν ΑΜΚΑ. ΑΜΚΑ δεν είχαν, αλλά είχαν το τρίπτυχο που χρειάζεται τέλος πάντων, έχουν τα χαρτιά τους, είναι Συριακής εθνικότητας όσα παιδάκια ήρθαν. Βέβαια μιλώντας με τους εκπροσώπους της ΜΚΟ, αυτοί που είναι υπεύθυνοι, μας είπαν ότι οι μισοί από αυτούς που έχουν έρθει, δεν έχουν χαρτιά. Εκεί φοβόμαστε ότι θα δημιουργηθούν προβλήματα και τα γραφειοκρατικά στο νοσοκομείο, αλλά και φοβόμαστε το πώς θα λειτουργήσουν αυτοί στην όλη κατάσταση μέσα στο νοσοκομείο. Γιατί το λέω αυτό. Έχουν μία κουλτούρα και ένα θρήσκευμα, που να σας πω ένα παράδειγμα, ας πούμε ότι έρχονται οι γυναίκες και ζητάνε να τις εξετάσουν γυναίκες γιατροί. Που γυναίκες γιατροί, γυναικολόγοι τουλάχιστον, συνήθως ξέρετε οι άντρες είναι οι περισσότεροι. Έχουμε τέτοια προβληματάκια, τα οποία προσπαθούμε να τα λύσουμε. Απλά τα μεγαλύτερα είναι ότι, δεν έχουμε ΕΚΑΒ, φοβόμαστε για αυτούς που δεν έχουν τα χαρτιά, που δεν είναι Σύριοι, γιατί ξέρετε ότι όλοι δεν είναι Σύριοι, κρυβόμαστε πίσω από τα μικρά και τις μαμάδες που λέμε ότι είναι Σύριοι, γιατί μόνο οικογένειες που ήρθαν είναι Σύριοι. Φοβόμαστε μην έχουμε παρατράγουδα με αυτούς. Δεν έχουμε ΕΚΑΒ, δεν έχουμε γιατρούς, αυτά τα προβλήματα τα ξέρετε, τα φωνάζουμε συνέχεια, απλά τώρα επιβαρύνεται το νοσοκομείο με επιπλέον περιστατικά και φοβόμαστε μη δημιουργηθούν καταστάσεις. Αυτό. Θα σας θέλαμε λιγάκι δίπλα μας περισσότερο σαν δημοτικό συμβούλιο, να λύσουμε τα προβλήματα του νοσοκομείου, γιατί τώρα γίνονται λίγο μεγαλύτερα. Αυτό.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο να διαβάσω την επιστολή που έστειλε ο Πρόεδρος της Ενώσεως Ξενοδόχων του νομού Ημαθίας. Αγαπητοί συμπολίτες, τα προγραμματισμένα σεμινάρια των συναδέλφων της Ημαθίας στον τουρισμό, δεν μας επιτρέπουν να είμαστε σήμερα κοντά σας. Τον τελευταίο ένα χρόνο και πλέον έχουν αλλάξει η σύνθεση των

αφίξεων αλλοδαπών στην Ελλάδα και το ζήτημα είναι κατά κύριο λόγο το μεταναστευτικό. Τα επίσημα στοιχεία αποδεικνύουν ότι όσοι έρχονται παράνομα στη χώρα μας, είναι σε ποσοστό περίπου 80% οικονομικοί μετανάστες και όχι πρόσφυγες. Μέσα σε διάστημα πέντε μηνών, παρατηρείται αύξηση των προσφυγικών -μεταναστευτικών ροών προς τη χώρα μας κατά 200%. Τα αίτια που οδήγησαν στην έκρηξη του μεταναστευτικού, είναι η επιχείρηση σκούπα που έχει ξεκινήσει ο νέος Δήμαρχος Κωνσταντινούπολης και έχει εκτοπίσει στα τουρκικά παράλια έως και 600 χιλιάδες μετανάστες, που αναζητούν διέξοδο προς τη δύση, αλλά και η κατάσταση που επικρατεί στη Συρία και ειδικά στην περιοχή Ιγκλίπ. Σας παρακαλώ λίγο ησυχία. Η κατάσταση στο Ιράν, όπου διαμένουν μεγάλοι και πολυπληθείς Αφγανικοί πληθυσμοί, καθώς και η ένταση στις σχέσεις Τουρκίας- Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ. Η Ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωσε δέσμη μέτρων για το μεταναστευτικό, ανάμεσά τους η διεθνοποίηση του προβλήματος, η ενίσχυση της φύλαξης των συνόρων, η εντατικοποίηση των επιστροφών, η επιτάχυνση και αυστηροποίηση των διαδικασιών ασύλου, η δημιουργία κλειστών προαναχωρησιακών κέντρων. Το τελευταίο κυβερνητικό μέτρο, δηλαδή η ταχεία αποσυμφόρηση, με μεταφορές από τα νησιά στην ενδοχώρα, σε σπίτια και ξενοδοχεία, μέσω δημόσιων προκηρύξεων, είναι αυτό που μας θέτει να συζητήσουμε εδώ σήμερα. Κάθε μέρα που περνάει, χωρίς ουσιαστική λύση, η εικόνα της χώρας χάνει τη δυναμική της. Η ταχεία εξέλιξη των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών και η διαχείριση τους, πρέπει να αντιμετωπιστεί με λύσεις πραγματικά και άμεσα εφαρμόσιμες. Το μεταναστευτικό είναι ένα πολύ δύσκολο Εθνικό ζήτημα και όλοι θα πρέπει να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση του, με το σωστό προγραμματισμό, σχέδιο και διαχείριση. Δεν μπορεί η προσπάθεια αντιμετώπισης ενός προβλήματος να γίνεται αποσπασματικά και άναρχα σε βάρος των τοπικών κοινωνιών. Η μετεγκατάσταση προσφύγων και μεταναστών σε σπίτια, αλλά και ξενοδοχεία, δεν πρέπει να αλλοιώνουν τον τουριστικό χαρακτήρα της περιοχής. Δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε τη δύσκολη οικονομική κατάσταση που διέρχεται η χώρα και κατ'επέκταση οι επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου, με χαμηλές πληρότητες και αυξημένες υποχρεώσεις. Απαιτείται μεγάλη προσοχή και σύνεση από όλους τους επαγγελματίες της φιλοξενίας, καθώς πρόσφατες μελέτες αναφέρουν ότι το ζήτημα επηρεάζει την απόφαση των δυνητικών πελατών σε αρκετά υψηλό ποσοστό. Είναι εύλογες οι ανησυχίες και ο φόβος της τοπικής κοινωνίας μπροστά στο άγνωστο, που δεν γνωρίζουμε τη διαχείριση του. Ο καθένας μας πρέπει να αναλάβει την ευθύνη που του αναλογεί μπροστά στο υπαρκτό πλέον πρόβλημα της διαδικασίας των ανθρώπων που αιτούνται άσυλο στη χώρα μας. Η αλληλεγγύη που δείχνει η πλειοψηφία των Ελλήνων είναι μοναδική και σίγουρα βοηθάει πολύ στην ενίσχυση της θετικής εικόνας της Ελλάδας στο εξωτερικό, όμως δεν φτάνει αυτό. Πρώτα από όλα, η πολιτεία πρέπει να διαφυλάξει την εύρυθμη λειτουργία των τοπικών κοινωνιών, με εντατική αστυνόμευση και εγκαθίδρυση του αισθήματος της ασφάλειας στους πολίτες και τους επισκέπτες της περιοχής, άμεση ενημέρωση από τους κυβερνητικούς φορείς και το δήμο, για τις προθέσεις τους στην περίοδο μετά τη λήξη της φιλοξενίας των ανθρώπων αυτών για την παραπέρα συλλογική αντιμετώπιση του ζητήματος. Με εκτίμηση Δημήτριος Μάντσιος, Πρόεδρος Ξενοδόχων Ημαθίας. Θα τοποθετηθείτε ναί. Ελάτε.

ΜΠΑΜΠΑΤΣΗΣ ΤΑΣΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σε όλους, κυρίες και κύριοι, Τάσος Μπαμπάτσος από το νησί Μαργαρίτας στον Άγιο Νικόλαο. Την προπερασμένη Δευτέρα 4/11/2019 και ώρα περί τις 10:00 το βράδυ, ενημερώθηκα από τον κύριο Καρανικόλα ότι αν έχουμε 100 μετανάστες στο ξενοδοχείο μας. Πέρα του ότι το ξενοδοχείο μας τέλος πάντων κάνω μία γρήγορη έτσι, δεν χωράει, έχουμε 10 δωμάτια μόνο, παίρνει μέχρι 27 άτομα, κάποια στιγμή μου παίρνανε τηλέφωνο και επειδή δεν ξέραμε καν το τι γίνεται, γιατί είχαμε δύο λεωφορεία που ήταν Έλληνες από τη Γέφυρα Θεσσαλονίκης, είχαν πάει προσκυνητές στην

Μονή Τιμίου Προδρόμου και επειδή δεν μπορούσε να στρίψει το λεωφορείο από την Μονή Τιμίου Προδρόμου για τον Άγιο Νικόλα, κατεβήκανε κάτω στη διασταύρωση και ξανά ανέβηκαν από κει που λέμε τη Συνταγή της γιαγιάς, για να ανέβουν στον Άγιο Νικόλαο. Κάποια στιγμή μας παίρνει ο οδηγός τηλέφωνο και λέει ότι βλέπουμε κινήσεις δεξιά-αριστερά, από πίσω -μπρος. Δεν καταλάβαμε καν αυτό το ξεφτιλίκι πραγματικά που ζήσαμε εκεί τη Δευτέρα 4 Νοεμβρίου, μας παίρνανε από τα κανάλια. Πραγματικά δεν ξέραμε το τι γίνεται. Εν τω μεταξύ μέσα στο μαγαζί έπαιζε το Μακεδονία ζακουστή. Αυτοί ετοιμάζονταν με τα καδρόνια να εισβάλουν στο ξενοδοχείο, δεν ξέραμε καν το λόγο. Κάποια στιγμή ο Πατέρας Παύλος, ένα από τα δύο τα λεωφορεία τα σταμάτησαν κάτω στην διασταύρωση, λέγοντας, ξέρετε αυτό είναι ποινικό αδίκημα, λέγοντας ποιοι είστε. Και ο πατέρας Παύλος είπε είμαστε Έλληνες, που ήρθαμε, έδωσαν ολόκληρη η απολογία. Για τρεις-τέσσερις μέρες, το τηλέφωνο μου χτυπούσε ασταμάτητα από τα κανάλια, από παντού, από τις Ενορίες, από τη Μονή Προδρόμου, ψάχαμε να βρούμε τι. Φανταστείτε ότι η μοναχή Μεθοδία αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Αριζόνα. Πραγματικά το λέω γιατί μέχρι και αυτήν ανακάτεψαν, που ήταν εκτός Ελλάδας και έγινε ένα μπάχαλο πραγματικά. Περιττό να σας πω ότι μας κάλεσαν κάποια ταξιδιωτικά γραφεία να δουν τι συμβαίνει στην περιοχή μας. Νιώσαμε πραγματικά ντροπή και ξεφτιλίκι για αυτό το πράγμα που έγινε, που είχαμε 100 Έλληνες, που είχαν έρθει να φάνε και έφυγαν γύρω στις 9:30 και εμείς επειδή δεν ακούγαμε μέσα τον ήχο, το κινητό μου το είχα στην τσέπη μου ακριβώς, είδα πόσες κλήσεις και από κλήσεις κιόλας, φανταστείτε κιόλας, ουσιαστικά κλήσεις αρκετές χωρίς εμφάνιση του αριθμού, να μου λένε που τους έχεις. Πραγματικά νιώσαμε μεγάλη ντροπή. Φανταστείτε ότι για όλη την εβδομάδα είχαμε όλα τα ντράβαλα. Μας έπαιρναν από το open, από τα από το Star, από τα κανάλια, τι γίνεται ρε παιδιά, ποιους σταματήσαν; Το τι έγινε. Εν πάση περιπτώσει, τελείωσε αυτό. Αυτό μπορούσε να γίνει ουσιαστικά, χωρίς αυτές όλες τις πραγματικά θεωρούμε τις ενέργειες που έγιναν, που σταματούσαν τέλος πάντων τα λεωφορεία, γιατί ξέρετε είναι ποινικό αδίκημα να σταματάει κάποιος και να ρωτά ποιος είναι και τι είναι και έτσι. Δεδομένο ότι κάποιοι ότι είχανε πληροφορίες μέσα από την αστυνομία και την ασφάλεια, μας είπαν ότι, τα αλάνια που τους ειδοποίησαν, είπαν ότι έχουμε εμείς μετανάστες. Πολύ λανθασμένες πληροφορίες και έτσι. Τέλος πάντων έχουν ζητήσει δημόσια συγγνώμη, στο τέλος πάντων στο Facebook και τα λοιπά, μας ζήτησαν συγγνώμη τα ξέρει και ο Δήμαρχος εδώ και δεν κινηθήκαμε καθόλου μετά νομικά και οτιδήποτε να καταλαγιάσει το θέμα, γιατί θεωρούμε ότι δεν θέλουμε να μπαίνουμε σε τέτοιο. Φανταστείτε λοιπόν τώρα στον Άγιο Νικόλα εμείς που είμαστε, γιατί αναρωτηθήκατε πολλοί που έχουμε το ξενοδοχείο, φανταστείτε λοιπόν που ούτε είμαστε ρατσιστές, ούτε φασίστες, πολύ σωστά είπε ο κ. Παρθενόπουλος, ο κύριος Μυλωνάς που είπε και κάποια θέματα, φανταστείτε λοιπόν να βάζαμε τους πρόσφυγες ή τους μετανάστες πάνω στο ξενοδοχείο και την ίδια ώρα να είχαμε δεξίωση κάτω και αυτοί να είναι πάνω με τις πετσέτες και οτιδήποτε και να ήταν στο χώρο μας πάνω και να ανεβοκατέβαιναν με τις μπούργκες και να είχαμε ένα γάμο. Σας το λέω πολύ απλά. Πολλοί μας είπαν, ξέρετε κάτι, εσείς δεν μπορείτε να βάλετε γιατί είστε στον Άγιο Νικόλα, γιατί λέει να μην δείξουν την εικόνα και τα λοιπά. Σαφώς και δεν κάναμε ποτέ κανένα αίτημα, ποτέ δεν ήτανε η λογική μας να βάλουμε μετανάστες ή πρόσφυγες. Όχι επειδή είμαστε ρατσιστές και είμαστε αυτά, δεν είναι η πολιτική μας, δεν το κάναμε ποτέ. Κύριε Δήμαρχε είχατε δίκιο, γιατί και εμείς όταν ενημερωθήκαμε για το Υπουργείο, ποιος ρε παιδιά έχει βάλει στο Δημόσιας Τάξης άλλους μετανάστες ή πρόσφυγες; Μόνο μας έλεγαν τη λέξη Αστέρας, ούτε καν τον Αμπελώννα. Πολύ σωστά είπατε πριν κύριε Δήμαρχε ότι αυτό το πράγμα είναι, αυτό είναι αλήθεια. Οπότε προσπαθήσαμε να βρούμε ποιος και τι έχει. Βγήκε όλη αυτή η βρώμα ότι έχουμε εμείς 100 μετανάστες. Ρε παιδιά που τους βάλουμε; Έχουμε 10 δωμάτια, 27

άτομα. Το ξενοδοχείο ανοίγει μόνο αργίες, καλοκαίρι και αυτά. Πού; Πέρα του ότι δεν κάνανε κανένα αίτημα και ποτέ δεν νοιαστήκαμε για αυτό, ούτε μας ενδιέφερε αυτό το πράγμα ποτέ και να πω κάτι άλλο. Η λέξη φιλοξενία που αναφέρετε όλοι σας εδώ πέρα μέσα, έχει να κάνει με χρήμα. Πρόπερσι μας πήρε και μας ένα γραφείο Αθηνών και μας είπε ότι θέλουμε να σας φέρουμε 30 άτομα, που θα μείνουν για έξι μήνες, που δεν μας είπε καν το λόγο. Λέει θα πληρωθείτε καλά, θα προπληρωθείτε και από κει και πέρα λέει είναι δική μας δουλειά το ποιοι θα είναι αυτοί. Δεν δεχτήκαμε. Άρα η λέξη φιλοξενία έχει να κάνει και με χρήμα. Η ΜΚΟ αυτή τη στιγμή, πολλές ΜΚΟ ξέρετε, έχουν ενοχλήσει και εμάς, που είμαστε και ψάχνουν προσέξτε, αυτόνομα ξενοδοχεία. Δεν ψάχνουν ξενοδοχεία να συνορεύουν με άλλους. Όταν είδαν από το Google Maps και από τις φωτογραφίες και μας έψαχναν και μας πήραν για να μας δουν, που είμαστε, ποιοι είμαστε, λέει είστε μέσα στο Άλσος; Δεν μπορούμε να συνεργαστούμε. Ούτε καν δεν μας είπαν το λόγο. Ψάχνουν αυτόνομα ξενοδοχείο, με χώρους προσευχής, με χώρους, ξέρετε έχουν μέσα γιατρούς εκτός συνόρων, έχουν μέσα δικηγόρο, έχουν μέσα τα πάντα αυτοί οι άνθρωποι. Έχουν πληθώρα φαγητών, κουβερτών τα πάντα. Αυτοί θέλουν άσυλο οι άνθρωποι να πάνε στην υπόλοιπη Ευρώπη, πολύ σωστά είπαν οι υπόλοιποι προλαλήσαντες. Δεν θέλουν να μείνουν στη Νάουσα. Όντως είναι δεδομένο. Τελειώνοντας, μισό λεπτό λίγο θα μου δώσετε και τα λοιπά, να ξέρετε ότι το άρθρο 35, της Συνθήκης της Γενεύης το 1951, αναφέρει ότι μετανάστης είναι αυτός, γιατί πρόσφατα έγινε μία υπόθεση δύο Σύριων που ήθελαν να πάρουν άσυλο, λέει ο μετανάστης είναι άτομο που αναζητά την τύχη του σε άλλο τόπο, ταξιδεύοντας με νόμιμα ταξιδιωτικά έγγραφα. Ο μετανάστης είναι συνήθως έποικος, αφού στη χώρα του μεταβαίνει και ασπάζεται τις τοπικές συνήθειες. Ο πρόσφυγας λέει η Συνθήκη της Γενεύης, είναι άτομο που αναγκάζεται να φύγει από την χώρα του επειδή κινδυνεύει η ζωή του λόγω πολέμου, γενοκτονίας και τα λοιπά και θεωρείται πρόσφυγας μόνο στην πρώτη ασφαλή χώρα. Δηλαδή πρώτη ασφαλή χώρα είναι η Τουρκία, η δεύτερη που είναι η Ελλάδα θεωρείται μετανάστης. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Και ο λαθρομετανάστης που ορίζει η Συνθήκη της Γενεύης είναι άτομο που για οποιαδήποτε προσωπικό λόγο, ακόμα και για αν έχει σκοτώσει ή έχει τελέσει άλλο κακούργημα, αλλάζει χώρα. Στη χώρα που μεταβαίνει συμπεριφέρεται συνήθως ως άποικος, δηλαδή προσπαθεί να φέρει μαζί του τις συνήθειες και τα ήθη και της πατρίδας του, απαιτώντας από τους ημεδαπούς να τον σεβαστούν. Υπάρχει δηλαδή η Συνθήκη της Γενεύης, το άρθρο 35 της συνθήκης της Γενεύης του 1951. Λοιπόν εμείς δεν έχουμε τίποτα, ούτε είμαστε ρατσιστές, πραγματικά σαν ξενοδοχεία και σαν επιχείρηση δεν κάναμε ποτέ τέτοιο αίτημα, αλλά να ξέρετε ότι η φιλοξενία πληρώνεται πάρα πολύ καλά, με πολύ καλό και ακριβό τίμημα. Οι ΜΚΟ πληρώνουν καλά. Πίστεψέ με τα λεφτά είναι πολλά. Παίζονται εις βάρος αυτών των ανθρώπων πάρα πολλά λεφτά. Δεν έχουμε τίποτα με τους συγκεκριμένους ανθρώπους όπως είπαν όλοι, έχουμε με όλη αυτή την πολιτική από πίσω από αυτούς τους ανθρώπους και να ξέρετε ότι η στρόφιγγα είναι ανοιχτή. Το πρόβλημα διογκώνεται, κάθε μέρα έρχονται χιλιάδες κόσμος και τα λοιπά. Δεν αντέχει η Νάουσα φαντάζομαι ούτε μετανάστες, ούτε πρόσφυγες, όπως θέλετε πάρτε το. Θεωρούμε ότι αυτοί εδώ πέρα όπως λέτε, δεν ξέρω τώρα τι πρέπει να γίνει με αυτούς τους ανθρώπους εδώ πέρα, απλά να ξέρετε ότι κανείς δεν τους θέλει, απλά προσπαθούμε τώρα εμείς να βοηθήσουμε κάποια πράγματα και έτσι. Με όλο το σεβασμό και με όλη την εκτίμηση σε όλους σας και με πολλή αγάπη.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστώ πολύ. Και τελευταίος ο κύριος Τσαρνούχας. Ελάτε λίγο τοποθετηθείτε. Ο κ. Τσαρνούχας ζήτησε το λόγο ως πολίτης για να τοποθετηθεί.

ΤΣΑΡΝΟΥΧΑΣ: Ευχαριστώ πολύ και θα ζητήσω την κατανόηση σας προκαταβολικά, γιατί είναι η πρώτη μου φορά σε δημοτικό συμβούλιο. Υπάρχει μία σχετική απειρία. Ηρθα να μιλήσω

σαν πατέρας δύο κοριτσιών μικρών, σαν Ναουσαίος, ανήσυχος και με μεγάλη αγωνία κύριε Δήμαρχε. Και μάλιστα έχουμε και ένα κοινό εμείς οι δύο και εγώ επέστρεψα στη Νάουσα ακριβώς πριν ένα χρόνο, μετά από δεκαετή απουσία, έμενα στη Νέα Πολιτεία Θεσσαλονίκης και κάποια στιγμή η κατάσταση έγινε μη βιώσιμη για την ποιότητα ζωής που ήθελα να προσφέρω στα παιδιά μου, παρατήσαμε δουλειές, δεν πεινούσαμε, εργαζόμενοι ήμασταν και ήρθαμε στη Νάουσα από αγάπη για τον τόπο, όπως και εσείς και για να μεγαλώσω τα παιδιά μου ανθρώπινα, με ελευθερία και με ασφάλεια.

ΔΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ: Πως λέγεστε;

ΤΣΑΡΝΟΥΧΑΣ: Τσαρνούχας Παναγιώτης. Ήρθα να μιλήσω καταρχήν με απόλυτο σεβασμό και στο θεσμό και στα μέλη του δημοτικού συμβουλίου. Αν και ο δήμος δυστυχώς δεν σεβάστηκε τους δημότες τις προηγούμενες 10 μέρες. Κάποιοι επέλεξαν να φέρουν νύχτα λαθρομετανάστες στην πόλη, με πονηριά και εν κρυπτώ. Οι ιδιώτες κινήθηκαν με βάση την κερδοφορία τους και όσο κι αν δεν μας αρέσει, είναι μέχρι ένα σημείο δικαίωμα τους, ελεύθερη αγορά. Ο δήμος όμως θα έπρεπε να ξέρει, κατά τη γνώμη μου πάντα. Επίσης κύριε Δήμαρχε κατά τη γνώμη μου, ήταν απαράδεκτο ότι επιλέξατε να λείπετε την ώρα της κρίσης και ακόμη χειρότερο ότι επιλέξατε να επανεμφανιστείτε μέσα από τη Δημόσια Τηλεόραση, υποβαθμίζοντας τα γεγονότα, προσβάλλοντας το μεγαλύτερο κομμάτι των δημοτών, αλλά και δίνοντας την εικόνα ενός Δημάρχου που δεν έχει αίσθηση της σοβαρότητας των πραγμάτων, αλλά ούτε και τη διάθεση να τα αντιμετωπίσει.

ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ: Τι είναι αυτά που λέτε;

ΤΣΑΡΝΟΥΧΑΣ: Την γνώμη μου. Νομίζω ότι ο δήμος Νάουσας χρειάζεται διοικητή και όχι διαχειριστή. Όμως έστω και έτσι, ότι έγινε, έγινε και φτάσαμε στο σήμερα. Αυτή τη στιγμή πρέπει να επικρατήσει η ενότητα και η νηφαλιότητα. Ο διχασμός δεν είναι λύση και ότι προείπα, δεν θέλω να διχάσω σε καμία περίπτωση την τοπική κοινωνία, αλλά νομίζω ότι πρέπει να λέγονται και αλήθειες, διότι οι ακραίες συμπεριφορές που όλοι τόση ώρα λέτε, θεωρώ ότι δημιουργήθηκαν λόγω έλλειψης ενημέρωσης, διότι αν υπήρχε ενημέρωση σωστή πριν, δεν θα είχε γίνει ούτε διασταύρωση, ούτε πλατεία, ούτε σφαγές, ούτε Μέγα Αλέξανδροι. Θα ήξερε ο κόσμος τι τον περιμένει και θα το διαχειριζόταν όλη η κοινωνία διαφορετικά.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (03-18-14) Μήπως θα ήτανε χειρότερα;

ΤΣΑΡΝΟΥΧΑΣ: Όχι δεν θα ήταν. Πρέπει να κινηθούμε με βάση τις αντικειμενικές αλήθειες και όχι με ευχολόγια και ιδεολογικές παρωπίδες. Η προηγούμενη διοίκηση του δήμου, προς τιμήν της, είχε πάρει ξεκάθαρη θέση και απόφαση κατά οποιασδήποτε παραχώρησης κτιρίων ή εκτάσεων του ευρύτερου δήμου Νάουσας, για τον σκοπό που μιλάμε. Οφείλει και η σημερινή να το επαναλάβει. Ο δήμος Νάουσας ούτε μπορεί, ούτε πρέπει να φορτωθεί βαρίδια και προβλήματα, για τα οποία δεν φέρει καμία ευθύνη. Ο λαός της Νάουσας υπήρξε ανέκαθεν φιλόξενος και φιλόανθρωπος, αλλά όλα έχουν τα όριά τους. Δεν έχουμε το ελαφρυντικό της άγνοιας και τα λάθη απαγορεύονται. Πλέον υπάρχει εμπειρία σε πανελλήνιο επίπεδο. Όπου εγκαταστάθηκαν λαθρομετανάστες, δημιουργήθηκαν τεράστια προβλήματα. Αυτή τη στιγμή οι τοπικές κοινωνίες πανελλαδικά, έχουν εξεγερθεί. Πολλές από αυτές κάποτε τους καλωσόρισαν και σήμερα φωνάζουν για να απαλλαγούν. Εάν είμαστε σοφοί, πρέπει να διδαχθούμε από αυτό και να προλάβουμε καταστάσεις, που σε λίγο δεν θα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Και τα παραδείγματα είναι πάμπολλα πανελλαδικά. Όπως; Οι κάτοικοι στα Διαβατά περνάν καλά;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην κάνουμε διάλογο.

ΤΣΑΡΝΟΥΧΑΣ: Σε όποιο σημείο της Ελλάδας δεν υπήρξε αντίδραση, υπήρξαν αρχικά μικρές αφίξεις, όπως στην περίπτωση της Νάουσας, που οι 185 είναι λίγοι, αλλά στη συνέχεια, λόγω έλλειψης αντίδρασης, οι αφίξεις γιγαντώθηκαν. Και επίσης υπάρχουν πάμπολλα παραδείγματα.

Η διαμαρτυρία των δημοτών αυτή τη στιγμή, είναι ένα δυνατό επιχείρημα για να πάρετε τις σωστές αποφάσεις για την πόλη. Η διαμαρτυρία του κόσμου κύριε Δήμαρχε όσο και αν μπορεί να φάνηκε ακραία ή ο κόσμος που μαζεύτηκε εδώ έξω, θα μπορούσε να είναι εργαλείο στα χέρια σας απέναντι στην κεντρική εξουσία και δικαιολογία για καλές αποφάσεις, ότι ο κόσμος μου διαμαρτύρεται, δεν μπορώ, λέω εγώ. Και εδώ που φτάσαμε, δεν υπάρχει δικαιολογία των δήθεν υπουργικών αποφάσεων ή εντολών. Αυτός ο δήμος, έχει καταντήσει από τις υπουργικές αποφάσεις. Με μία υπουργική απόφαση απαξιώθηκε το νοσοκομείο μας. Με μια υπουργική απόφαση, έφυγε η Εφορία, ο ΟΑΕΕ, υποβαθμίστηκε το ΙΚΑ και πολλά άλλα, όλα από τα υπουργεία ξεκίνησαν. Από τη στιγμή που ο ίδιος ο υπουργός Χρυσοχοϊδης, παραδέχτηκε ότι η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου και ο πρωθυπουργός αλλά έλεγε προεκλογικά και άλλα κάνει τώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Κρήτη tv, Δεν είναι λύση να μεταφέρουμε τους μετανάστες από τα νησιά στην ενδοχώρα. Πριν τις εκλογές.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τσαρνούχα συντομεύεται όμως.

ΤΣΑΡΝΟΥΧΑΣ: Τελειώνω. Και μετά στην Βουλή ξέρουμε. Οφείλουμε κύριοι να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και να χαράζουμε τη δικιά μας πορεία σε τοπικό επίπεδο και όχι να ακολουθήσουμε τον καταστροφικό δρόμο της κεντρικής εξουσίας. Η Νάουσα έχει ήδη τα δικά της τεράστια προβλήματα να αντιμετωπίσει, γιατί όπως είχατε πει και προεκλογικά κύριε Δήμαρχε, δεν ήταν ένας παράδεισος. Όλοι οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να ζουν στην πατρίδα τους, όπως επιθυμούν με την κουλτούρα και τη θρησκεία τους. Όμως το κάνουμε σαφές, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να συμβιώσουμε με το ακραίο Ισλάμ. Οι κόρες μου 7 και 10 χρόνων, που για κάποιους μπορεί να θεωρούνται υποψήφιες νύφες και όχι μικρά παιδιά, σας ρωτάω εσείς όποιος είναι γονέας, αν μπορεί να συμβιώσει και να συμπράξει με αυτό το πράγμα ή οι καταπιεσμένες γυναίκες. Στο Αφγανιστάν ξέρετε τι επικρατεί;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τσαρουχά σας παρακαλώ λίγο.

ΤΣΑΡΝΟΥΧΑΣ: Τελειώνω, ένα λεπτό. Δεν θα συναινέσουμε ούτε στην καταπίεση των γυναικών, ούτε των παιδιών. Δεν θα αλλάξουμε τα πατροπαράδοτα ήθη και έθιμα, επειδή είναι διαφορετικά από των άλλων. Δεν δεχόμαστε ούτε ένα λαθρομετανάστη στην Νάουσα. Η αγκαλιά μας ήταν, είναι και θα είναι ανοιχτή, μόνο για τους πραγματικούς πρόσφυγες πολέμου, που στην παρούσα φάση είναι μόνο οι Σύριοι. Δεν θα δεχτούμε την δραστηριότητα καμίας ΜΚΟ στο δήμο Νάουσας. Οι εκμεταλλευτές του ανθρώπινου πόνου, που πλουτίζουν σε βάρος όλων μας, δεν θα πατήσουν εδώ το πόδι τους. Κύριε Δήμαρχε επικαλούμαι τα δικά σας λόγια για να καταλήξω. Συγκεκριμένα στο Debate της Φωνής Νάουσας, είχατε πει απαντώντας σε διάφορες αιχμές, η απόφασή μου να επανέλθω είναι συναισθηματική. Η μόνη πραγματική αιτία είναι ο καημός και η αγάπη μου για τον τόπο. Αυτό που με συγκίνησε, αν κάποιος εκεί έξω Ναουσαίοι, δεν ζουν στο δήμο μας, ας είμαι εγώ το σύμβολο για να γυρίσουν. Και καταλήξατε εκείνη τη μέρα ως εξής. Ονειρεύομαι να είμαι ο Δήμαρχος, που θα βάζει με ασφάλεια την πόλη και τις κοινότητες για ύπνο το βράδυ και θα κερνάει με ένα χαμόγελο τον καφέ το πρωί. Αυτή η έκφραση σας εμένα με κέρδισε σαν άνθρωπο. Σας καλώ να κάνετε το όνειρό σας πραγματικότητα. Όλοι ενωμένοι, δημότες και δημοτικό συμβούλιο, να προστατέψουμε την ηρωική μας πόλη και τα χωριά μας, να βρούμε λύση στα προβλήματά μας, να επαναλειτουργήσει ο Άγιος Νικόλαος, να αξιοποιηθούν όπως τους αξίζει τα Πηγάδια, να προστατεύσουμε τα σχολεία μας και το νοσοκομείο μας.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ηρέμησε λίγο. Κύριε Τσαρνούχα, κύριε Τσαρνούχα.

ΤΣΑΡΝΟΥΧΑΣ: να ξαναφέρουμε πίσω τις υπηρεσίες και να δημιουργήσουμε τις συνθήκες εκείνες, που θα μας επιτρέψουν να φέρουμε πίσω τα δικά μας παιδιά.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τσαρνούχα επιτρέψτε μου λίγο.

ΤΣΑΡΝΟΥΧΑΣ: Κανέναν άλλον.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τσαρνούχα με ακούτε; Σας έδωσα το λόγο για να τοποθετείτε, για ένα θέμα ως γονέας και κάνετε πολιτική τοποθέτηση.

ΤΣΑΡΝΟΥΧΑΣ: Μάλιστα, μάλιστα. Εγώ αν κινδυνεύω να ζανά μεταναστεύσω από την Νάουσα, είναι θέμα γονέα και αυτό.

ΤΡΙΤΟΣ (εκτός μικροφώνου): Εδώ που τα λέμε πρόεδρε πολλές πολιτικές τοποθετήσεις ακούσαμε

ΤΡΙΤΟΣ (εκτός μικροφώνου): Σήμερα ήταν το κάτι άλλο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν. Με ακούτε; Εντάξει.

ΤΣΑΡΝΟΥΧΑΣ: Και ένα τελευταίο 10 δευτερόλεπτα. Σήμερα στους δρόμους της Νάουσας ακούστηκε ένα σύνθημα εμπνευσμένο που αφορά όλους σας και έλεγε ένα μαζί, μία νέα Πνοή, για τον κοινό μας τόπο, η Λαϊκή Συσπείρωση είναι η δύναμη της δημιουργίας μας. Αφορά όλους το πρόβλημα, οφείλετε όλοι να είστε ενωμένοι, να κοιτάζετε την αλήθεια κατάματα. Ευχαριστώ πολύ.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ακούστε με λίγο κύριε Τσαρνούχα, γιατί έτσι επειδή αναφέρατε το όνομά μου πολλές φορές κάνοντας μία κριτική σκηνής, οφείλω να απαντήσω για λόγους αξιοπρέπειας. Αν είχατε προσέξει τις ανακοινώσεις του δήμου, θα βλέπατε ότι είχαν γίνει οι ανακοινώσεις πολύ πριν γίνουν τα όποια έκτροπα. Μάλιστα είχα αναφερθεί για 193 μετανάστες, πριν αποχωρήσω. Στη συνέχεια όπως γνωρίζετε πολύ καλά, εγώ δεν πήγα για ταξίδι αναψυχής κάπου, πήγα για συγκεκριμένες, σοβαρές και πολύ σημαντικές εργασίες του δήμου. Δεν μπορεί κανένας ακραίος, είτε είναι 5, είτε είναι 10, είτε είναι 20, είτε είναι 50, να καθορίζει τις κινήσεις του δημάρχου, τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου. Η συνολικότερη εικόνα, λυπάμαι πάρα πολύ προφανώς εκφράσατε την προσωπική σας άποψη, δεν είναι αυτή. Εάν υπήρχε ο ελάχιστος κίνδυνος, ο ελάχιστος κίνδυνος για οποιοδήποτε δημότη της Νάουσας, δεν υπήρχε καμία πιθανότητα να είμαι απών. Αλλά από την άλλη, έγιναν κάποια ακραία επεισόδια, ήμουν εδώ όταν έγιναν, δεν έλειπα, αργότερα έφωνα, ενημέρωσα με δελτίο τύπου ότι μιλάμε μόνο απλά για 180 πρόσφυγες και το ζήτημα πέρασε πάρα πολύ χαμηλά. Δεν μπορείτε να καθορίζετε το πρόγραμμα μου. Ούτε να απαιτείτε.. όχι δεν θα με διακόψετε. Δεν θα με διακόψετε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ανθρακέα καθίστε κάτω.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν θα με διακόψετε.

ΑΝΘΡΑΚΕΑΣ: Είπατε ότι ήσασταν έξω, ήταν ψέματα. Όταν καλεστήκατε από έναν...

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν θα με διακόψετε.

ΑΝΘΡΑΚΕΑΣ: Ήσασταν εξωτερικό το είπατε. Δεν ήσασταν εδώ, το αναφέρατε μόνος σας.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν θα με διακόψετε. Υπάρχουν τα εισιτήρια τα αεροπορικά. Εν πάση περιπτώσει. Όχι όχι θα περάσετε έξω.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ανθρακέα δεν έχετε τον λόγο. Δεν έχετε το λόγο. Κύριε Ανθρακέα δεν έχετε το λόγο. Το καταλαβαίνετε; Το καταλαβαίνετε; Δεν έχετε το λόγο το καταλαβαίνετε;

ΑΝΘΡΑΚΕΑΣ: Ένα πράγμα θα πω και φεύγω κύριε Πρόεδρε.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πείτε όσα θέλετε, αλλά δεν έχετε το λόγο έτσι κι αλλιώς.

ΑΝΘΡΑΚΕΑΣ: Εγώ ξέρω όταν στην οικογένειά μου δημιουργείται ένα πρόβλημα είμαι παρών να το αντιμετωπίσω. Όταν εσείς είστε η κεφαλή της Νάουσας και απουσιάζετε...

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τώρα ας θυμηθούμε τις δηλώσεις που κάνατε. Λοιπόν δεν θα συνεχίσω σε αυτό το διάλογο, τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο, ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Περνάμε στις δευτερολογίες των αρχηγών.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λοιπόν νομίζω ότι πραγματικά αν πάρουμε όλες τις τοποθετήσεις και των φορέων και των παρατάξεων και συνολικότερα του δήμου, έχουμε πραγματικά μία κοινή

συνισταμένη. Η κοινή συνισταμένη που υπάρχει σήμερα και έχει προκύψει αβίαστα, είναι προφανώς ότι οποιαδήποτε προσφορά αλληλεγγύης, οποιαδήποτε κίνηση ή δράση η οποία θα ηρεμήσει την κοινωνική συνοχή της Νάουσας και υπάρχουν πολλές, υπάρχουν πολλές που είτε ακούγονται, είτε δεν ακούγονται. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Οι ίδιοι οι πρόσφυγες μου πρότειναν είτε κάποια μέρα να μαγειρέψουν για μας, είτε να καθαρίσουν κάποιο χώρο εθελοντικά, για να δείξουν την ευγνωμοσύνη τους για τη φιλοξενία που τους παρέχουμε. Υπάρχουν πολλά που μπορούμε να σκεφτούμε, πολλά που μπορούμε να κάνουμε. Αυτή τη στιγμή όμως η κοινή συνισταμένη όλων των παρατάξεων και των δηλώσεων, ότι πραγματικά η Νάουσα είναι μία πόλη αλληλεγγύης, πραγματικά ο δήμος μας είναι ένας Δήμος ο οποίος αντιλαμβάνεται τι σημαίνει ανθρωπιά, τι σημαίνει προσφορά στο Δήμο, τι σημαίνει ισονομία, τι σημαίνει ίσα δικαιώματα για όλους, ανεξαρτήτως χαρακτηριστικών. Από την άλλη είμαστε ανήσυχοι. Ένα σημείο που κράτησα από πολλούς που μίλησαν, είναι ότι κατά πάσα πιθανότητα το πρόβλημα θα ενταθεί το επόμενο διάστημα. Σχεδόν όλοι, λίγο ή πολύ, σκεφτόμαστε ότι θα υπάρξουν ίσως πιέσεις. Νομίζω αυτή ήταν η λέξη που χρησιμοποιήσατε ήταν όντως ότι θα ήθελα να την χρησιμοποιήσω και εγώ, πιέσεις για χωροθέτηση είτε hotspot, είτε άλλων προσφύγων, είτε άλλων μεταναστών, είτε με οποιαδήποτε διαδικασία γίνει στο δήμο. Δεν θα ήθελα, αν συμφωνείτε και εσείς, να προκαλέσουμε εμείς συζήτηση. Είναι ξεκάθαρη η απάντηση λίγο ή πολύ, ότι πραγματικά ο δήμος αυτή τη στιγμή έχει προσφέρει τα μέγιστα και δεν είναι ο χώρος που θα μπορούσαν να τοποθετηθούν και άλλοι μετανάστες, αλλά παρόλα αυτά, σε επικοινωνία με το Υπουργείο, με διαβεβαίωσαν και αυτό θέλω να το μεταφέρω, ότι δεν έχουν στο σχεδιασμό τους κάποια άλλη τοποθέτηση αιτούντων ασύλου στο δήμο μας. Δεν υπάρχει στον σχεδιασμό τους. Συγκεκριμένα, επειδή όπως ξέρετε ο χειμώνας διακόπτει ή μειώνει τις ροές μεταναστών, θεωρώ ότι αυτός ο σχεδιασμός θα παραμείνει για τους επόμενους μήνες. Κανείς δεν μπορεί να μας διαβεβαιώσει πώς θα είναι τα πράγματα του χρόνου. Κάνεις. Δεν νομίζω ότι κάποιος έχει τη λύση στο να με σιγουριά και με σύνεση και με απόλυτο τρόπο να πει ότι θα έχουμε αυτές τις μεγάλες ή μικρότερες πιέσεις του χρόνου. Άρα λοιπόν για την ώρα αυτό που σας είπα από την αρχή στην περιγραφή της κατάστασης, ισχύει. Η εκτίμησή μου ότι θα συνεχίσει να ισχύει για τους επόμενους μήνες και να κρατάμε τις τοποθετήσεις όλων που πραγματικά έχουν κοινή συνισταμένη και έχουμε καταλήξει όλοι μαζί. Όντως εάν κρατάω κάτι από την προηγούμενη τοποθέτηση, εμένα μου άρεσε το ένα μαζί για το κοινό μας τόπο, με την δύναμη πνοής και τα λοιπά. Πραγματικά σε αυτό συμφωνώ απόλυτα. Τέτοια ζητήματα δεν είναι ζητήματα μικροπολιτικής. Είναι ουσιαστικά ζητήματα, μπορεί να μην έχει γίνει κάτι ακραίο, αλλά ανησυχούν οι πολίτες. Εμένα ξέρετε μπορεί να ενοχλούμε από ακραίες τοποθετήσεις, ιδιαίτερα όταν επιτίθενται σε κάποιους ανθρώπους, αλλά όταν μία μάνα έρχεται και μου λέει ανησυχώ για το γιο μου ή ένας πατέρας, εγώ πρέπει να δεχτώ αυτήν την ανησυχία και νομίζω ότι όλοι το κάνουμε και αν είναι εύλογη να την δούμε, εάν είναι παράλογη να την διαχειριστούμε, όποιες και αν είναι οι αιτίες. Κάπως νομίζω πρέπει να προχωρήσουμε και θεωρώ ότι έτσι θα πρέπει να κλείσει το σημερινό Δημοτικό συμβούλιο. Ευχαριστώ.

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ: Πραγματικά ακούστηκαν πολλές φωνές, πολλές επαναλαμβανόμενες φωνές βέβαια, η ουσία του πράγματος όμως παραμένει. Νομίζω ότι προφανώς και είναι κοινή αντίληψη όλων μας, ότι στην δεδομένη χρονική στιγμή, στην παρούσα χρονική στιγμή, το θέμα μας δεν είναι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται ήδη σε δύο ξενοδοχειακές μονάδες του δήμου μας. Το θέμα μας είναι το μετά. Και εδώ κύριε Δήμαρχε θα επιμείνω. Εμένα με κάλεσε ο κύριος Βίτσας, είναι πάγια τακτική, θα το διαπιστώσετε πολύ σύντομα των κυβερνώντων, ο αιφνιδιασμός. Εμένα με κάλεσε την μία μέρα για να πάω την άλλη στην Αθήνα, να μιλήσουμε από κοντά. Αντίστοιχα θα γίνει και τώρα. Διαβεβαιώσεις. Εγώ δεν αμφισβητώ τίποτα από αυτό

που λέτε, άλλα αντίστοιχα να ρθει κάποια στιγμή και θα τεθεί ένα θέμα, το οποίο πιστεύω ότι πρέπει από τώρα να το συναποφασίσουμε και αυτό είναι η φιλοξενία επιπλέον κόσμου, με τη δημιουργία μόνιμης δομής. Hotspot. Μέσα σε όλα αυτά και θα επανέλθω κλείνοντας, κάνοντας την τελική πρόταση τη δική μας, επαναλαμβάνω ότι θα πρέπει να προσέξουμε κάποια πράγματα. Πρώτον, είναι πολύ κρίσιμος και πολύ σημαντικός ο διαχωρισμός της ιδιότητας των ανθρώπων αυτών. Όσο κι αν δεν μας αρέσει, όσο κι αν είναι πολύ ωραίο να ακούγεται το πρόσφυγας, ε δεν είναι πρόσφυγες παιδιά όλοι. Δεν είναι όλοι πρόσφυγες. Τελείωσε. Αυτό πρέπει να το κάνουμε, πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Υπάρχουνε πάρα πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι είναι οικονομικοί μετανάστες. Και εδώ θα ρθω λίγο, ακούστηκαν διάφορα πράγματα, εδώ μας ειπώθηκαν από τους εκπροσώπους διαφόρων παρατάξεων, για ανθρώπους που είναι στη Γερμανία, που είναι σε άλλες χώρες, στις Ηνωμένες Πολιτείες και τα λοιπά. Ποια είναι η κατάσταση εκεί στην υποδοχή των οικονομικών μεταναστών; Είναι ίδια; Υπάρχουν οικονομικοί μετανάστες στη Γερμανία, οι οποίοι πηγαίνουν χωρίς έγγραφα; Πού ακούστηκε αυτό το πράγμα; Κανένας δεν πηγαίνει στη Γερμανία χωρίς έγγραφα. Επίσης, εκείνο το οποίο φυσικά έτσι συμφωνούμε όλοι, ότι το πρόβλημα είναι, δυστυχώς πέραν των δυνατοτήτων της Ελληνικής Κυβέρνησης, της Ελληνικής πολιτείας, του Ελληνικού λαού, είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχει πλέον ευρωπαϊκή διάσταση. Σαφέστατα, δεν γινόμαστε μάρτυρες της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης στην ουσία της, γινόμαστε μάρτυρες της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης καθαρά και μόνο στο οικονομικό κομμάτι. Και ένα ερώτημα που πρέπει να τεθεί για το μετά, είναι, πολύ ωραία αυτή τη στιγμή ένα δίκτυο ΜΚΟ δουλεύει πάρα πολύ καλά, διαχειρίζεται το πρόβλημα σχεδόν κατ αποκλειστικότητα, και έρχονται χρήματα από το εξωτερικό. Μέχρι τότε; Μέχρι τότε θα έρχονται χρήματα από το εξωτερικό; Αναρωτιόμαστε και εδώ θα ρθω στην ουσία του πράγματος, αναρωτιόμαστε τι θα συμβεί εάν, παραδείγματος χάρη στο ενδεχόμενο μιας μόνιμης δομής, ξαφνικά η χρηματοδότηση σταματήσει; Επειδή πολλές φορές και εδώ να κάνω μία παρένθεση, οι χαρακτηρισμοί αυτοί που λέμε, είναι άλλο να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα και άλλο να χαρακτηρίσουμε αφειδώς τον κόσμο, είτε ρατσιστές, είτε ξέρω γω φασίστες, είτε ξενοφοβικοί, είτε από την άλλη πλευρά ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν αγαπούν, μη πατριώτες, το ένα, το άλλο και τα λοιπά. Είναι λάθη χαρακτηρισμοί από ποια πλευρά και αν προέρχονται. Οι χαρακτηρισμοί οι ακραίοι, είναι ακραίοι, είτε προέρχονται από τη μια, είτε προέρχονται από την άλλη πλευρά και πρέπει να προσέξουμε κάτι το οποίο δεν το προσέχουμε. Μην χαρίζουμε ανθρώπους σε συγκεκριμένα μορφώματα, τα οποία δεν περιποιούν τιμή για την πατρίδα η ύπαρξή τους. Χαρίζουμε πολύ κόσμο σε μορφώματα. Δεν είναι ο πατέρας και η μητέρα που ανησυχεί αυτή τη στιγμή επαναλαμβάνω, εύλογα, ανησυχία έχουν οι άνθρωποι. Ούτε θέλουν, η πλειοψηφία του κόσμου ούτε να σφάζει κανέναν θέλει, ούτε να αρχίσει να κυνηγάει, ούτε να μπαίνει με μαδέρια στα ξενοδοχεία και στις δομές. Έχουν όμως μία εύλογη ανησυχία. Αυτήν την εύλογη ανησυχία πρέπει να την κατανοήσει όλο το πολιτικό σύστημα. Όλο το πολιτικό σύστημα. Μην χαρίζουμε κόσμο, βάζοντας ταμπέλες και ταυτότητες σε μορφώματα, που όντως δημιουργούν προβλήματα. Και κλείνω αυτή την παρένθεση και επανέρχομαι πλέον στην ουσία. Μην μπερδεύουμε λοιπόν τις καταστάσεις με πρόσφυγες, μετανάστες και τα λοιπά, οικονομικούς μετανάστες. Σαφέστατα, εγώ πέρυσι είχα πάει στο στο ξενοδοχείο στον Αστέρα, όταν είχαν έρθει εκεί περίπου 70 άτομα και πραγματικά, όντως, είδα δύο καταστάσεις διαφορετικές. Είδα 40 περίπου Αφγανούς, οικογένειες, μάνα, πατέρας και από πέντε παιδιά ο καθένας και είδα και 28 με 30 Ιρακινούς, ηλικίας από 18 έως 30 μάζιμουμ, οι οποίοι είχαν τελείως διαφορετική συμπεριφορά και αντίληψη. Ποια ήταν η συμπεριφορά τους; Εμείς προφανώς και κανένας τους, κανένας από αυτούς τους ανθρώπους, δεν θέλει να μείνει σε έναν τόπο, ο οποίος δεν έχει προοπτική ή τέλος πάντων δεν έχει την προοπτική που ενδεχομένως θα

ήθελαν ή που ονειρεύονται από άλλους ανθρώπους που σε παλιότερες εποχές πήγαν σε χώρες της Ευρώπης. Οι άνθρωποι τι λέγανε; Οι μεν Αφγανοί, πράγματι αυτό που είπε ο κύριος δήμαρχος, εγώ πιστεύω ότι όντως μπορεί να ειπώθηκε, ήταν άνθρωποι που σκέφτονται τελείως διαφορετικά. Γιατί; Γιατί ήταν με τις οικογένειές τους, οι άνθρωποι θέλανε ησυχία, δεν θέλανε να ταλαιπωρούνται, καταλάβαιναν τι συμβαίνει και ούτω καθεξής. Οι Ιρακινοί που είχαν έρθει, δεν είναι θέμα εθνικότητας, ήταν μόνοι τους, νέοι άνθρωποι, οι οποίοι το μόνο που τους ενδιέφερε, έλεγαν εμείς θέλουμε να πάμε στη Γερμανία, αυτό έλεγαν και μάλιστα απαιτούσαν από μένα να τους βγάλουμε ταξιδιωτικά έγγραφα. Λοιπόν το πρόβλημα που θα προκύψει, είναι στην περίπτωση που προκύψει, ανοίξει η συζήτηση, εμένα η αίσθησή μου είναι ότι είναι πολύ κοντά, έγινε μία φορά, το αποτρέψαμε τότε. Το αποτρέψαμε όχι γιατί δεν είμαστε ανθρωπιστές, το αποτρέψαμε με συγκεκριμένα στοιχεία. Με συγκεκριμένα στοιχεία που αφορούν την οικονομική κατάσταση της περιοχής, την έλλειψη θέσεων εργασίας, προβλήματα που αφορούν στην υγειονομική περίθαλψη, τα προβλήματα με την υποστελέχωση του τμήματος ασφαλείας και με το γεγονός ότι ειδικά σε συγκεκριμένους χώρους έτσι, είπε εδώ ο φίλος μας ο ξενοδόχος, δεν ξέρω αν είναι ακόμη εδώ, και εγώ πέρυσι τον αμπελώνα τον είχα αποτρέψει. Αυτός που δεν εμφανίζεται σήμερα στα στοιχεία του υπουργείου, το είχα αποτρέψει. Δεν το είχα αποτρέψει γιατί έχω κανένα πρόβλημα με την ιδιωτική πρωτοβουλία, με την επιχειρηματικότητα, το είχα αποτρέψει γιατί εξέθεσα κάποιους λόγους, ότι βρίσκεται κοντά στο βασικό τουριστικό πόλο, ότι βρίσκεται κοντά στο κολυμβητήριο, ότι βρίσκεται κοντά στο στρατόπεδο και ότι βρίσκεται κοντά σε ένα μεγάλο συγκρότημα σχολείων. Άρα λοιπόν θα κληθούμε σύντομα με τα δεδομένα αυτά, γιατί πραγματικά η κατάσταση όπως διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή στο Διεθνές σκηνικό δεν είναι καλή και σαφέστατα έχετε δίκιο, όλα αυτά που λέμε, ναι, να συμφωνήσουμε και ο κακός ιμπεριαλισμός και ο καπιταλισμός και όλα, αλλά το πρόβλημα έρχεται εδώ, το πρόβλημα είναι εδώ, δεν έχουμε ούτε τη δυνατότητα να πείσουμε την Κίνα, σαν σοσιαλιστική δύναμη, ούτε να πείσουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες σαν κύριο εκφραστή του αντιπάλου δέοντος, δέους. Εδώ είμαστε τώρα. Τι πρέπει να γίνει; Το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει, είναι να καταστήσουμε σαφές στην Ελληνική Κυβέρνηση, ότι αυτό το οποίο πρέπει να επικρατήσει, είναι η ανάγκη για μία ολοκληρωμένη μεταναστευτική στρατηγική. Μπορεί η Νάουσα να πάρει και να φιλοξενήσει στο τέλος της ημέρας 200 ανθρώπους, οι οποίοι στο σενάριο του ότι θα μείνουν εδώ, δεν έχουμε εμείς κανένα πρόβλημα να μείνουν κάποιοι άνθρωποι εδώ πέρα, αλλά αυτή την επόμενη μέρα, θα μπορούν και εφόσον διακοπεί η χρηματοδότηση από τους οργανισμούς και την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μπορούν την επόμενη μέρα να εξασφαλίσουν τα αναγκαία για την οικογένειά τους; Σαφέστατα, θα πρέπει επίσης να πάρουμε απόφαση, ότι και αυτό το οποίο σήμερα που μας ενδεχομένως κάποιους τους τρομάζει, σε κάποιους τους φαίνεται πολύ ξένο και δεν είναι άδικο αυτό έτσι, ότι εδώ θα μείνει, θα μείνουν, ενδεχομένως να μείνουν κάποιοι άνθρωποι. Κάποιοι άνθρωποι που δεν επιδέχονται ενσωμάτωσης. Στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή υπάρχουν χώρες όπως η Σουηδία, υπάρχουν χώρες όπως η Γαλλία, με πέντε, τέσσερις και πέντε γενιές μεταναστών από χώρες αντίστοιχες, οι οποίοι άνθρωποι δεν ενσωματώθηκαν ποτέ σε ένα κατά βάση κοσμικό κράτος. Εγώ δεν θέλω να μπω σε πλαίσια Θρησκευτικά. Σε ένα κατά βάση κοσμικό κράτος όπως είναι η Γαλλία. Άρα λοιπόν, για να κλείσω την τοποθέτησή μου, αυτό το οποίο χρειάζεται, είναι σαφέστατα να δοθεί ένα σαφές μήνυμα, ότι η Νάουσα, οι πολίτες της, είναι όντως διατεθειμένοι να συνδράμουν και να στηρίζουν αυτούς που έχουν πραγματικά ανάγκη, αυτούς που βρέθηκαν εδώ, στο πλαίσιο της προσφυγιάς. Πρέπει ταυτόχρονα αυτούς που είναι εδώ, όπως εμείς σαν πολίτες, σαν δημότες της Νάουσας, θα προσφέρουμε για την αναγκαία κοινωνική Ειρήνη και ηρεμία, η οποία πρέπει να πρυτανεύσει, θα προσφέρουμε σε αυτούς τους ανθρώπους που

βρίσκονται ήδη εδώ πέρα έτσι, ότι, ότι μπορούμε και στο μέτρο που αναλογεί στον καθένα. Κυρίως θα πρέπει να τους προσφέρουμε ηρεμία, η οποία θα είναι προς όφελός μας. Ταυτόχρονα δε, θα πρέπει να τους επισημανθεί όπως είχα κάνει εγώ πέρυσι, ότι είναι απαραίτητη προϋπόθεση και εκείνοι να σεβαστούν το Δήμο, την κοινωνία που τους φιλοξενεί, ότι θα πρέπει να μπορούν να συμπεριφερθούν με τέτοιο τρόπο που να μην δημιουργεί σε καμία περίπτωση προβλήματα και να καθησυχάσει τις ανησυχίες του κόσμου. Λέμε λοιπόν τώρα, να δούμε το δάσος και όχι το δέντρο, το δέντρο είναι οι 180. Το δάσος είναι η περίπτωση του hotspot. Κλείνοντας λοιπόν κύριε Πρόεδρε και κύριε δήμαρχε, εμείς θα προτείνουμε το εξής. Επειδή όπως είπα πολύ σύντομα φαντάζομαι θα βρεθείτε σε δύσκολη θέση, θα πιεστείτε πολύ, όπως πείστηκα και εγώ, νομίζω ότι πρέπει να πάρουμε σήμερα μία απόφαση, η οποία να σας προσφέρει την απαραίτητη νομιμοποίηση και εξουσιοδότηση από το συμβούλιο, για να μπορέσετε να εξηγήσετε για ποιο λόγο δεν μπορεί, έτσι χωρίς προγραμματισμό, χωρίς σχέδιο, χωρίς κανένα πλάνο δράσης για το σήμερα και το αύριο, η Νάουσα να δεχτεί τη δημιουργία ενός κέντρου μόνιμης φιλοξενίας ένα hotspot. Άρα λοιπόν κλείνω λέγοντας ότι η Νάουσα ως φιλόξενη πόλη, θα φροντίσει και οι δημότες της θα φροντίσουν, αυτό το διάστημα να μην υπάρξει κανένα απολύτως πρόβλημα και ταυτόχρονα να διατρανώσουμε την αντίθεσή μας στη δημιουργία μιας μόνιμης δομής. Άρα λοιπόν πρόταση μας είναι αυτή, να πέσουν οι τόνοι, να υπάρξει μία κατανόηση από όλες τις πλευρές ότι αυτό και ένα κι αν θέλετε και ένα βάρος που αντιστοιχεί σε εμάς να το σηκώσουμε, αλλά όχι τίποτα άλλο πέρα από τις δυνάμεις μας και από την ικανότητά μας, να μπορέσουμε να προσφέρουμε ικανοποιητική διαβίωση και σε αυτούς που θα έρθουν, αλλά και σε αυτούς που μένουν εδώ και παλεύουν καθημερινά με τα προβλήματα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ. Κύριε Τσουκαλά.

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: (Μιλάει εκτός μικροφώνου) Τώρα εντάξει; Κύριε Δήμαρχε μάλλον πρέπει να εξασφαλίσετε χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να ανανεωθούν τα μικρόφωνα. Λοιπόν, λέω όταν κρατάμε ίσες αποστάσεις από το θύτη και από το θύμα, τότε είναι σαν να παίρνουμε τη θέση του θύτη. Πολλές κουβέντες ακούστηκαν εδώ ότι είμαστε φιλόξενοι, ότι είμαστε ανοιχτοί, αλλά, εκείνο το αλλά, είναι αυτό που τα ανατρέπει όλα και πάμε από την άλλη πλευρά. Και εγώ θα αναφέρω και μία προσωπική εμπειρία έτσι, για να δούμε πώς λειτουργούσαν εκεί κάτω στην διασταύρωση. Ήταν το ότι σταμάτησαν ασθενή μου, που τον χειρούργησα το πρωί για να κάνουν face control, σε άνθρωπο που έχει το σοκ το προσωπικό εκείνη την ώρα. Πέρασα μετά από μία ώρα εγώ, στην αρχή νόμιζα εγώ ότι ήτανε τίποτα κάποιο τροχαίο. Όταν είδα μετά χλαμύδες και παλούκια και τα λοιπά, κατάλαβα περί τίνος πρόκειται. Όταν λέμε ότι θα πρέπει να βλέπουμε το δάσος και όχι το δέντρο, ή εγώ το λέω διαφορετικά, ότι θα πρέπει να βλέπουμε τις αιτίες οι οποίες δημιουργούν το πρόβλημα και να αποδεχόμαστε το πρόβλημα, τότε πραγματικά μας φεύγει και ο φόβος και όλα αυτά που δημιουργούνται και κάνουν την πόλη μας κλειστοφοβική. Και ρωτάω εγώ ας πούμε το Δήμαρχο. Αν όπως είπε ο κ. Κουτσογιάννης, τον καλέσει αύριο ο Υπουργός και του πει, συνολικά υπάρχουν τριάντα 35.344 εγκλωβισμένοι στη Λέσβο, από τους οποίους οι 16.000 ζούνε σε μία, από τους οποίους οι 16.000 είναι στη Λέσβο περίπου και από αυτούς οι 14.600 διαβιούν σε ένα ΚΥΤ, κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης στη Μόρια, σε δομές που είναι μόνο για 2.800 άτομα. Στην Χίο υπάρχουν 5.140 εγκλωβισμένοι, από τους οποίους οι 4.864 διαβιούν σε μία δομή που είναι μόνο για 1.014 άτομα. Στη Σάμο, είναι 6.404 άτομα εγκλωβισμένοι, από τους οποίους οι 6.173 ζούνε σε κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης που είναι μόνο για 6.048 άτομα. Δεν θέλω να αναφερθώ παραπέρα. Το 50% των προσφύγων στα νησιά είναι ανήλικοι. Από τους ανήλικους, είναι 4.700 ασυνόδευτα παιδιά, από τα οποία 1.178 αγνοούνται. Η ψυχική τους και η σωματική τους κατάσταση είναι σε άθλια κατάσταση. Στη Σάμο αντιστοιχεί μία τουαλέτα για 300 άτομα.

Το αντίστοιχο νούμερο στη Λέσβο είναι για 1 προς 200. Τότε ο Δήμαρχος τι θα πει; Σίγουρα βέβαια σε αυτή η περίπτωση δεν είναι ότι η Νάουσα ότι θα σηκώσει αυτό το πρόβλημα, σίγουρα θα πρέπει να πούμε ότι θα πρέπει να γίνει μία κατανομή σε όλη την Ελλάδα. Έτσι δεν είναι; Ναι. Σαφώς. Από κει και πέρα όμως, όλοι συμφωνήσαμε ότι το γεγονός είναι συνεχές, είναι παγκόσμιο, εγώ θα διαφωνήσω με τον κύριο Κουτσογιάννη σε σχέση με Ιράκ, Υποσαχάρια Αφρική και Αφγανιστάν. Πέρα από τον ορισμό που δίνουμε στο μετανάστη-πρόσφυγα, είναι ακόμη και η ύπατη αρμοσσία του ΟΗΕ, σε ορισμένες περιπτώσεις δυσκολεύεται να χαρακτηρίσει, όπως παραδείγματος χάρη για το Ιράκ ή για το Αφγανιστάν, αν είναι πρόσφυγες ή μετανάστες, γιατί και εκεί πέρα παραδείγματος χάρη τι θέλουν οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις στο Αφγανιστάν; Ή στο Ιράκ δεν υπάρχουν εστίες πολέμου; Ποιος μπορεί να έρθει στο ότι γίνονται, ότι δεν υπάρχουν εκεί άτομα τα οποία αναγκάζουν να φύγουν εξαιτίας πολεμικών συρράξεων. Στην υποσαχάρια Αφρική δεν συμβαίνει επίσης το ίδιο; Ποιος μπορεί πάλι εκεί πέρα να χαρακτηρίσει κάποιον πρόσφυγα ή μετανάστη; Από την άλλη πλευρά, εμείς λέμε ότι γιατί αυτό το πρόβλημα που έτσι κι αλλιώς η Ευρώπη το υφίσταται εξαιτίας παλιών αμαρτιών, δεν θα ήθελα να πω, γιατί να μην το επωμιστούν και οι υπόλοιπες χώρες; Το ένα εκατομμύριο που δέχτηκε η Γερμανία, το δέχτηκε κατ επιλογή με συγκεκριμένη εντολή του συνδέσμου βιομηχάνων της Γερμανίας, για αυτό έχουσε και χαρτιά και για την περίπτωση ειδικά της Γερμανίας, η συνθήκη του Δουβλίνου έγινε λάστιχο. Ενώ υπογράφηκε η συνθήκη του Δουβλίνου, η οποία έλεγε ότι κατά παράβαση βέβαια και αυτή του Διεθνούς δικαίου, ότι οι πρόσφυγες επιστρέφουν στη χώρα υποδοχής, λοιπόν, η Γερμανία επειδή ήθελε φθινό εργατικό δυναμικό, άφησε λάστιχο τα σύνορα, το δεχτήκαμε τότε και εμείς, περνούσαν οι ροές και πήγαιναν για πάνω για τη Γερμανία, βέβαια δεν μπορούσαν να πάνε ούτε αεροπορικώς, ούτε με καράβι, γιατί θα διαμαρτύρονταν τότε, όπως διαμαρτυρόμαστε εμείς, θα διαμαρτύρονταν εκεί οι Γερμανοί, άφησαν να εννοηθεί ότι είναι κατατρεγμένοι. Και αφού δέχτηκε ένα αριθμό α εργατικού δυναμικού και μάλιστα εξειδικευμένο, έβαλε άλλες χώρες εμπροσθοφυλακή, Ουγγαρία και τις χώρες του, Σλοβακία και τα λοιπά, να κλείσουν τα σύνορα. Αυτό έγινε με τη Γερμανία και για αυτό έχουσε χαρτιά στη Γερμανία. Αλλά η Γερμανία ή οι Ηνωμένες Πολιτείες ή η Κίνα, μπορούν να επιβάλλουν καταστάσεις. Η Ελλάδα μπορεί; Όχι. Εμείς μόνο συνειδητοποιώντας το πρόβλημα και αγωνιζόμενοι και πιέζοντας τα διεθνή, στην προκειμένη περίπτωση την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι επιβάλλεται η Ελλάδα, κάτι που προκύπτει από τη συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκία, να μη γίνει μία αποθήκη ψυχών. Οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να φεύγουν, κανένας δεν έρχεται εδώ πέρα για να μείνει. Ενδεχομένως κάποιιοι και να μείνουν, να βρουν δουλειές, να κάνουν και τα λοιπά. Είτε όμως μείνουν, είτε φύγουν, αυτούς τους ανθρώπους δεν πρέπει να τους κάνουμε εχθρούς μας. Για αυτό λέμε ότι κοιτώντας το αίτιο, το οποίο αίτιο είναι η απαράδεκτη συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας, είναι να πούμε, να πιέσουμε, ότι θα πρέπει να φύγουν οι πρόσφυγες και μετανάστες και σε όλες τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως εμείς ζητάμε ισόποση κατανομή σε όλες τις άλλες πόλεις της Ελλάδας, έτσι θα πρέπει να γίνει και μία ανάλογη κατανομή και σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί είναι όμως που η Ευρωπαϊκή Ένωση πάσχει. Ενώ για οικονομικά ζητήματα, γιατί ακριβώς για αυτό το λόγο, επειδή είναι ένωση συμφερόντων μονοπωλίων, βρίσκει αμέσως λύση, όταν πρόκειται για τέτοιου είδους προβλήματα, η κάθε χώρα ακολουθεί τη δικιά της πολιτική. Εμείς δυστυχώς δεν ακολουθούμε καμία πολιτική και εγκλωβιζόμαστε στην πολιτική στην οποία μας επιβάλλουν. Αυτό θα πρέπει κατά τη γνώμη μας να αντιπαλέψουμε. Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ και εγώ. Κυρία Ιωσηφίδου.

ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ: Εγώ μόνο μία μικρή παρέμβαση, που προέκυψε από τις συζητήσεις. Πρώτον είμαστε εναντίον των hotspot και της γκετοποίησης, για όλους τους λόγους που είπαμε και πριν και δεύτερον, εννοείται ότι θα τηρηθεί αυτό που είπε από την αρχή που άκουσα ο πρωθυπουργός και θα υπάρχει μία αναλογία του πληθυσμού. Δηλαδή προς Θεού, αυτά που μου λέτε 1000 άτομα και τέτοια, αυτό είναι αδύνατον. Φυσικά θα κοιτάζουμε τα δικαιώματά μας και αυτό που μας αναλογεί θα πάρουμε, δεν θα επωμιστούμε να γίνουμε νησί, νησιά και Μόρια. Αυτά νομίζω θεωρούνται αυτονότητα στην τοποθέτησή μας.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Έτσι ακριβώς είναι, νομίζω συμφωνούμε όλοι ότι είμαστε εναντίον και της λογικής, αλλά και της χωροθέτησης του Δήμου ως hot spot. Δεν νομίζω ότι διαφωνεί κανένας. Υπάρχουν πάρα πολλά άλλα τα οποία κάνουμε και θα πρέπει να κάνουμε, μερικά απλά θα αναφέρω έχουν να κάνουν με το Νοσοκομείο, την ιατρική περίθαλψη και το πώς θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε και όλους τους πρόσφυγες, αλλά και γενικότερα ζητήματα υγείας. Ένα δεύτερο ζήτημα έχει να κάνει με την αστυνομία. Η αστυνομία όπως ξέρετε διαφυλάττει την τάξη, την δημόσια τάξη, αλλά θεωρώ ότι σιγά-σιγά θα πρέπει όχι μόνο για τους πρόσφυγες, αλλά γενικότερα, θα φέρουμε σε ένα από τα επόμενα Δημοτικά συμβούλια, το να έχουμε μία Δημοτική Αστυνομία που την χρειαζόμαστε ούτως ή άλλως ως Δήμος. Ένα τρίτο σημείο έχει να κάνει με τους δασκάλους, οι οποίοι όποιες ελλείψεις θα πρέπει να καλυφθούν, έτσι ώστε να μπορούν πραγματικά να κρατήσουμε το επίπεδο εκπαίδευσης. Όλα αυτά είναι προφανές ότι γίνονται και θα γίνουν. Άρα λοιπόν δεν νομίζω, έχουμε συμφωνήσει όλοι σε αυτό το ζήτημα και έχετε δίκιο ότι πραγματικά αυτή τη στιγμή το δημοτικό συμβούλιο, όπως και ήταν αναμενόμενο άλλωστε, στην περίπτωση που οποτεδήποτε ζητηθεί η χωροθέτηση hotspot ,αποθήκες ψυχών ή όπως αλλιώς θέλετε πείτε το, στο δήμου Νάουσας, η απάντηση είναι ξεκάθαρα όχι, από όλους μας.

Δεν υπάρχει κάποιος δηλαδή ο οποίος να διαφωνήσει αυτή την τοποθέτηση, ούτως ή άλλως. Άρα λοιπόν αυτό...

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Κύριε Δήμαρχε εμείς είμαστε αντίθετοι γενικά με τη μίσθωση hot-spot.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτό λέμε.

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Όχι μόνο στην Νάουσα.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτό λέω. Όχι όχι μισό λεπτό. Με οποιαδήποτε αφετηρία και αν ξεκινάει κάποιος, ο προορισμός είναι ο ίδιος, ότι τουλάχιστον όσον αφορά στη δικαιοδοσία μας, εμείς προφανώς είμαστε αρνητικοί στην χωροθέτηση hotspot και πρέπει να κάνουμε όλα τα υπόλοιπα, τα οποία προφανώς έχουν να κάνουν και με την με την υγεία και με την εκπαίδευση και με την κοινωνική συνοχή και με την ηρεμία στο δήμο μας και όλα αυτά τα οποία έχουνε ήδη ειπωθεί. Και άλλα τόσα μπορούμε να σκεφτούμε. Αυτό είναι το πνεύμα του δημοτικού συμβουλίου και νομίζω είναι παμψηφεί το ψήφισμα. Δεν χρειάζεται δηλαδή να περάσουμε σε ψηφοφορία. Νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι.

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Όχι.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι. Άρα λοιπόν ας το θέσουμε σε.. Όχι. Στην αρχή εσείς είπατε να κάνουμε ψήφισμα, εσείς ζητήσατε. Εσείς ζητήσατε. Αλλά σας είπα λοιπόν ότι δεν υπάρχει λόγος, γιατί συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Δεν υπάρχει κάποιος να διαφωνεί. Παρακαλώ. Ανοίξτε λίγο το μικρόφωνο. Δεν στρογγυλεύω τίποτα. Έχω την άποψη μου. Την άποψή μου έχω.

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Εμείς είπαμε ότι είμαστε γενικά αντίθετοι με την ύπαρξη Hotspot. Εσείς λέτε ότι να μην υπάρχει hot spot στη Νάουσα. Δηλαδή να μην υπάρχει εδώ, να υπάρχει στη Βέροια. Η να υπάρχει... Μα συγγνώμη, όταν εκφράζουμε μία πολιτική άποψη και αυτή η πολιτική άποψη θέλουμε να πατάει γερά στα πόδια της, δεν μπορούμε να λέμε το πρόβλημα μακριά από μένα, πηγαίνετε το κάπου αλλού. Πρέπει να δίνουμε ουσιαστικές λύσεις, αν θέλουμε αυτό το οποίο

προτείνουμε να είναι εφαρμόσιμο. Γιατί αυτήν τη στιγμή, εγώ δεν θέλω αυτό, πηγαίνετε το κάπου αλλού.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν είπα ποτέ κάτι τέτοιο.

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Όταν λέμε να μην υπάρχουν γενικά hotspots, όχι να μην υπάρχει στην Νάουσα. Έχει διαφορά. Και εγώ λέω, θα αναφέρονται τα αίτια;

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Τσουκαλά να ρωτήσω κάτι. Λέτε εδώ να μην, εντάξει ωραία, πολύ ωραία τα λέτε. Πέστε μας που θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι; Θα είναι χύμα στην Ελληνική επικράτεια; Ποιες είναι οι οργανωμένες δομές; Πέστε μας να ξέρουμε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα να μην ανοίξουν αυτό το διάλογο. Να μην ανοίξουμε αυτό το διάλογο. Σας παρακαλώ λίγο.

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ποιες είναι; Ποιες είναι; Πέστε μας ποιες είναι να ακούσουμε.

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Θα σας πω.

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ: Συγκεκριμένα.

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Τώρα είναι η σειρά του δημάρχου να πει δεν είναι δικό μου πρόβλημα τι θα γίνει με αυτό. Αν θα αναφέρει πραγματικά τα αίτια, όταν θα πει ότι θα πρέπει να διαβιούν αυτοί με ανθρώπινες συνθήκες. Σας είπα θα μπορούσα να σας αναφέρω και πολλά άλλα..

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ: Συνεχίστε. Στο Δια Ταύτα.

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Στη συνέχεια, τότε θα πρέπει να πει δικό σας είναι το πρόβλημα. Δηλαδή η συνθήκη Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τουρκίας, το Δημοτικό συμβούλιο, αλλά μπορεί να αντιδρά το Δημοτικό συμβούλιο. Οι λογικές που είχα ακούσει παλαιότερα από Υπουργό της Νέας Δημοκρατίας ότι, ήταν και με αφορμή το εμπάργκο απέναντι στην Ρωσία, ότι οι ροδακινοπαραγωγοί δεν θα διαμορφώσουν την εξωτερική πολιτική ..

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, ακούστε λίγο, ακούστε. Σας παρακαλώ τώρα. Κύριε Τσουκαλά. Κύριε Τσουκαλά. Ηρεμήστε λίγο σας παρακαλώ, δεν θα ανοίξουμε διάλογο τώρα. Κύριε Τσουκαλά. Κύριε Τσουκαλά. Βρισκόμαστε στην τελική τοποθέτηση του Δημάρχου. Έτσι; Λοιπόν και θα κληθούμε να αποφασίσουμε. Έτσι; Λοιπόν συνεχίστε κύριε Δήμαρχε να τελειώνουμε.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Έλεγα λοιπόν ότι δεν υπάρχει λόγος για κανένα ψήφισμα. Δεν υπάρχει λόγος για ψήφισμα, δεν διαφωνεί κανένας σε αυτά που λέμε. Τώρα αν κάποιος θέλει να βάλουμε ένα ψήφισμα ότι διαφωνούμε με το hotspot στη Μόρια, τι να σας πω τώρα;

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Δεν είπα κάτι τέτοιο.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είμαστε εκτός. Όχι όχι συγγνώμη λίγο δεν αναφέρομαι σε σας. Είπα οποιοσδήποτε, Δεν χρειάζεται να κάνουμε διάλογο. Είπα λοιπόν ότι συμφωνούμε όλοι, ότι σε σχέση με το δήμο Νάουσας, είμαστε αντίθετοι στη δημιουργία hotspots, θα κάνουμε ότι μπορούμε. Δεν χρειάζεται το ψήφισμα, αυτό είναι το ψήφισμα μας τελειώσαμε. Αυτή είναι η απόφασή μας. Προφανώς αυτή τη στιγμή κινούμαστε για να έχουμε δασκάλους, να έχουμε ιατρική περίθαλψη γενικότερα για το δήμο και αν χρειάζονται αν υπάρχουν κάποια κενά, να πιέσουμε για να καλύψουμε και να γίνουν όλα αυτά τα οποία συμφωνήσαμε. Δεν λέω κάτι περίεργο. Δεν ξέρω αν γίνομαι κατανοητός. Αυτή είναι η πρόταση. Και νομίζω συμφωνούμε όλοι. Αν δεν σας καλύπτει και θεωρείτε κάτι άλλο, κάντε μία άλλη πρόταση. Δεν καταλαβαίνω τι άλλη πρόταση θέλετε να κάνετε.

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Θέλουμε στην πρόταση, στην οποία θα μεταφερθεί προς την κυβέρνηση να αναφέρονται και τα αίτια και να αντιδράμε και στα αίτια. (μιλάει εκτός μικροφώνου)ας κατέβουμε και οι υπόλοιποι επικεφαλείς των παρατάξεων. Να κατέβουμε όλοι μαζί, εφόσον πρόκειται για ένα τέτοιο σοβαρό ζήτημα, να κατέβουμε και οι υπόλοιποι επικεφαλείς των παρατάξεων, για να αναφέρουμε, για να εκφράσουμε τις απόψεις μας όλοι.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν καταλαβαίνω. Γιατί θεωρείτε απαραίτητο κάτι τέτοιο;

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Γιατί υπάρχουν κάποια συμπληρωματικά....

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Γιατί να μην κατέβουμε όλο το δημοτικό συμβούλιο ας πούμε;

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Ορίστε;

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ας πάμε όλο το δημοτικό συμβούλιο.

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Άμα θέλει και όλο το δημοτικό συμβούλιο, ας κατέβει κιόλας, αλλά νομίζω, αλλά νομίζω ότι εκφράζονται, ότι εκφράζονται από τους επικεφαλείς οι παρατάξεις. Τώρα αν κάποιοι δεν εκφράζονται από τους επικεφαλείς, ας κατέβουν και άλλοι, δεν υπάρχει θέμα.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Τσουκαλά νομίζω λέμε το ίδιο πράγμα. Όπως ξέρετε πολύ καλά, το δημοτικό συμβούλιο παίρνει αποφάσεις και ο Δήμαρχος υλοποιεί τις αποφάσεις.

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Όχι ειλικρινά σας λέω, ειλικρινά τώρα σας μιλάω κύριε Δήμαρχε, εγώ δηλαδή το πώς λειτουργούμε έτσι, επειδή διατέλεσα και παλαιότερα, πρώτη φορά το βλέπω. Δηλαδή συμφωνούμε όλοι, αναφερόμαστε σε πέντε κοινά πράγματα συμφωνούμε όλοι. Όχι δεν είναι έτσι. Διαφορετικό σκεπτικό μπορεί να υπάρχει για αυτά τα πέντε, ακόμη και αν είναι κοινά και σημασία έχει πολύ μεγάλη το σκεπτικό έτσι, και διαφορετικό σκεπτικό μπορεί να έχει κάποιος άλλος. Σας είπα, όλοι λέγαμε ναι δεχόμαστε να φιλοξενήσουμε, αλλά όλοι πρόσθεταν στη συνέχεια, όλοι ένα άλλα, που σημαίνει να μη γίνει αυτό. Και αυτό που θέλουμε εν πάση περιπτώσει εμείς, είναι να μην υπάρχει φόβος στην κοινωνία μας για όλα αυτά τα οποία τεκταίνονται.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, λοιπόν, λοιπόν. Μισό λεπτάκι. Λοιπόν έχουμε από τη μία μεριά, Δήμαρχε διαμορφώνεις πρόταση.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το έχω πει τόσες φορές.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να τελειώσουμε.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η πρόταση λοιπόν. Δεν χρειάζεται να είναι ευκόλως εννοούμενα. Η πρόταση είναι λοιπόν ότι το δημοτικό συμβούλιο της Νάουσας, αντιτίθεται στη δημιουργία hotspot στο Δήμο της Νάουσας. Αυτή είναι η πρόταση. Η τεκμηρίωση αυτή, μπορούμε να την κάνουμε. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή μπορεί να χρησιμοποιήσουμε χίλιους λόγους για να το κάνουμε, κοινωνικούς, πληθυσμιακούς, κοινωνικής συνοχής, κοινωνικής χωρητικότητας και Οικονομικών δυνατοτήτων. Και όσους άλλους μπορούμε να μιλάμε ως το πρωί. Προφανώς θα κάνουμε ένα κείμενο και θα το περάσουμε και θα δούμε αν είναι έτσι. Αν θέλετε να το δείτε και εσείς. Αλλά νομίζω ότι αυτή είναι η πρόταση. Όχι συγγνώμη, δεν απευθύνομαι σε εσάς, όχι δεν απευθύνομαι σε εσάς, όχι δεν θα τελειώσουμε ποτέ έτσι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τσουκαλά. Υπάρχουν άλλες προτάσεις; Θέλετε να βάλετε άλλη πρόταση προς ψήφιση για να τελειώνουμε.

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Εμείς αυτή την πρόταση αυτή τη στιγμή δεν την ψηφίζουμε. Γιατί; Όσο κι αν ακούγεται, αν δεν σας αρέσει αυτό που θα πω, ότι δεν θέλουμε hot spot στη Νάουσα, θα έχει και ένα ξενοφοβικό υπόβαθρο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία λοιπόν, περνάμε, λοιπόν, λοιπόν, λοιπόν. Ωραία, σεβαστές όλες οι απόψεις. Περνάμε..

ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ: Περιλαμβάνεται μέσα ότι είμαστε αλληλέγγυοι, ότι δεχόμαστε...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτά τα βάλουμε όλα από την αρχή. Αφού τα είπαμε από την αρχή αυτά κυρία Ιωσηφίδου. Πως δεν ακούστηκαν; Βεβαίως. Και σε αυτό που είπε ο κύριος Κουτσογιάννης και σε αυτό που είπε η κυρία Ιωσηφίδου και σε αυτό που είπε ο Δήμαρχος, πρώτα ξεκίνησαν με αυτό έτσι, στο ότι ήμασταν.. Μα εννοείται, έτσι; Εννοείται. Λοιπόν στο πρώτο δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος που διαφωνεί, είμαστε έτσι όλοι μαζί. Διαφωνούμε ως προς το θέμα το τελευταίο. Έτσι; Λοιπόν, δικαιολόγησε ο κύριος Τσουκαλάς τη θέση του, ωραία. Ποιοι εγκρίνουν την εισήγηση του δημάρχου; Όχι δεν γίνεται. Τώρα κύριε Λακηνάνο δεν γίνεται.

Λοιπόν μπαίνει σε ψηφοφορία να τελειώνουμε. Ποιοι συμφωνούν με την πρόταση του Δημάρχου;

ΛΑΚΗΝΑΝΟΣ (εκτός μικροφώνου): Παιδιά γιατί αντιδράτε έτσι;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν γίνεται βρε Λάκη τώρα.

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ: Πρόεδρε με τις επισημάνσεις που κάναμε συμφωνούμε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Λοιπόν λύεται η συνεδρίαση για αύριο στις 7:00 η ώρα έτσι, ραντεβού.

Κατά την ψηφοφορία

ΝΑΙ ψήφισαν είκοσι τέσσερις (24) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ. Γιαννούλης, Καραγιαννίδης, Αδαμίδης, Μπαλτατζίδου, Τριανταφύλλου, Τζουβάρας, Αραμπατζή, Τασιώνας, Βασιλειάδης, Κουτσογιάννης Αντ. Ν., Δάγγας, Λαζαρίδου, Φουντούλης, Ζάχος, Δολδούρης, Παρθενόπουλος, Βασιλειάδου, Κουτσογιάννης Δημ. Ν., Ιωσηφίδου, Τσέλιος, Δούμου, Μυλωνάς Απ. Ι., Μυλωνάς Δημ. Ι, Τόσιος.

ΟΧΙ ψήφισαν δύο (2) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ. Τσουκαλάς, Λακηνάνος, για τους λόγους που εξέφρασαν στις τοποθετήσεις τους.

Οι κ.κ. Θανασούλης, Βαλσαμίδης, Μαλάκη, Παυλίδης, Χατζηϊωαννίδης απουσίαζαν από τη λήψη απόφασης του παρόντος θέματος.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση, φανερή ψηφοφορία και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση και πρόταση του Δημάρχου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εκφράζει την αλληλεγγύη του στους πρόσφυγες- μετανάστες που φιλοξενούνται αυτήν τη στιγμή στο Δήμο Νάουσας, δηλώνει όμως την αντίθεσή του στην δημιουργία μόνιμης δομής φιλοξενίας (hot spot) προσφύγων – μεταναστών στο Δήμο Ηρωικής Πόλεως Νάουσας.

Στην παρούσα απόφαση μειοψήφησαν οι κ.κ. Τσουκαλάς, Λακηνάνος, για τους λόγους που εξέφρασαν στις τοποθετήσεις τους.

Ακροτελεύτια διάταξη

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του δήμου έτους 2019.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **381/2019**.

.....
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Υπογραφή όπως στην αρχή

ΤΑ ΜΕΛΗ
Υπογραφή όπως στην αρχή

Ακριβές απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ